

## PHÚC ÂM, CỦA CÁI, VÀ SỰ THỊNH VƯỢNG

### Thế giới Quanh Chúng ta...

#### ■ Thực tại về sự hư mất

- ▶ Hơn 4,5 tỉ người trên thế giới hiện nay đang trên đường dẫn đến địa ngục đời đời.

*Đó đủ chứng cứ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời, Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà anh em chịu khổ. Và, theo sự công bình Đức Chúa Trời, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo những kẻ làm khổ anh em, và cho anh em, là kẻ chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hùng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó, để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin; vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em.*

2 Tê 1:5-10

*Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.*

Khải 20:15

- ▶ Tổng số nhóm dân tộc trên thế giới 16.351 .
  - 6,8 tỉ người
- ▶ Số nhóm dân tộc trên thế giới chưa được nghe phúc âm: 6.645 .
  - 2,75 tỉ người

*Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.*

Mat 28:18-20

*Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhánh chà là, cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngai, và thuộc về Chiên Con.*

Khải 7:9-10

#### ■ Thực tại về sự nghèo đói

- ▶ Hiện nay, hơn 1 tỉ người đang sống (và chết) trong sự nghèo đói cùng cực (chưa tới 1 đô-la mỗi ngày).
  - ✦ Về con người...
    - 700 triệu người sống trong các khu ổ chuột.
    - 500 triệu người ở ngưỡng cửa của sự chết đói.
    - 93 triệu người ăn xin.

- 200 triệu trẻ em bị bóc lột lao động.
- ✦ Về sự nghèo đói...
  - Thiếu thực phẩm và nước uống
  - Mù chữ
  - Không được chăm sóc y tế đầy đủ
  - Bệnh tật
  - Bại não
- ▶ Gần 2 triệu người khác sống với mức chưa đầy 2 đô-la mỗi ngày.
- ▶ 26.000 trẻ em sẽ chết vì đói hoặc bệnh tật không được phòng ngừa.
- ▶ Chúng ta không bị làm phiền bởi sự nghèo đói cực độ này vì những người bị tác động bởi nó không chỉ nghèo ... mà còn yếu thế.
  - ✦ Hàng triệu người đang chết thầm lặng mà không ai biết đến.
  - ✦ Chúng ta không hề để ý gì đến họ trong sự sung túc của mình, và giả vờ như họ không hề tồn tại.

*Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chẳng? Đức tin đó cứu người ấy được chẳng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chẳng? Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.*

Gia-cơ 2:14-17

## ■ Thực tại về sự giàu có

- ▶ Thu nhập...
  - ✦ Thu nhập thấp, 825 đô-la trở xuống: 37%
  - ✦ Thu nhập dưới trung bình, 826 đến 3.255 đô-la: 38%
  - ✦ Thu nhập trên trung bình, 3.256 đến 10.065 đô-la: 9%
  - ✦ Thu nhập cao, 10.066 đô-la trở lên: 16%
  - ✦ Mức thu nhập trung bình hằng năm của gia đình Cơ đốc người Mỹ: 42,409 đô-la
    - Mức này nằm trong nhóm 2,5% những người giàu nhất thế giới...
- ▶ Chi tiêu...
  - ✦ Các Cơ đốc nhân Bắc Mỹ trung bình dâng 2,5% thu nhập của họ cho Hội Thánh.
  - ✦ Các Hội Thánh Bắc Mỹ trung bình trích dâng 2% các ngân quỹ cho việc truyền giáo hải ngoại.
  - ✦ Với mỗi 100 đô-la mà một Cơ đốc nhân Bắc Mỹ kiếm được, chúng ta dâng cho truyền giáo hải ngoại có năm xu.
- ▶ Trong khi đó...

*“Ngày nay các Cơ đốc nhân chi tiền mua thức ăn cho chó nhiều hơn cho truyền giáo.”*  
Leonard Ravenhill

- ✦ Mỗi năm người Mỹ chi 40 tỉ đô-la cho thú cưng.
- ✦ Mỗi năm người Mỹ chi 60 tỉ đô-la cho việc giảm cân.
- ✦ Mỗi năm các Hội Thánh chi 10 tỉ đô-la cho việc xây dựng nhà thờ.

*“Vào đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, so với mức chi tiêu cho mục vụ ở hải ngoại thì người Mỹ chi tiêu hằng năm gấp hai lần cho hoa trang trí, gấp hai lần cho trang phục phụ nữ, gấp một lần rưỡi cho trò chơi điện tử, một lần rưỡi cho trò chơi trên máy, nhiều hơn một chút cho các sân cỏ, khoảng năm lần cho thú cưng, gấp một lần rưỡi cho việc chăm sóc da, một lần rưỡi cho kẹo su, gấp ba lần cho các hồ bơi, xấp xỉ bảy lần cho đồ ăn ngọt, mười bảy lần về đồ ăn kiêng, hai mươi lần cho các hoạt động thể thao, xấp xỉ hai mươi sáu lần cho nước ngọt, và một trăm bốn mươi lần cho các hoạt động cờ bạc hợp pháp.”*

Craig Blomberg

(Nguồn số liệu lấy từ [generousgiving.org](http://generousgiving.org); [joshuaproject.net](http://joshuaproject.net); [globalrichlist.com](http://globalrichlist.com); [compassion.net](http://compassion.net))

## Lời Chúa ...

*“Đừng nghe những người nào không biết nghe lời Đức Chúa Trời.”*

AW. Tozer

- Lời Chúa về vấn đề tiền bạc là đúng.

*Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành.*

2 Ti 3:16-17

- Lời Chúa về vấn đề tiền bạc rất chi tiết.
  - ▶ Hơn 2.300 câu Kinh Thánh nói về tiền bạc.
  - ▶ Nhiều hơn vấn đề đức tin và cầu nguyện.
  - ▶ Nhiều hơn về thiên đàng và địa ngục.

- Lời Chúa về vấn đề tiền bạc rất rõ ràng.

*“Những trao đổi của tôi với mọi người trong vai trò của một mục sư, giáo sư, nhà tư vấn, và nhà nghiên cứu cũng như những nhận xét của riêng mình đã giúp tôi tin quyết rằng trong cộng đồng Cơ đốc ngày nay có sự mù lòa, duy lý và không rõ ràng trong suy nghĩ về vấn đề tiền bạc hơn bất cứ điều nào.”*

Randy Alcorn

- Lời Chúa về vấn đề tiền bạc cũng phức tạp.

*Hãy bán gia tài mình mà bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không*

*hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát.*  
Lu 12:33

*Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết,*  
Hê 13:2

- Lời Chúa về vấn đề tiền bạc đôi khi rất dôi dào.
- Lời Chúa về vấn đề tiền bạc có lúc lại gây kinh ngạc.
- Lời Chúa nhằm cảnh báo chúng ta.

*Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thâu vào đến đôi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.*  
Hê 4:12

- Lời Chúa nhằm an ủi chúng ta.

*Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại;  
Sự chứng cứ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.  
Giếng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng;  
Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa.  
Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời;  
Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thấy đều công bình cả.  
Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng;  
Lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong.  
Các điều ấy dạy cho kẻ tội lỗi Chúa được thông hiểu;  
Ai gìn giữ lấy, được phần thưởng lớn thay.*  
Thi Thiên 19:7-11

- Lời Chúa cho chúng ta được tự do .

*Khi Chúa mở rộng lòng tôi, Thì tôi sẽ chạy theo con đường điều răn Chúa.*  
Thi Thiên 119:32

- Lời Chúa hướng dẫn chúng ta.

- ▶ Hành trình này không nhất thiết là dễ dàng.

*“Tôi cảm thấy bị kéo về hướng đối ngược trong vấn đề tiền bạc. Đôi khi tôi muốn bán tất cả những thứ mình có, gia nhập vào cộng đồng Cơ đốc và sống cuộc đời nghèo khổ. Có lúc thì tôi lại muốn gạt bỏ mặc cảm tội lỗi và vui hưởng thành quả của sự thịnh vượng của đất nước. Hầu như tôi luôn ao ước không phải suy nghĩ về vấn đề tiền bạc. Nhưng tôi phải đối mặt với những tuyên bố mạnh mẽ của Kinh Thánh về vấn đề tiền bạc.”*

Philip Yancey

- ▶ Cuộc hành trình sẽ không dễ dàng nhưng chắc chắn là đáng theo đuổi.

## Câu hỏi...

- Chúng ta có sẵn lòng nghe Lời Chúa cho dù điều đó kết tội chúng ta không?
  - ▶ Chúng ta cần tra cứu thông tin từ Kinh Thánh.
- Chúng ta có sẵn lòng vâng theo Lời Chúa cho dù phải trả giá không?
  - ▶ Chúng ta cần kinh nghiệm sự biến đổi thuộc linh.

*Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bèn lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.*

Gia-cơ 1:22-25

## Nội Dung...

- Phúc âm
- Phúc âm và Cửa Cải
  - ▶ Giải thích và Ý nghĩa
    - Dân sự Đức Chúa Trời thời Cựu ước và vấn đề của cải
    - Chúa Giê-xu với vấn đề của cải
    - Dân sự Đức Chúa Trời thời Tân ước với vấn đề của cải
  - ▶ Các kết luận
  - ▶ Áp dụng
    - Đầu phục Chúa
    - Gắn bó với Hội Thánh
    - Làm việc
    - Sống
    - Ban phát
    - Dâng phần mười
    - Giúp đỡ
    - Tiết kiệm
    - Vay mượn
    - Đầu tư
- Phúc âm và Sự thịnh vượng

## PHÚC ÂM

*Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp: tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin. Chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia, trong buổi Ngài nhậm nhục; tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Jêsus.*

Rô 3:21-26

Phúc âm là tin tức tốt lành, Đức Chúa Trời công bình và nhân từ của hoàn vũ nhìn thấy con người tội lỗi đang tuyệt vọng đã sai Con Ngài, là Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đức Chúa Trời trong xác thịt, mang lấy sự thạnh nộ của Ngài đối với tội lỗi trên thập tự giá rồi bày tỏ quyền năng của Ngài qua sự sống lại hầu cho những ai đặt đức tin nơi Ngài sẽ được làm hòa với Đức Chúa Trời đời đời.

### **Năm Vấn đề Cốt lõi của Phúc âm**

- Bản chất của Đức Chúa Trời .
- Tình trạng tội lỗi của con người.
- Sự đầy đủ của Đấng Christ .
- Sự cần thiết của Đức tin.
- Sự khẩn cấp của Cõi đời đời .

### **Bản chất của Đức Chúa Trời**

- Ngài là Đấng Tạo hóa .

*Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.*

Sáng 1:1

*Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò.*

Ê-sai 40:28

- ▶ Chúng ta thuộc về Ngài.

*Ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh của các ngươi, Đấng tạo thành Y-sơ-ra-ên, tức Vua các ngươi.*

Ê-sai 43:15

- Ngài là Quan án của chúng ta.

*Đức Giê-hô-va đoán xét các dân. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi theo sự công bình tôi, Và theo sự thanh liêm ở nơi lòng tôi.*

Thi Thiên 7:8

*Song Đức Giê-hô-va vạn quân lên cao trong sự công chính, Đức Chúa Trời là Đấng Thánh nên thánh trong sự công bình.*

Ê-sai 5:16

- ▶ Chúng ta chịu trách nhiệm trước mặt Ngài.

*Là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm: Ai bèn lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời; còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thịnh nộ. Sự hoạn nạn khôn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gô-réc; nhưng vinh hiển, tôn trọng, cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gô-réc. Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng vị nể ai đâu.*

Rô 2:6-11

- Ngài là Cứu Chúa của chúng ta.

*Ấy chính ta, chính ta là Đức Giê-hô-va, ngoài ta không có Cứu Chúa nào khác.*

Ê-sai 43:11

- ▶ Chúng ta cần Ngài.

*Nhưng mà, ấy chính ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời người từ khi người ra khỏi đất Ê-díp-tô, và ngoài ta, người chớ nên nhìn biết thần nào khác: ngoài ta không có đấng cứu nào khác!*

Ô-sê 13:4

### **Tình trạng tội lỗi của con người**

- Chúng ta là người tội lỗi xét về mặt đạo đức.

*Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: Ta chẳng vì loài người mà rửa sả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ; ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm.*

Sáng 8:21

*Vậy nếu các người là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, hướng chi Cha các người ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!*

Lu 11:13

- Chúng ta là người có bệnh về thuộc linh.

*Đức Chúa Jêsus nghe điều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh*

*cần thầy thuốc đau, song là người có bệnh.*

Mat 9:12

■ Chúng ta làm nô lệ cho tội lỗi.

*Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi.*

Giăng 8:34

*Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mục thước cho mình! Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Và, khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình anh em được tự do.*

Rô 6:16-20

*... và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó.*

2 Ti 2:26

■ Chúng ta bị che khuất về lẽ thật.

*Cho những kẻ chẳng tin mà chúa đờn này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.*

2 Cô 4:4

*Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.*

1 Cô 2:14

*Bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cõi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.*

Êph 4:18

■ Chúng ta là con cái của sự thanh nô.

*... Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thanh nô, cũng như mọi người khác.*

Êph 2:3



*Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy.*

Gia-cơ 4:4

*Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào!*

Rô 5:10

- Chúng ta chết về phương diện thuộc linh.

*Còn anh em đã chết vì làm lỗi và tội ác mình.*

Êph 2:1

*Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.*

Rô 5:12

*... Phạm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.*

Êph 5:14

*Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.*

Rô 6:23

### **Sự đầy đủ của Đấng Christ**

- Cuộc đời của Ngài thể hiện sự công bình của Đức Chúa Trời.

*Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá;*

1 Phi 2:22

*Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.*

Hê 4:15

*Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta?*

Giăng 8:46

- Sự chết của Ngài thỏa mãn sự thanh nộ của Đức Chúa Trời.

*Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì  
sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thịnh nộ là đường nào!*

Rô 5:9

*Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì  
chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình  
của Đức Chúa Trời.*

2 Cô 5:21

- Sự phục sinh của Ngài bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời.

*Vì sự đầy dẫy của bốn tánh Đức Chúa Trời thấy đều ở trong Đấng ấy như có  
hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi  
quyền cai trị và mọi thế lực. Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải  
phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột  
bỏ tánh xác thịt của chúng ta. Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài,  
thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là  
Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự  
xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với  
Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta: Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch  
cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà  
đóng đinh trên cây thập tự; Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực,  
dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.*

Côl 2:9-15

### **Sự cần thiết của đức tin**

- Đấng Christ là nền tảng cho sự cứu rỗi chúng ta.

*Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn  
Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho  
chúng ta sống với Đấng Christ - ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu - và Ngài  
làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức  
Chúa Jêsus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà  
Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ.*

Êph 2:4-7

- Đức tin là phương tiện để chúng ta nhận được sự cứu rỗi.

*Về phần chúng tôi, thì sanh ra là người Giu-đa, không phải là kẻ có tội từ trong  
dân ngoại. Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi  
các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, nên  
chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Jêsus Christ, để được xưng công bình bởi đức  
tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp; vì chẳng có ai được  
xưng công bình bởi các việc luật pháp.*

Ga 2:15-16

- ▶ Bởi đức tin ban đầu trong Đấng Christ, chúng ta được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha.

*Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,*  
Rô 5:1

*Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là đường nào! Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận.*  
Rô 5:10-11

- ✦ Chúng ta kinh nghiệm sự tái sanh .

*Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.*  
Giăng 3:5-8

- Đức Chúa Trời mở mắt cho chúng ta.

*Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.*  
Giăng 3:3

- Đức Chúa Trời thay đổi tâm lòng chúng ta.

*Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời.*  
Tít 3:4-7

*... Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.*  
1 Phi 1:23

- Ngài thanh tẩy chúng ta.

*Ta sẽ thu lấy các người khỏi giữa các dân; ta sẽ nhóm các người lại từ mọi nước, và đem về trong đất riêng của các người. Ta sẽ rưới nước trong trên các người, và các người sẽ trở nên sạch; ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các người.*  
Ê-xê-chi-ên 36:24-25

▫ Ngài ngư trong chúng ta.

*Ta sẽ ban lòng mới cho các người, và đặt thần mới trong các người. Ta sẽ cắt lòng bằng đá khô thịt các người, và ban cho các người lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần ta trong các người, và khiến các người noi theo luật lệ ta, thì các người sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo.*  
Ê-xê-chi-ên 36:26-27

• Đức Chúa Trời ban đức tin cho chúng ta.

*Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt.*  
Giăng 6:44

*Tín đồ nghe bấy nhiêu lời xong, đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời, rằng: Vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống!*  
Công 11:18

*Hai người đến nơi, nhóm họp Hội thánh rồi, bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm, và Ngài mở cửa đức tin cho người ngoại là thế nào.*  
Công 14:27

*... Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch.*  
Công 15:9

*Có một người trong bọn đó nghe chúng ta, tên là Ly-đi, quê ở thành Thi-a-ti-rơ, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, đặt tâm chỉ nghe lời Phao-lô nói.*  
Công 16:14

▫ Nhờ ân điển của Ngài, chúng ta từ bỏ tội lỗi và chính mình.

*Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.*  
Công 2:38

*Vậy, các người hãy ăn năn và trở lại, đặt cho tội lỗi mình được xóa đi.*  
Công 3:19

- Nhờ ân điển của Ngài, chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu rỗi và là Chúa.

*Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus này, mà các người đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ.*  
Công 2:36

*Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì người và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.*  
Công 16:31

*Vậy nếu miệng người xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng người tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì người sẽ được cứu.*  
Rô 10:9

- ✦ Điều đó làm cho chúng ta có sự tin tưởng chắc chắn.

*Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kẻ nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhứt mà được ngợi khen. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.*  
Êph 1:11-14

*Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.*  
1 Giăng 5:13-15

- ▶ Nhờ đức tin tiếp tục nơi Đấng Christ mà chúng ta hiện bước đi với Đức Chúa Trời như là người bạn của chúng ta.

*Ta chẳng gọi các người là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các người là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các người biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta.*  
Giăng 15:15

- ✦ Chúng ta kinh nghiệm một đời sống mới.

*Nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách được xưng công bình trong Đấng Christ, mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội, vậy thì Đấng Christ chẳng là làm tôi của*

*tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy! Thật thế, nếu tôi lập lại điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm pháp. Và, bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp, để sống cho Đức Chúa Trời. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích.*

Ga 2:17-21

*Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.*

1 Giăng 2:4-6

✦ Điều đó dẫn đến kết quả là sự vâng phục.

*Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì có ta mất sự sống, thì sẽ cứu.*

Lu 9:23-24

■ Việc lành là bằng chứng của sự cứu rỗi.

*Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chẳng? Đức tin đó cứu người ấy được chẳng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chẳng? Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói: Người có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của người không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho người đức tin bởi việc làm của ta. Người tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, người tin phải; ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng, hỡi người vô tri kia, người muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chẳng? Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì, người thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh thánh rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Đồng một thể ấy, kỳ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Và, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.*

Gia-cơ 2:14-26

- ▶ Đức tin sinh ra việc làm.

*Ấy vậy, hồi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.*

Phi-líp 2:12-13

- ✦ KHÔNG PHẢI là những việc làm theo xác thịt ...

*... Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Jêsus Christ, để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp; vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp.*

Ga 2:16

- Một đời sống theo chủ nghĩa luật pháp .

*Hồi người Ga-la-ti ngu muội kia, ai bùa ém anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá? Tôi chỉ hỏi anh em một câu này: Ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?*

Ga 3:1-3

- Không mang lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

*Thật thế, nếu Áp-ra-ham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cơ khoe mình; nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy.*

Rô 4:2

- ✦ Mà là những việc làm đến từ đức tin ...

- Một đời sống yêu thương .

*Vì, trong Đức Chúa Jêsus Christ, cái điều có giá trị, không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy.*

Ga 5:6

- Khi chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời hết lòng...

*Ta là gốc nho, các người là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các người chẳng làm chi được.*

Giăng 15:5

- Chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời .

*Ví thử các người làm theo điều ta dạy, thì các người là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các người là thầy tớ nữa, vì thầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các người là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các người biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta. Ấy chẳng phải các người đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các người, để các người đi và kết quả, hầu cho trái các người thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các người sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các người.*

Giăng 15:14-16

- Đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

*Này, Cha ta sẽ được sáng danh là thế nào: Ấy là các người được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.*

Giăng 15:8

*Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin; đến nỗi làm sáng danh Đức Chúa Jêsus chúng ta trong anh em, và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jêsus Christ.*

2 Tê 1:11-12

- ▶ Việc làm giúp cho đức tin được tròn vẹn .

- ✦ Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài qua sự cứu rỗi hoàn toàn không phụ thuộc vào việc làm của con người.

*Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chẳng. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời.*

Giăng 3:20-21

- ✦ Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài qua những đời sống tròn vẹn .

*Sự sáng các người hãy soi trước mặt người ta như vậy, đừng họ thấy những việc lành của các người, và ngợi khen Cha các người ở trên trời.*

Mat 5:16

*Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.*

Giăng 10:10

- Nền tảng (Đấng Christ), phương tiện (đức tin), và bằng chứng (việc làm) của sự cứu rỗi đều nhờ vào ân điển của Đức Chúa Trời.



*Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.*

Êph 2:8-10

*Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ Hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thế nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uống vấy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.*

1 Cô 15:9-10

*Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển. Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi.*

Côl 1:27-29

*“Hãy cẩn thận kẻo bạn rơi vào bẫy của Sa-tan! Có thể bạn đã biết Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, tiếp nhận Ngài một cách thành thật như là Đấng Cứu chuộc của mình, nhưng nếu bạn không bước vào sự mầu nhiệm của đời sống tin kính và để Đức Chúa Trời biến đổi bạn theo hình ảnh của Ngài, thì bạn sẽ tìm cách hoàn thiện mình bằng việc đầu phục theo những luật lệ bên ngoài và những mẫu mực hành vi tác động lên bạn bởi cộng đồng Cơ đốc mà bạn đã lựa chọn và hy vọng được “chấp nhận” trong đó. Bằng cách đó bạn sẽ tiếp tục duy trì thói quen thực hành các ràng buộc tôn giáo qua các việc làm theo xác thịt, và phạm tội thờ hình tượng khi đeo đuổi sự công bình có tính chất tôn vinh “Cơ đốc giáo” hơn là Đấng Christ!”*

Ian Thomas

- Nền tảng (Đấng Christ), phương tiện (đức tin), và bằng chứng (việc làm) của sự cứu rỗi cuối cùng đều chịu sự phán xét trước mặt Đức Chúa Trời.

*Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.*

Mat 7:21

*Nhưng kẻ nào bèn chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu.*

Mat 24:13

*là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm: Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời; còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thanh nộ.*

Rô 2:6-8

*. . . nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, dựng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được; miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo Tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy.*

Côl 1:22-23

*Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu.*

1 Ti 4:16

*Tâu vua Ac-ríp-ba, từ đó, tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời; nhưng đầu hết tôi khuyên dỗ người thành Đa-mách, kể đến người thành Giê-ru-sa-lem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn.*

Công 26:19-20

*Kể đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sẵn sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đã đói, các người không cho ăn; ta khát, các người không cho uống; ta là khách lạ, các người không tiếp rước; ta trần truồng, các người không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các người không thăm viếng. Đến phiên các người này bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các người, hễ các người không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các người cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.*

Mat 25:41-46

### **Sự khẩn cấp của cõi đời đời**

- Thiên đàng là một thực tại vinh hiển cho những người tin cậy Đấng Christ.

*Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.*

Giăng 3:16

*Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.*

Phi-líp 3:20-21

- Địa ngục là thực tại khủng khiếp cho những người chết mà không có Đấng Christ.

*Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.*

Khải 20:11-15

■ Phúc âm đòi hỏi phải có một quyết định.

- ▶ Quý vị sẽ quay mặt lại với Chúa Giê-xu?
  - ✦ Sống không có Đấng Christ trong đời này.
  - ✦ Chết không có Đấng Christ mãi mãi.
- ▶ Hay là quý vị quay về với Chúa Giê-xu?
  - ✦ Chết với Đấng Christ bây giờ.
  - ✦ Sống với Đấng Christ mãi mãi.

*Đó đủ chứng cứ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời, Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà anh em chịu khổ. Và, theo sự công bình Đức Chúa Trời, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo những kẻ làm khổ anh em, và cho anh em, là kẻ chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hùng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó, để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin; vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em.*

2 Tê 1:5-10

# PHÚC ÂM VÀ CỦA CẢI

## **Nội Dung...**

- Dân sự Đức Chúa Trời thời Cựu ước và của cải
- Chúa Giê-xu với vấn đề của cải
- Dân sự Đức Chúa Trời thời Tân ước và của cải

## **Tiến Trình...**

- Xem xét các phân đoạn Kinh Thánh riêng lẻ...
  - ▶ Giải thích
  - ▶ Ý nghĩa
- Xem xét Kinh Thánh tổng thể...
  - ▶ Các kết luận
    - Bản chất của Đức Chúa Trời
    - Tình trạng tội lỗi của con người
    - Sự đầy đủ của Đấng Christ
    - Sự cần thiết của đức tin
    - Sự khẩn cấp của cõi đời đời
  - ▶ Áp dụng
    - Đầu phục Chúa
    - Gắn bó với Hội Thánh
    - Làm việc
    - Sống
    - Ban phát
    - Dâng phần mười
    - Giúp đỡ
    - Tiết kiệm
    - Vay mượn
    - Đầu tư

## Dân sự Đức Chúa Trời Thời Cựu ước và Của cải

### Một số lưu ý khi giải nghĩa Cựu ước

- Giải nghĩa các câu chuyện Cựu ước...
  - ▶ Nhìn chung, các câu chuyện Cựu ước KHÔNG PHẢI LÀ...
    - ✦ Những ngụ ngôn với ý nghĩa đặc biệt.
    - ✦ Nhằm để dạy những bài học đạo đức .
    - ✦ Nhằm mục đích dạy về giáo lý.
  - ▶ Nhìn chung, các câu chuyện Cựu ước LÀ...
    - ✦ Các câu chuyện có một mục đích cụ thể.
    - ✦ Những tư liệu về những điều đã xảy ra, chứ không phải là những điều nên hoặc phải xảy ra vào mọi lúc.
    - ✦ Mang tính chọn lọc và không đầy đủ.
  - ▶ Hãy xác định những nguyên tắc thần học nằm đằng sau câu chuyện.
  - ▶ Đối chiếu những nguyên tắc thần học đó qua Tân ước.
    - ✦ Tân ước có thêm gì vào nguyên tắc đó không?
    - ✦ Tân ước có sửa đổi nguyên tắc đó không?
- Giải nghĩa phần Luật pháp Cựu ước...

- ▶ Chúng ta phân vân về một số luật:

*Khi một người nào đầu rụng tóc, ấy là một người sói đầu: người vẫn tinh sạch.*  
Lê 13:40

*Người nữ không phép mặc quần áo của người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ; vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời người.*  
Phục 22:5

- ▶ Chúng ta vi phạm một số luật:

*Con heo cũng vậy; vì nó có móng rẽ ra, nhưng không nhơi: phải cầm nó là không sạch cho các người. Chớ ăn thịt của các con vật đó, và chớ đụng đến xác chết chúng nó.*  
Phục 14:8

*Chớ vì kẻ chết mà cắt thịt mình, chớ xâm vẽ trên mình: Ta là Đức Giê-hô-va.*  
Lê 19:28

- ▶ Chúng ta giữ một số luật:

*Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình; nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận người như mình: Ta là Đức Giê-hô-va.*  
Lê 19:18

“*Người chó giết người.*”

Xuất 20:13

- ▶ Vậy thì làm sao chúng ta biết được lúc nào thì phân vân, lúc nào thì phạm luật, lúc nào thì làm theo luật Cựu ước?
- ▶ Hãy nhớ rằng...luật Cựu ước không phải là luật giao ước của chúng ta .
  - ✦ Qui tắc tổng quát:
    - Trừ phi một luật Cựu ước được nhắc lại hoặc được củng cố trong Tân ước, còn ngoài ra thì nó không còn ràng buộc đối với dân sự Đức Chúa Trời nữa.
    - Những luật **KHÔNG ĐƯỢC** duy trì:
      - Luật dân sự của người Y-sơ-ra-ên.
      - Luật ngghi lễ của người Y-sơ-ra-ên.
    - Những luật **ĐƯỢC** duy trì:
      - Là những luật được cập nhật và nhắc lại trong bối cảnh của giao ước mới.

*Người phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời người.*

Phục 6:5

*Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Người hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời người. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Người hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thấy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.*

Mat 22:37-40

- ▶ Xin nhớ rằng... tất cả luật pháp Cựu ước vẫn là Lời Đức Chúa Trời dù rằng nó không còn là mạng lệnh của Đức Chúa Trời đối với chúng ta.
- Giải nghĩa các tiên tri Cựu ước...
  - ▶ Các tiên tri Cựu ước có mục đích rao báo và củng cố giao ước cũ .
    - ✦ Sứ điệp của các tiên tri không phải là mới .
    - ✦ Sứ điệp của các tiên tri mang tính cảnh cáo.
    - ✦ Sứ điệp của các tiên tri đã hoàn tất (khoảng 99%).
  - ▶ Các tiên tri Cựu ước là những đại diện trực tiếp của Đức Chúa Trời.
  - ▶ Các tiên tri Cựu ước rao báo những lời sấm truyền .
    - ✦ Các người đã phạm giao ước; hãy ăn năn đi.
      - Thờ hình tượng.

*Các thần ấy tiện như hình cây chà là, không biết nói, không biết đi, nên phải khiêng. Đừng sợ các thần ấy, vì không có quyền làm họa hay làm phước.*

Giê 10:5

- Công bằng xã hội.

*Đức Giê-hô-va há có thích những hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu sao? Ta há nên dâng con đầu lòng của ta vì sự phạm pháp ta, và trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? Hỡi người! Ngài đã tỏ cho người điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi người há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời người sao?*

Mi-chê 6:7-8

- Nghi lễ tôn giáo hình thức.

*Đức Giê-hô-va phán: Muôn vàn của lễ các người nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các người đến châu trước mặt ta, ai khiến các người giày đạp hành lang ta? Thôi, đừng dâng của lễ chạy vô ích cho ta nữa! Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa-bát cùng sự rao nhóm hội; ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể.*

Ê-sai 1:11-13

- ✦ Nếu các người không ăn năn thì sẽ bị đoán phạt.
- ✦ Nhưng các người có hy vọng về sự hồi phục trong tương lai sau sự đoán phạt.

#### ■ Giải nghĩa phần văn chương khôn ngoan trong Cựu ước...

- ▶ Khó khăn trong việc nắm bắt dòng tư tưởng.
- ▶ Khó khăn trong việc hiểu thể loại văn chương.
- ▶ Khó xác định ý nghĩa.
- ▶ Xin nhớ rằng ...mục đích của văn chương khôn ngoan là để áp dụng Lời Chúa trong đời sống thực tế.
- ▶ Cần biết rằng ...các sách khôn ngoan chứa đựng những sự soi sáng và hướng dẫn để phát triển một phẩm chất tốt đẹp; chúng không phải là một bộ sưu tập về những lời hứa có tính chất phổ biến.

*Ai ái mộ lòng thánh sạch, Và có duyên nơi môi miệng mình,  
sẽ được vua làm bạn nghĩa.*

Châm 22:11

*Nếu vua lắng tai nghe lời giả dối, Thì các tôi tớ người trở nên gian ác.*

Châm 29:12

#### ■ Giải nghĩa phần Thơ ca Cựu ước...

- ▶ Thi ca Cựu ước mang tính cảm xúc .
- ▶ Thi ca Cựu ước có tính ẩn dụ.
- ▶ Thi ca Cựu ước rất đa dạng .

■ Giải nghĩa Cựu ước...

- ▶ Hãy xem xét bối cảnh cụ thể.
- ▶ Xác định nội dung có tính chất đòi đòi.
- ▶ Khi các tác giả Tân ước trích dẫn hoặc xác nhận sự dạy dỗ của Cựu ước thì chúng ta cần phải đặc biệt chú ý.
- ▶ Khi họ không đề cập đến sự dạy dỗ của Cựu ước thì cần xem xét cẩn thận.
  - ✦ Nhận thức của chúng ta về của cải không đặt nền tảng trên lời cầu nguyện của Gia-bê.

*Gia-bê khẩn nguyện với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: Chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn; nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu! Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện.*

1 Sử kí 4:10

- ✦ Nhận thức của chúng ta về của cải đặt nền tảng trên lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu.

*Ngài phán rằng: Khi các người cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha! Danh Cha được thánh; nước Cha được đến; xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy; xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mích lòng mình; và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ!*

Lu 11:2-4

*Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liệng một cục đá, quì xuống mà cầu nguyện rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi!*

Lu 22:41-42

## Sự sáng tạo

*Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Này, ta sẽ ban cho các người mọi thứ cỏ kết hạt mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hạt giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các người. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn; thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu.*

Sáng 1:26-31



- Tạo vật phản ánh sự sự tốt lành của Đức Chúa Trời.
  - ▶ Các vật chất được tạo dựng là tốt lành.
  - ▶ Con người được tạo dựng nên là tốt lành.
- Tạo vật phải phục dưới quyền của Đức Chúa Trời.
  - ▶ Đức Chúa Trời sở hữu mọi vật ...không có ngoại lệ nào.
  - ▶ Con người không có gì cả...thậm chí cả đời sống của mình.
    - ✦ Con người cai trị thế giới vật chất dưới quyền của Đức Chúa Trời.

*Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, Đòi cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, Khiến muôn vật phục dưới chân người: Cả loài chiên, loài bò, Đến đổi các thú rừng, Chim trời và cá biển, Cùng phàm vật gì lợi đi các lối biển.*

Thi Thiên 8:5-8

- ✦ Con người phải chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời về thế giới vật chất.

*Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cánh vườn Ê-đen để trông và giữ vườn.*  
Sáng 2:15

- Tạo vật cũng nhận được sự ban cho rộng rãi của Đức Chúa Trời.
  - ▶ Đức Chúa Trời cho con người được mang ảnh tượng của Ngài.
  - ▶ Ngài ban cho dân sự của Ngài được vui hưởng những điều tốt lành.

### Sự sa ngã

*Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống qui quyết hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai người chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai người phải chết chẳng. Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai người chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lỏa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.*

Sáng 3:1-7

- Con người nghi ngờ sự tốt lành của Đức Chúa Trời.
- Con người chối bỏ thẩm quyền của Đức Chúa Trời.
- Con người từ chối sự ban cho rộng rãi của Ngài.

- ▶ Hình tượng của Đức Chúa Trời trong con người cũng phai nhạt đi.
- ▶ Những điều tốt lành đã bị con người lạm dụng.
- Con người cần đến sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
  - ▶ Con người cần ân điển để được làm hòa lại với Đức Chúa Trời.
  - ▶ Con người cần ân điển để lập lại mối liên hệ với mọi vật.

*Ta sẽ làm cho mây cùng người nữ, dòng dõi mây cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mây, còn mây sẽ cắn gót chân người.*  
Sáng 3:15

## Các Thánh tổ

*Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rửa sả kẻ nào rửa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.*  
Sáng 12:1-3

- Đức Chúa Trời ban phước cho dân sự của Ngài để hoàn thành mục đích của Ngài.
  - ▶ Ngài lập nên một dân tộc...

*Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho ngươi.*  
Sáng 15:5-6

- ▶ Trong một xứ sở...

*Đức Giê-hô-va lại phán cùng Áp-ram rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, để ban cho ngươi xứ này làm sản nghiệp.*  
Sáng 15:7

- ▶ Với của cải...

*Đoạn, vua A-bi-mê-léc đem chiên và bò, tôi trai cùng tớ gái cho Áp-ra-ham, và trả Sa-ra vợ người lại, mà phán rằng: Đây, xứ ta sẵn dành cho ngươi; ngươi thích đâu thì ở đó.*  
Sáng 20:14-15

- ▶ Vì một mục đích.

*Đức Giê-hô-va phán rằng: Lẽ nào ta giấu Áp-ra-ham điều chi ta sẽ làm sao? Vì Áp-ra-ham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thịnh; các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ta đã chọn người đặng người khiến dạy*

*các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham.*

Sáng 18:17-19

- Đức Chúa Trời sử dụng sự giàu có và thịnh vượng để hoàn thành mục đích của Ngài.

*Y-sác gieo hạt giống trong xứ đó; năm ấy gặt được bội trăm phần; vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Người nên thịnh vượng, của cải càng ngày càng thêm cho đến nỗi người trở nên rất lớn.*

Sáng 26:12-13

*Vậy, người trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tó gái, lạc đà và lừa.*

Sáng 30:43

*Vậy, Y-sơ-ra-ên trú ngụ tại miền Gô-sen thuộc về xứ Ê-díp-tô, gây được cơ nghiệp tại đó, sanh sản và thêm lên bội phần.*

Sáng 47:27

- Đức Chúa Trời cũng sử dụng sự nghèo đói và đau đớn để hoàn thành mục đích của Ngài.

*Giô-sép đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Vậy, đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh và con cái các anh.*

*Đoạn, Giô-sép an ủi các anh, và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ.*

Sáng 50:19-21

## **Xuất Ai Cập**

*Dân Y-sơ-ra-ên đi từ Ram-se đến Su-côt, số không kể con nít, được chừng sáu mươi vạn người đàn ông đi bộ. Lại có vô số người ngoại bang đi lên chung, luôn với chiên, bò, súc vật rất nhiều.*

Xuất 12:37-38

- Đức Chúa Trời là Đấng thành tín giải cứu.
  - ▶ Ngài nghe tiếng kêu than của dân Ngài.

*Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cơ người đóc công của nó; phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít ở.*

Xuất 3:7-8

- ▶ Ngài giải cứu dân sự ra khỏi cảnh nô lệ .

*Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va rút dân Y-sơ-ra-ên, tùy theo quân đội, ra khỏi xứ Ê-díp-tô.*

Xuất 12:50-51

- Đức Chúa Trời cũng thành tín ban phước cho họ.

- ▶ Sự giàu có được Đức Chúa Trời ban cho để sử dụng vào sự thờ phượng .

*Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se mà phán rằng: Hãy đi hầu việc Đức Giê-hô-va; con trẻ các ngươi đi theo nữa; chỉ bầy chiên và bò ở lại thôi. Nhưng Môi-se tâu rằng: Chính bệ hạ hãy cấp cho chúng tôi các con sinh và vật chi dùng làm của lễ thiêu để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Các bầy lục súc sẽ theo chúng tôi nữa, không còn để lại một móng chân nào; vì chúng tôi sẽ dùng mấy con thú đó mà hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Chúng tôi biết vật chi dùng để thờ phượng Đức Giê-hô-va, chỉ khi nào sẽ đến nơi đó.*

Xuất 10:24-26

*Vả, dân Y-sơ-ra-ên có làm y theo lời Môi-se đã dặn, xin người Ê-díp-tô những đồ bằng bạc và bằng vàng cùng áo xống. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ê-díp-tô, nên họ bằng lòng cho; và dân Y-sơ-ra-ên lột trần người Ê-díp-tô vậy.*

Xuất 12:35-36

- ▶ Của cải được sử dụng sai mục đích vào sự thờ lạy hình tượng .

*Dân sự thấy Môi-se ở trên núi chậm xuống, bèn nhóm lại chung quanh A-rôn mà nói rằng: Nào! Hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi, vì về phần Môi-se này, là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi. A-rôn đáp rằng: Hãy lột những vòng vàng đeo nơi tai vợ, con trai và con gái các ngươi đi, rồi đem lại cho ta. Hết thấy đều lột vòng vàng nơi tai mình mà đem lại cho A-rôn; người nhận lấy nơi tay họ, và dùng đục làm thành một bò con đúc. Dân chúng nói rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên! Đây là các thần của người đã đem người ra khỏi xứ Ê-díp-tô.*

Xuất 32:1-4

- Đức Chúa Trời thành tín trong việc đáp ứng nhu cầu.

- ▶ Đức Chúa Trời ban cho dân sự Ngài đúng những gì họ cần.

*Này là lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn: Hãy tùy sức ăn của mỗi người, và tùy số người trong trại mà góp cho mỗi tên một ô-me. Dân Y-sơ-ra-ên bèn làm như vậy, kẻ thì lượm nhiều, người thì lượm ít, cứ lường từ ô-me; ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu; mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn.*

Xuất 16:16-18

- ▶ Ngài cảm dân sự không được lấy nhiều hơn mức nhu cầu của họ.

*Môi-se nói cùng dân sự rằng: Đừng ai để dư lại cho đến sáng mai. Nhưng dân sự chẳng nghe theo lời Môi-se, một vài người để dư lại đến sáng mai; thì sâu hóa ở trong, vật sanh mùi hôi hám. Môi-se bèn nổi giận cùng họ.*

Xuất 16:19-20

## Luật pháp

*Vả, này là điều răn, luật lệ và mạng lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người đã phán dặn ta dạy lại cho, để các người làm theo nó trong xứ mà các người sẽ đi vào nhận lấy; hầu cho người kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, trọn đời, người và con cháu người vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho người, để người được sống lâu ngày. Hỡi Y-sơ-ra-ên, người hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho người được phước và thêm lên nhiều trong xứ được sữa và mật, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ người đã phán hứa cùng người. Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Người phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời người.*

Phục 6:1-5

- Đức Chúa Trời giao phó tài vật cho dân sự của Ngài.

*Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Phải tùy theo số các danh mà chia xứ ra cho những người này làm sản nghiệp; chi phái nào số dân đông thì người phải cho một sản nghiệp lớn hơn, chi phái nào số dân ít, thì phải cho một sản nghiệp nhỏ hơn, tức là phải cho mỗi chi phái sản nghiệp mình cân phân cùng số tu bộ. Nhưng phải bắt thăm mà chia xứ ra; dân Y-sơ-ra-ên sẽ lãnh phần sản nghiệp mình theo tên của các chi phái tổ tông. Phải tùy sự bắt thăm mà chia sản nghiệp ra cho mỗi chi phái, hoặc số dân đông hay ít.*

Dân 26:52-56

- Đức Chúa Trời ban luật pháp để chi phối việc sử dụng sản nghiệp của dân sự.

*Người chớ trộm cướp.*

Xuất 20:15

*Người chớ tham nhà kẻ lân cận người, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận người.*

Xuất 20:17

*Người chớ làm dịch sự chánh trực, chớ thiên vị ai, cũng chẳng nên nhận của hối lộ; vì của hối lộ làm cho mù mắt kẻ khôn ngoan, và làm rối lời của người công bình.*

Phục 16:19

*Người chớ đòi một giới của kẻ lân cận mình mà các tiên nhân người đã cấm nơi sản nghiệp người sẽ nhận được, tại xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời người ban cho người nhận lấy.*

Phục 19:14

▶ Luật về lợi tức.

*Nếu anh em ở gần người trở nên nghèo khổ, tài sản người lần lần tiêu mòn thì hãy cứu giúp người, mặc dầu là kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng người. Chớ ăn lời, cũng đừng lấy lợi người; nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời mình, thì anh em người sẽ ở cùng người. Chớ cho người vay bạc ăn lời và đừng cho mượn lương thực đặng lấy lời.*

Lê 25:35-37

*Người chớ đòi lời lãi gì nơi anh em mình về tiền bạc, về đồ ăn hay là về món nào mặc dầu người ta cho vay, để ăn lời.*

Phục 23:19

▶ Luật về sự nghỉ ngơi.

✦ Ngày Sa-bát: Nghỉ ngơi vào mỗi thứ bảy.

*Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Người hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời người: trong ngày đó, người, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của người, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà người, đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.*

Xuất 20:8-11

✦ Năm Sa-bát: Nghỉ canh tác vào mỗi năm thứ bảy.

*Trái sáu năm người hãy gieo trong đất, thâu lấy hoa lợi, nhưng qua năm thứ bảy hãy để đất hoang cho nghỉ; hầu cho kẻ nghèo khổ trong dân sự người được nhờ lấy hoa quả đất đó, còn dư lại bao nhiêu, thú vật ngoài đồng ăn lấy. Cũng hãy làm như vậy về vườn nho và cây ô-li-ve.*

Xuất 23:10-11

*Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se tại trên núi Si-na-i rằng: Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi các người đã vào xứ ta sẽ ban cho rồi, thì đất phải nghỉ, giữ một lễ sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Trong sáu năm, người sẽ gieo ruộng và hót nho mình, cùng thâu hoạch thổ sản. Nhưng năm thứ bảy sẽ là năm sa-bát, để cho đất nghỉ, tức là một năm sa-bát cho Đức Giê-hô-va; người chẳng nên gieo ruộng mình hay là hót nho mình; chẳng nên gặt lại những chi đã tự mọc lên sau khi mùa màng, và đừng hái nho của vườn nho không hót sửa: ấy sẽ là một năm cho đất nghỉ. Phàm vật gì mà đất sanh sản trong năm sa-bát: sẽ dùng làm đồ ăn cho người, cho tôi trai tớ gái người, cho kẻ làm thuê của người, và cho kẻ ngoại bang kiều ngụ với người; cùng luôn cho lục súc và thú vật ở trong xứ người nữa; hết thảy thổ sản dùng làm đồ ăn vậy.*

Lê 25:1-7

- Các khoản nợ được xóa.

*Cuối mỗi năm thứ bảy, người phải làm năm giải thích. Đây là lệ của sự giải thích. Phàm chủ nợ phải giải thích món vay mà mình đã chịu cho kẻ lân cận mình vay: người chớ thúc kẻ lân cận mình hay là anh em mình trả lại, vì người ta đã cáo rao năm giải thích cho Đức Giê-hô-va. Người được thúc người ngoại bang trả lại; song ví anh em người có vật chi thuộc về mình, thì phải tha vật ấy cho người.*

Phục 15:1-3

- Đầy tớ được trả tự do.

*Khi một trong các anh em người, là người Hê-bơ-rơ, bất luận nam hay nữ, bị bán cho người, thì sẽ hầu việc người trong sáu năm, song qua năm thứ bảy, người phải giải phóng người. Khi người giải phóng người, chớ cho người đi ra tay không. Phải cấp cho người một vật chi, hoặc trong bầy mình, hoặc của sân đập lúa mình, hoặc của hầm rượu mình, tức là cấp cho người vật bồi trong của cải mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời người đã ban phước cho người. Hãy nhớ rằng mình đã làm tôi mọi trong xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời người đã chuộc người; bởi đó ấy, ngày nay ta truyền cho người làm các điều này.*

Phục 15:12-15

- ✦ Năm Hân Hỉ : Vui mừng sau 49 năm.

*Người cũng hãy tính bảy tuần năm, tức bảy lần bảy năm; thì giờ của bảy tuần năm này sẽ là bốn mươi chín năm; rồi đến ngày mồng mười tháng bảy, tức là ngày chuộc tội, các người phải thổi kèn vang trong khắp xứ. Các người phải làm cho năm thứ năm mươi nên thánh, và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỉ cho các người; ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình, và ai nấy đều trở về gia quyến mình. Năm thứ năm mươi này là một năm hân hỉ cho các người, không nên gieo, không nên gặt vật chi đất tự sanh sản, và cũng chẳng nên hái nho không có hót sữa, vì là một năm hân hỉ, sẽ làm thánh cho các người; phải ăn những thổ sản.*

Lê 25:8-12

- Để cho biết sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.

*Đất không được đoan mãi; vì đất thuộc về ta, các người ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ. Trong khắp xứ mà các người sẽ được làm sản nghiệp, hãy cho phép chuộc đất lại.*

Lê 25:23-24

- Nhằm giúp cho gia đình được bền vững.

*Nếu anh em ở gần người trở nên nghèo khổ, đem bán mình cho người, chớ nên bắt người làm việc như tôi mọi; người ở nhà người như kẻ làm thuê, người ở đậu, sẽ giúp việc người cho đến năm hân hỉ: đoan người và con cái người thôi ở nhà*

*ngươi, trở về nhà và nhận lấy sản nghiệp của tổ phụ mình. Vì ấy là những tội tớ ta mà ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô; không nên bán họ như người ta bán tội mọi. Ngươi chớ lẩn lướt mà khắc bạc họ, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời ngươi.*

Lê 25:39-43

- Nhằm xóa bỏ sự nghèo khổ bần cùng.

*Khi một khách ngoại bang hay là một người kiều ngụ nơi ngươi trở nên giàu, còn anh em ngươi ở cùng họ lại nên nghèo, đem bán mình cho kẻ khách ngoại bang kiều ngụ nơi ngươi, hay là cho một người nào trong nhà kẻ khách ngoại bang ấy, sau khi đã đem bán mình rồi, thì sẽ có phép chuộc lại: một anh em người được chuộc người lại, hoặc bác chú, hoặc con của bác chú; hoặc một người thân thích cũng được chuộc người lại; hay là nếu người có thể, thì chính người phải chuộc mình lấy. Người sẽ tính cùng chủ mua từ năm nào mình đã bán mình cho đến năm hân hỉ; và giá bán sẽ tính theo số năm nhiều, hay ít: tức là tính như ngày công của người làm thuê vậy. Nếu còn nhiều năm, thì hãy cứ số năm này, cân phân theo giá đã bán mình mà chuộc lại; nếu đến năm hân hỉ còn ít năm, thì hãy tính với chủ mua cứ theo số năm này mà thôi hỏi số mua mình lại. Họ đối cùng chủ như một người làm thuê năm, chủ không nên lẩn lướt mà khắc bạc người trước mặt ngươi. Nếu người không được chuộc lại bởi các thế ấy, đến năm hân hỉ người và các con trai người sẽ được ra tự do. Vì dân Y-sơ-ra-ên là tội tớ ta, tức các tội tớ ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.*

Lê 25:47-55

- Nhằm khuyến khích sự thờ phượng đúng nghĩa.

*Vì dân Y-sơ-ra-ên là tội tớ ta, tức các tội tớ ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô.*

*Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.*

Lê 25:55

- Nhằm cho thấy trước hy vọng trong Đấng Christ.

*Rồi đến ngày mồng mười tháng bảy, tức là ngày chuộc tội, các ngươi phải thổi kèn vang trong khắp xứ.*

Lê 25:9

*Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe.*

Lu 4:17-21

- ▶ Luật về phần mười và các của dâng.



*Phần thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây, đều thuộc về Đức Giê-hô-va; ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va.*  
Lê 27:30

✦ Phần mười và thuế được dùng vào việc...

- Giúp đỡ cho các thầy tế lễ và người Lê-vi.

*Còn về con cháu Lê-vi, này ta đã ban cho làm cơ nghiệp, mọi thuế một phần mười của Y-sơ-ra-ên làm lương về công việc mình làm trong hội mạc. Dân Y-sơ-ra-ên chớ lại gần hội mạc nữa, e phải mắc tội và chết chăng. Nhưng ấy là người Lê-vi sẽ làm công việc của hội mạc; bằng có phạm tội, thì tự mang lấy; chúng nó sẽ không có phần cơ nghiệp giữa dân Y-sơ-ra-ên; ấy sẽ là một lệ định đời đời trải qua các thế đại. Vì ta đã ban cho người Lê-vi làm cơ nghiệp, những thuế một phần mười của dân Y-sơ-ra-ên dâng giơ lên cho Đức Giê-hô-va. Bởi có đó, ta đã phán về họ rằng: Họ sẽ không có cơ nghiệp giữa dân Y-sơ-ra-ên.*

Dân 18:21-24

- Đáp ứng cho các lễ hội cộng đồng.

*Mỗi năm người chớ quên đóng thuế một phần mười về huê lợi của giống mình gieo, mà đồng ruộng mình sanh sản. Tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, trong nơi Ngài sẽ chọn đặt để danh Ngài ở, người phải ăn vật thuế một phần mười về ngũ cốc, rượu, dầu, và con đầu lòng của bầy bò hay chiên của người, hầu cho người tập hăng kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời người.*

Phục 14:22-23

- Giúp đỡ người nghèo và thiếu thốn.

*Cuối hạn ba năm, người phải lấy một phần mười của huê lợi năm ấy ra, chứa tại trong thành mình. Bây giờ, người Lê-vi, vốn không có phần chi, cũng chẳng hưởng cơ nghiệp chi chung với người, luôn với người khách, kẻ mồ côi, và người góa bụa ở trong thành người, sẽ đều đến ăn cho no nê, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời người ban phúc cho mọi công việc tay người đã làm.*

Phục 14:28-29

- Tổng cộng: Khoảng 23% một năm.
- Phần mười mới chỉ là phần đầu trong sự dâng hiến của họ...

✦ Dâng hoa quả đầu mùa cho Đức Giê-hô-va.

*Khi các người sẽ vào xứ Ca-na-an, và đã trồng các thứ cây trái rồi, hãy coi các trái chiếng nó không sạch, như chưa chịu phép cắt bì; trong ba năm các người hãy coi nó không sạch, chớ nên ăn; nhưng qua năm thứ tư, các trái nó sẽ nên thánh làm của lễ khen ngợi Đức Giê-hô-va. Qua năm thứ năm; các người phải ăn trái, hầu cho cây thêm hoa quả: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các người.*

Lê 19:23-25

*Ngươi hãy giữ lễ mùa màng, tức là mùa hoa quả đầu tiên của công lao ngươi về các giống ngươi đã gieo ngoài đồng; và giữ lễ mùa gặt về lúc cuối năm, khi các ngươi đã hái hoa quả của công lao mình ngoài đồng rồi.*

Xuất 23:16

*Đầu mùa gặt lúa mì, ngươi hãy giữ lễ của các tuần lễ; và cuối năm giữ lễ mùa màng.*

Xuất 34:22

*Các ngươi phải lấy ra một cái bánh nhỏ làm lễ vật, tức là bánh đầu tiên về bột nhồi của các ngươi; các ngươi phải dâng y một cách như dâng giơ lên lễ vật về sân đập lúa vậy. Từ đời này sang đời kia, các ngươi phải dâng giơ lên cho Đức Giê-hô-va một lễ vật về bột nhồi đầu tiên của các ngươi.*

Dân 15:20-21

✦ Các của dâng lạc ý cũng được dâng cho Đức Giê-hô-va.

*Cả dân Y-sơ-ra-ên, nam hay nữ, phàm ai có lòng cảm động xui cho mình tình nguyện quyên vào các công việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn nơi Mô-i-se, đều đem dâng cho Đức Giê-hô-va các lễ tình nguyện vậy.*

Xuất 35:29

*Song nơi nào trong những chi phái các ngươi, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn, đặt đặt danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài, thì các ngươi phải tìm đi đến đó, đem dâng tại đó những của lễ thiêu, các hi sinh, thuế một phần mười, lễ vật dâng giơ lên, của lễ hoàn nguyện, của lễ lạc ý, và các con đầu lòng của bầy bò và chiên; rồi các ngươi sẽ ăn tại đó, trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vui vẻ cùng gia quyến mình, vì mọi việc tay mình làm đã được Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngợi ban phước cho.*

Phục 12:5-7

✦ Phần mười và các của dâng là nhằm...

- Nhắc nhở về quyền sở hữu tuyệt đối của Đức Chúa Trời đối với mọi vật.
- Phản ảnh về sự cung cấp thành tín của Đức Chúa Trời cho toàn thể dân sự của Ngài.
- Lý do để ca tụng sự ban phước dồi dào của Đức Chúa Trời đối với toàn thể dân sự.

*Trước mặt Mô-i-se, họ thâu các lễ vật của dân Y-sơ-ra-ên đã đem đến, để làm các công việc định dùng về sự tế lễ nơi thánh. Nhưng mỗi buổi sớm mai, dân sự lại đem đến lễ vật tình nguyện nữa. Thế thì, các người khôn khéo làm mọi công việc của nơi thánh, đều tạm đình, đến nói cùng Mô-i-se rằng: Dân sự đem đến dư bội phần dâng làm các công việc mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Theo lệnh truyền của Mô-i-se, họ bèn đi rao từ trại quân rằng: Bất kỳ người nam hay nữ, chớ làm công việc về lễ vật của nơi thánh nữa! Vậy họ cấm dân sự không cho đem đến chi thêm nữa hết. Vì đã đủ các vật liệu dâng làm hết thấy công việc, cho đến đổi còn dư lại nữa.*

Xuất 36:3-7

▶ Luật về công bằng xã hội.

✦ Cung ứng cho người thiếu thốn.

*Khi các người gặt lúa trong xứ mình, chớ có gặt đến cuối đầu đồng, và chớ mót lại những bông còn sót; các người chớ cày mót nho mình, đừng nhặt những trái rớt ròi, hãy để cho mấy người nghèo và kẻ khách: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các người.*

Lê 19:9-10

*Nhưng nếu người đó nghèo nàn, không phương thế đủ dâng những lễ vật này, thì phải bắt một chiên con đực dùng làm của lễ chuộc sự mắc lỗi, dâng đưa qua đưa lại dâng làm lễ chuộc tội cho mình, một phần mười bột lọc chế dầu làm của lễ chay, và một lót dầu. Tùy theo phương thế mình, người cũng đem nộp hai con chim cu hay là hai bồ câu con; con này dùng làm của lễ chuộc tội, con kia dùng làm của lễ thiêu.*

Lê 14:21-22

✦ Bảo vệ những người cần nâng đỡ.

*Người chớ nên bạc đãi khách ngoại bang, và cũng chẳng nên hà hiếp họ, vì các người đã làm khách kiều ngụ tại xứ Ê-díp-tô. Các người chớ ức hiếp một người góa bụa hay là một kẻ mồ côi nào.*

Xuất 22:21-22

*Khi kẻ khách nào kiều ngụ trong xứ các người, thì chớ hà hiếp người. Kẻ khách kiều ngụ giữa các người sẽ kẻ như kẻ đã sanh đẻ giữa các người; hãy thương yêu người như mình, vì các người đã làm khách kiều ngụ trong xứ Ê-díp-tô: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các người.*

Lê 19:33-34

✦ Tránh thiên vị.

*Các người chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, chớ thiên vị người nghèo, chớ nề kẻ quyền thế; hãy cứ theo công bình mà xét đoán kẻ lân cận người.*

Lê 19:15

*Người chớ đồn huyễn; chớ hòa cùng kẻ hung ác dựng làm chứng dối. Người chớ hòa đảng đồng đảng làm quấy; khi người làm chứng trong việc kiện cáo, chớ nên trở theo bên phe đồng mà phạm sự công bình. Người chớ tư vị kẻ nghèo trong việc kiện cáo.*

Xuất 23:1-3

✦ Loại bỏ sự nghèo đói.

*Nhưng nơi người chẳng nên có kẻ nghèo nàn, vì Đức Giê-hô-va sẽ quả hẳn ban phước cho người trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời người ban cho người nhận lấy làm sản nghiệp, miễn người chăm chỉ nghe theo tiếng của*

*Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, cẩn thận làm theo các điều răn mà ta truyền cho người ngày nay.*

Phục 15:4-5

*Vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu người mà rằng: Khá sè tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khó ở trong xứ người.*

Phục 15:11

■ Đức Chúa Trời dạy dân sự của Ngài phải làm việc.

▶ Công việc thuộc linh...

*Người phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời người. Các lời mà ta truyền cho người ngày nay sẽ ở tại trong lòng người; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái người, và phải nói đến, hoặc khi người ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc người nằm, hay là khi chỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt người như ấn chỉ; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa người.*

Phục 6:5-9

▶ Công việc thuộc thể...

*Người phải giúp cho người, chớ cho mà có lòng tiếc; vì tại có ấy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời người sẽ ban phước cho mọi công việc của người, và mọi điều người đặt tay vào mà làm.*

Phục 15:10

■ Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài sự giàu có.

*Người khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, không giữ gìn những điều răn, mạng lệnh, và luật lệ của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho người chẳng; lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc, vàng, và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bấy giờ lòng người tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, là Đấng đã đem người ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ chẳng. Ấy là Ngài đã dẫn người đi ngang qua đồng vắng mênh mông góm ghiếc này, đầy những rắn lửa, bò cạp, đất khô khan chẳng có nước; Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho người; lại trong đồng vắng, Ngài ban cho người ăn ma-na mà tổ phụ người chưa hề biết, để hạ người xuống và thử người, hầu về sau làm ơn cho người. vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: Ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, vì ấy là Ngài ban cho người sức lực đoạt được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ người, y như Ngài đã làm ngày nay. Nếu người quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời người mà theo các thần khác, hầu việc và quì lạy trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng: Các người hỡi sẽ bị diệt mất! Các người sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Giê-hô-va tuyệt diệt trước mặt các người, bởi vì không nghe theo tiếng Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các người.*

Phục 8:11-20

- ▶ Theo ân điển của Ngài.

*Vậy, khá biết rằng chẳng phải vì có sự công bình người mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời người cho người nhận lấy xứ tốt tươi này đâu; bởi người vẫn là một dân cứng cổ.*

Phục 9:6

- ▶ Đề bày tỏ sự vinh hiển của Ngài.

*Vậy, nếu các người chăm chỉ nghe các điều răn ta truyền cho các người ngày nay, hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, và phục sự Ngài, Thì ta sẽ cho mưa mùa thu và mưa mùa xuân xuống thuận thì tại trong xứ các người; người sẽ thâu góp ngũ cốc, rượu, và dầu của người. Ta cũng sẽ khiến đồng ruộng người sanh cỏ cho súc vật người; người sẽ ăn và được no nê. Các người khá cẩn thận, kéo lòng mình bị dụ dỗ, xây bỏ Chúa, mà hầu việc các thần khác, và quì lạy trước mặt chúng nó chẳng; e cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ phùng lên cùng các người, Ngài đóng các tầng trời lại, nên nổi chẳng có mưa nữa, đất không sanh sản: như vậy, các người sẽ vội chết mất trong xứ tốt tươi này, là xứ mà Đức Giê-hô-va ban cho các người.*

Phục 11:13-17

*Này đây, ta đã dạy các người những mạng lệnh và luật lệ y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta đã phán dặn ta, để các người làm theo ở giữa xứ mình sẽ vào đặng nhận lấy. Vậy, các người phải giữ làm theo các mạng lệnh và luật lệ này; vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các người trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ này, sẽ nói rằng: Dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai! Và chẳng, há có dân lớn nào mà có các thần mình gần như chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời gần chúng ta, mọi khi chúng ta cầu khẩn Ngài chẳng? Lại, há có nước lớn nào có những mạng lệnh và luật lệ công bình như cả luật pháp này, mà ngày nay ta đặt trước mặt các người chẳng?*

Phục 4:5-8

## **Các Vua trong lịch sử Y-sơ-ra-ên**

*Đức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống; Ngài đem người xuống mồ mả, Rồi khiến lại lên khỏi đó. Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên, Đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, Và rút người nghèo khổ ra ngoài đồng phân, Đặt để họ ngồi bên các quan trưởng, Cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp; Vì các trụ của trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va; Ngài đã đặt thế gian ở trên đó.*

1 Sa 2:6-8

### ■ Mục đích của sự giàu có...

- ▶ Để xây dựng một      nơi .

Bấy giờ, Sa-lô-môn nguyện rằng: Đức Giê-hô-va có phán rằng Ngài ngự trong nơi tối-tăm mờ-mịt. Hỡi Đức Chúa Trời! Tôi đã cất xong một cái đền dùng làm nơi ngự của Ngài, tức một nơi Ngài ở đời đời. Đoạn, vua xây mặt lại, và chúc phước cho hội-chúng Y-sơ-ra-ên. Cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên đều đứng. Người nói rằng: Đáng khen-ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì từ miệng Ngài có phán hứa với Đa-vít, cha ta, và bởi tay Ngài đã làm ứng-nghiệm lời ấy; Ngài phán rằng: Từ ngày ta đã đem Y-sơ-ra-ên ta ra khỏi Ê-díp-tô, ta không chọn thành nào trong các chi-phái Y-sơ-ra-ên dựng cất tại đó một cái nhà cho danh ta ngự; nhưng ta đã chọn Đa-vít để người trị-vì dân Y-sơ-ra-ên ta. Và, Đa-vít, cha ta, có ý cất một cái đền cho danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Nhưng Đức Giê-hô-va có phán với Đa-vít, cha ta, rằng: Khi người có ý xây đền cho danh ta, thì lấy làm thậm phải; song người sẽ chẳng cất đền ấy đâu, bèn là con trai người, do lòng người sanh ra, sẽ cất đền cho danh ta. Vậy, Đức Giê-hô-va đã làm ứng-nghiệm lời Ngài phán; vì ta kế-vị Đa-vít, cha ta, ngồi trên ngôi Y-sơ-ra-ên, y như Đức Giê-hô-va đã hứa, và ta đã cất đền này cho danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Tại đó, ta đã dọn một chỗ để hòm; trong hòm có sự giao-ước của Đức Giê-hô-va, tức là giao-ước mà Ngài đã lập với tổ-phụ chúng ta, khi Ngài đem họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

1 Vua 8:12-21

Vua và cả Y-sơ-ra-ên đều dâng các của-lễ tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Sa-lô-môn dâng của-lễ thù-ân cho Đức Giê-hô-va, hai muôn hai ngàn con bò đực và mười hai muôn con chiên. Vua và cả dân Y-sơ-ra-ên đều dự lễ khánh-thành đền của Đức Giê-hô-va là như vậy. Trong ngày đó, vua biệt riêng ra nơi chính giữa của hành-lang ở trước đền-thờ của Đức Giê-hô-va, vì tại đó người dâng các của-lễ thiêu, của-lễ chay, và mỡ về của-lễ thù-ân; bởi vì bàn-thờ bằng đồng để trước đền của Đức Giê-hô-va là nhỏ quá, đựng các của-lễ thiêu, của-lễ chay, và mỡ về của-lễ thù-ân không đựng.

I Vua 8:62-64

► Để làm cho một dân tộc được thịnh vượng.

Khi nữ-vương Sê-ba nghe nói về danh-tiếng của Sa-lô-môn và về danh của Đức Giê-hô-va, bèn đến hỏi thử Sa-lô-môn nhiều câu đố. Bà đến Giê-ru-sa-lem có hầu-hạ theo rất đông, lạc-đà chở thuốc thơm, nhiều vàng và ngọc. Bà đến cùng Sa-lô-môn, nói với người mọi điều có ở trong lòng mình. Sa-lô-môn đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn-bí quá cho vua, mà vua không giải nghĩa nổi cho bà. Khi nữ-vương Sê-ba thấy mọi sự khôn-ngoan của Sa-lô-môn, cung-điện người đã cất, những món ăn trên bàn người, nhà-cửa của tôi-tớ người, thứ-tự công-việc của các quan, và đồ ăn mặc của họ, các quan chức-tửu, và các của-lễ thiêu người dâng trong đền Đức Giê-hô-va, thì mắt vía. Rồi bà nói rằng: Điều tôi nghe nói trong xứ tôi về lời nói và sự khôn-ngoan của vua, thì thật lắm. Song trước khi tôi chưa đến đây, và chưa thấy tận mắt những điều này, thì tôi chẳng tin; và kìa, người ta chẳng nói đến được phân nửa! Sự khôn-ngoan và oai-nghi của vua trởi hơn tiếng-đồn tôi đã nghe. Các tôi-tớ vua thật có phước thay! Các tôi-tớ vua hằng đứng châu trước mặt vua, nghe sự khôn-ngoan của vua, lấy làm có phước thay! Đáng khen-ngợi thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài đẹp lòng vua,

*đặt vua trên ngôi của Y-sơ-ra-ên! Bởi vì Đức Giê-hô-va yêu-dấu Y-sơ-ra-ên mãi mãi, nên Ngài đã lập vua làm vua đặng cai-trị theo sự ngay-thẳng và công-bình. Đoạn nữ-vương dâng cho vua một trăm hai mươi ta-lâng vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng ngọc quý. Từ đó đến nay, chẳng hề có ai đem thuốc thơm đến số nhiều bằng của nữ-vương nước Sê-ba dâng cho vua Sa-lô-môn. Đoàn tàu Hi-ram chở vàng Ô-phia, cũng chở cây bạch-đàn rất nhiều, và ngọc quý. Vua dùng cây bạch-đàn này mà làm bao-lon cho đền-thờ Đức Giê-hô-va và cho nhà vua, cùng những đàn-cầm và đàn-sắt cho con hát. Từ đó, chẳng hề có ai đem đến Giê-ru-sa-lem cây bạch-đàn đường ấy nữa, không ai thấy lại cho đến ngày nay. Vua Sa-lô-môn ban cho nữ-vương Sê-ba mọi điều người ước và xin, chẳng kể những vật mà Sa-lô-môn đã ban cho bà, tùy lệ thường của vua. Đoạn, bà và các tôi-tớ bà lên đường trở về xứ mình.*

1 Vua 10:1-13

■ **Nguy hiểm của sự giàu có...**

▶ Đưa đến sự thờ lạy hình tượng.

*Ngoài con gái của Pha-ra-ôn, vua Sa-lô-môn lại còn thương-mến nhiều người nữ của dân ngoại: tức là người nữ Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm, Si-đôn, và Hê-tít. Chúng nó thuộc về các dân-tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao-thông với nhau; vì chúng nó hẳn sẽ quyến-dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng nó. Sa-lô-môn trêu-mến những người nữ ấy. Người có bảy trăm hoàng-hậu, và ba trăm cung-nữ; chúng nó bèn làm cho người trở lòng. Trong buổi già-yếu, các hoàng-hậu của Sa-lô-môn dụ lòng người đi theo các thần khác: Đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn-lành như thể lòng của Đa-vít, là cha người. Vì Sa-lô-môn cúng-thờ Át-tạt-tê, nữ-thần của dân Si-đôn, và thần Minh-côm Nghĩa là thần Mo-lóc, thần của dân Am-môn là thần đáng gớm-ghiếc của dân Am-môn. Như vậy, Sa-lô-môn làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng vâng theo Đức Giê-hô-va cách trọn-lành như Đa-vít, cha người, đã làm. Bây giờ, Sa-lô-môn lại xây-cát tại trên núi đối ngang Giê-ru-sa-lem, một nơi cao cho Kê-móc, vật đáng gớm-ghiếc của dân Mô-áp, và cho Mo-lóc, vật đáng gớm-ghiếc của dân Am-môn. Vua cũng làm như vậy cho hết thảy các hoàng-hậu ngoại của mình, xông hương và tế-lễ cho thần của chúng nó.*

1 Vua 11:1-8

▶ Dẫn đến suy đồi đạo đức.

*Họ bèn sai đến nói với Giê-sa-bên rằng: Na-bót đã bị ném đá và chết rồi. Khi Giê-sa-bên hay rằng Na-bót đã bị ném đá và chết rồi, bèn nói cùng A-háp rằng: Hãy chỗi dậy, nhận lấy vườn nho mà Na-bót, người Gít-rê-ên, đã từ-chối không chịu nhường cho ông để lấy bạc; vì Na-bót không còn sống nữa: đã chết rồi. Nghe tin Na-bót đã chết, A-háp liền đứng dậy đi xuống vườn nho của Na-bót, người Gít-rê-ên, đặng lấy làm của mình. Bây giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li, người Thi-sê-be, rằng: Hãy đứng dậy đi xuống đón A-háp, vua Y-sơ-ra-ên, ở tại Sa-ma-ri. Kìa, người ở trong vườn nho của Na-bót, đặng lấy làm của mình. Người sẽ nói với người rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Người há*

*đã giết người, và bây giờ lại chiếm lấy cơ nghiệp nó sao? Ngươi phải tiếp rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ở tại chỗ mà chó đã liếm huyết của Na-bót, thì chó cũng sẽ liếm chính huyết của ngươi.*

1 Vua 21:14-19

*Khi tôi nghe các lời này và tiếng kêu la của họ, bèn lấy làm giận lắm. Lòng tôi bần tính về điều đó, cãi lẫy với những người tước vị các quan trưởng, mà rằng: Các người buộc tiên lời cho mỗi người anh em mình! Tôi nhóm lại một hội đồng đảo đối nghịch chúng, mà nói rằng: Cứ theo quyền chúng ta có chuộc lại anh em chúng ta, là người Giu-đa, mà đã bị bán cho các dân tộc, và các ngươi lại muốn bán anh em mình sao? Chớ thì họ sẽ bị bán cho chúng ta sao? Chúng bèn làm thinh chẳng biết nói chi nữa. Tôi lại nói: điều anh em làm chẳng được tốt. Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời, e bị sỉ nhục giữa các dân tộc, là thù nghịch của chúng ta, sao? Tôi, anh em tôi, và các đầy tớ tôi cũng có cho họ vay mượn bạc và lúa mì vậy. Nhưng tôi xin anh em hãy bỏ cái ăn lời này.*

Nê 5:6-10

■ Trách nhiệm của người giàu...

- ▶ Người giàu phải sống khôn ngoan.

*Chánh đêm ấy, Đức Chúa Trời hiện đến cùng Sa-lô-môn, mà phán rằng: Ngươi muốn ta ban cho điều gì, hãy xin đi. Sa-lô-môn thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chúa đã ban ơn rộng cho Đa-vít, cha tôi, và đã đặt tôi làm vua thế cho người. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, bây giờ nguyện cho lời Chúa hứa cùng Đa-vít, cha tôi, được ứng nghiệm; vì Chúa đã lập tôi lên làm vua dân sự này đông như bụi đất. Vậy, xin Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan và tri thức, để tôi ra vào trước mặt dân sự này; vì ai dễ xét đoán được dân của Chúa rất đông dường kia? Đức Chúa Trời phán với Sa-lô-môn rằng: Ta đã lập ngươi làm vua dân sự ta; và, vì ngươi có lòng như vậy, không có cầu xin sự giàu có, của cải, tôn vinh, hay là mạng sống của những kẻ ghen ghét ngươi, và cũng chẳng có xin sự sống lâu, nhưng lại cầu xin sự khôn ngoan và tri thức cho mình, để xét đoán dân sự ta, nên ta đã ban sự khôn ngoan và tri thức cho ngươi; ta lại sẽ ban cho ngươi sự giàu có, của cải, tôn vinh, đến đổi các vua trước ngươi không hề có như vậy, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có vua nào được như thế.*

2 Sứ 1:7-12

- ▶ Người giàu phải dâng hiến cách rộng rãi.

*Bấy giờ, các trưởng tộc, các trưởng của các chi phái Y-sơ-ra-ên, các quan tướng cai ngàn người và trăm người, các kẻ coi sóc công việc của vua, bèn vui lòng, dâng về công việc đền Đức Chúa Trời, năm ngàn ta-lâng vàng mười ngàn đa-riéc Đa-riéc là một thứ đồng tiền vàng của nước Phe-rơ-sơ mười ngàn ta-lâng bạc, mười tám ngàn ta-lâng đồng, và một trăm ngàn ta-lâng sắt. Phàm ai có đá quý, thì giao cho Giê-bi-ên về dòng Ghệt-sôn, để dâng vào kho của Đức Giê-hô-va. Dân sự lấy làm vui mừng về điều mình trọn lòng vui ý dâng cho Đức Giê-hô-va; và vua Đa-vít cũng lấy làm vui mừng lắm.*

1 Sứ 29:6-9



Vả lại, từ ngày tôi được lập làm tổng trấn trong xứ Giu-đa, tức từ năm thứ hai mươi cho đến năm thứ ba mươi hai đời vua A-ta-xét-xe, cộng trong mười hai năm, tôi hoặc anh em tôi chẳng ăn lương lộc thường cấp cho quan tổng trấn. Nhưng các quan tổng trấn đã đến nhậm trước tôi, bắt dân sự cấp dưỡng, lấy cho mình lương thực, và rượu, trừ ra bốn mươi siếc lơ bạc; đến đổi các đầy tớ họ cũng lán lướt trên dân sự nữa. Nhưng tôi không có làm như vậy; vì có kính sợ Đức Chúa Trời. Lại tôi cũng giữ bền vững trong công việc xây sửa vách nây, chẳng có mua đồng ruộng nào; và các đầy tớ tôi đều hội hiệp lại đó dựng làm công việc. Nơi bàn ăn tôi cũng có một trăm năm mươi người Giu-đa và quan trưởng, ngoại trừ những kẻ ở giữa các dân tộc chung quanh chúng tôi đi đến. Vả, người ta dọn ăn cho mỗi ngày một con bò, sáu con chiên chọn lựa; người ta cũng dọn những gà vịt, và mỗi mười ngày đủ các thứ rượu rất nhiều. Dầu như vậy, tôi cũng không đòi lương lộc của phân tổng trấn, vì công dịch lấy làm nặng nề cho dân sự nầy. Hỡi Đức Chúa Trời ôi! Nguyên Chúa nhớ lại tôi về các điều tôi đã làm cho dân sự nầy, và làm ơn cho tôi.

Nê 5:14-19

- Bản chất của sự giàu có...
  - ▶ Sự giàu có không phải luôn luôn là phần thưởng cho sự vâng lời.
  - ▶ Sự nghèo khổ cũng không phải luôn luôn là sự trừng phạt đối với sự bất tuân.
  - ▶ Sự giàu có vừa có thể được sử dụng đúng đắn hoặc sai lầm.

### Thi Thiên và Văn chương khôn ngoan trong lịch sử Y-sơ-ra-ên

*Tôi có cầu Chúa hai điều; Xin chớ từ chối trước khi tôi thác: Xin dang xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá; Chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàu sang; Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng, E khi no đủ, tôi từ chối Chúa, Mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai? Và lại kéo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp. Và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chẳng.*

Châm 30:7-9

- Lẽ thật từ sách Gióp...

*Gióp bèn chỗi dậy, xé áo mình, và cạo đầu, đoạn sấp mình xuống đất mà thờ lạy, và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!*

Gióp 1:20-21

- ▶ Sự trung tín với Đức Chúa Trời không bảo đảm được thịnh vượng trong đời này.

*Ấy vì tôi giải cứu kẻ khôn cùng kêu cầu, Và kẻ mồ côi không ai giúp đỡ. Kẻ gần chết chúc phước cho tôi, Và tôi làm cho lòng người góa bụa nức nở vui mừng.*

*Tôi mặc lấy sự công bình, và nó che phủ tôi, Sự ngay thẳng tôi khác nào áo ngoài và mào triều thiên. Tôi đã như con mắt cho kẻ mù, Và như chân cho kẻ què. Tôi đã làm cha cho kẻ nghèo khó, Còn duyên cớ của kẻ lạ, tôi tra xét cho rõ ràng.*

Gióp 29:12-16

*Nếu tôi từ chối điều kẻ nghèo khổ ước ao, Gây cho mắt người góa bụa bị hao mòn, Nếu tôi có ăn bánh tôi một mình, Và kẻ mồ côi chẳng có được ăn với; Thật từ lúc tôi còn trẻ, nó cùng lớn lên với tôi như con với cha Còn người góa bụa, tôi đã nâng đỡ từ khi tôi lọt lòng mẹ tôi; Nếu tôi có thấy người nào thác vì không quần áo, Và kẻ nghèo thiếu chẳng có mền; Nếu lòng người không chúc phước cho tôi, Và người không nhờ lòng chiêm tôi mà được ấm áp; Nếu tôi có giơ tay giúp kẻ mồ côi, Bởi vì tôi thấy có kẻ phũ phàng trong cửa thành; Nguyên cho vai tôi rút ra khỏi nơi khác, Và cánh tay tôi bị gãy rút ra đi! Vì sự tai họa từ Đức Chúa Trời giáng xuống làm tôi kinh khiếp, Và trước mặt sự oai nghiêm Ngài,*

Gióp 31:16-23

■ Lẽ thật từ sách Nhã Ca...

*Nước nhiều không tưới tắt được ái tình, Các sông chẳng nhận chìm nó được; Nếu người nào đem hết tài sản nhà mình, Đặng mua lấy ái tình, Ất người ta sẽ khinh để nó đến điều.*

Nhã 8:7

► Về đẹp của tình yêu trong hôn nhân phản ánh sự tốt lành của thế giới vật chất.

*Hỡi bạn tình ta, ta sánh mình như ngựa cái của xe Pha-ra-ôn. Đôi má mình đẹp với đồ trang sức; Cổ mình xinh với hạt trân châu.*

Nhã 1:9-10

*Hỡi bạn tình ta, này mình đẹp dễ thay, mình đẹp dễ thay! Mắt mình trong lúp giống như mắt bò câu; Tóc mình khác nào bầy dê nằm nơi triền núi Ga-la-át. Răng mình như thể bầy chiên mới hớt lông, Từ ao tắm rửa đi lên, Thấy đều sanh đôi, không một con nào son sẻ. Môi mình tựa sợi chỉ hồng, Miệng mình có duyên thay; Má mình trong lúp tựa như nửa quả lựu. Cổ mình như tháp Đa-vít, xây cất để treo binh khí; Ngàn cái khiên treo tại đó, là các khiên của tay anh hùng.*

Nhã 4:1-4

■ Lẽ thật từ Thi Thiên...

*Đức Giê-hô-va vượt cao hơn các dân. Sự vinh hiển Ngài cao hơn các tầng trời. Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi? Ngôi Ngài ở trên cao; Ngài hạ mình xuống Đặng xem xét trời và đất. Ngài nâng đỡ người khốn cùng lên khỏi bụi tro, Cát kẻ thiếu thốn khỏi đồng phân, Đặng để người ngồi chung với các quan trưởng, Tựa với các quan trưởng của dân sự Ngài. Ngài khiến đàn bà son sẻ ở trong nhà, Làm mẹ vui vẻ của những con cái. Ha-lê-lu-gia!*

Thi Thiên 113:4-9

▶ Khải thị về Đức Chúa Trời ...

- ✦ Đức Chúa Trời là Đấng công bình giữa sự bất công về kinh tế.

*Của người công bình tuy ít, Còn hơn sự dư dật của nhiều người ác. Vì cánh tay kẻ ác sẽ bị gãy, Nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ người công bình.*

Thi Thiên 37:16-17

- ✦ Ngài là Đấng thương xót giữa cảnh thiếu thốn cùng cực.

*Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, Và kẻ khốn cùng chẳng thất vọng mãi mãi.*

Thi Thiên 9:18

*Hãy hát xướng cho Đức Chúa Trời, hãy ngợi khen danh Ngài; Khá đắp đường cái cho Đấng cỡi ngựa đi ngang qua đồng bằng: Đức Giê-hô-va là danh Ngài; hãy vui mừng trước mặt thánh Ngài. Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, Là cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, Đem kẻ bị tù ra hưởng được may mắn; Song những kẻ phản nghịch phải ở đất khô khan.*

Thi Thiên 68:4-6

▶ Lời nhắc nhở dành cho con người...

- ✦ Sự giàu có là chóng qua.

*Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi, Và số các ngày tôi là thể nào; Xin cho tôi biết mình mỏng mảnh là bao. Kìa, Chúa khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay, Và đời tôi như không không trước mặt Chúa; Phải, mỗi người, dầu đứng vững, chỉ là hư không. Quả thật, mỗi người bước đi khác nào như bóng; Ai nấy đều rớt động luống công; Người chất chứa của cải, nhưng chẳng biết ai sẽ thu lấy. Hỡi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Sự trông cậy tôi ở nơi Chúa.*

Thi Thiên 39:4-7

- ✦ Nợ nần là điều nguy hiểm.

*Kẻ ác mượn, mà không trả lại; Còn người công bình làm ơn, và ban cho. Vì người mà Đức Chúa Trời ban phước cho sẽ nhận được đất; Còn kẻ mà Ngài rửa sạch sẽ bị diệt đi.*

Thi Thiên 37:21-22

■ Lẽ thật từ Châm ngôn...

*Kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau;  
Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai.*

Châm 22:2

▶ Các lẽ thật về những phương diện của cuộc sống...

✦ Sự khôn ngoan quan trọng hơn sự giàu có.

*Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, Dành giữ mạng lịnh ta nơi lòng con, Để lắng tai nghe sự khôn ngoan, Và chuyên lòng con về sự thông sáng; Phải, nếu con kêu cầu sự phân biệt, Và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng, Nếu con tìm nó như tiền bạc, Và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; Từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng.*

Châm 2:1-6

*Khá nhận sự khuyên dạy ta, chớ lãnh tiền bạc, Thà lãnh sự tri thức hơn là vàng chọn lựa; Vì sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc, Và các vật mình ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng.*

Châm 8:10-11

✦ Sự công bình quan trọng hơn sự giàu có.

*Trong ngày thanh nợ, tài sản chẳng ích chi cả;  
Duy công bình giải cứu khỏi sự chết.*

Châm 11:4

*Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị xiêu ngã;  
Còn người công bình được xanh tươi như lá cây.*

Châm 11:28

*Tài vật nhờ dùng lưới dối gạt mà được, Ấy là một điều hư không mau hết của kẻ tìm sự chết. Sự cưỡng bạo của kẻ ác sẽ đưa chúng nó đi; Vì chúng nó không khứng làm điều ngay thẳng. Con đường của kẻ gánh tội là quanh quẹo; Còn công việc kẻ trong sạch vốn ngay thẳng.*

Châm 21:6-8

✦ Sự khiêm nhường quan trọng hơn giàu có.

*Phần thưởng của sự khiêm nhường và sự kính sợ Đức Giê-hô-va,  
Ấy là sự giàu có, sự tôn trọng, và mạng sống.*

Châm 22:4

*Thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va,  
Còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cập theo.*

Châm 15:16

✦ Sự giàu có thì chóng qua.

*Con chớ chịu vật vã đặng làm giàu; Khá thôi nhờ cậy khôn ngoan riêng của con. Con há liếc mắt vào sự giàu có sao? Nó đã chẳng còn nữa rồi; Vì nó quá hẫng có mọc cánh, Và bay lên trên trời như chim ưng vậy.*

Châm 23:4-5

*Hãy ráng biết cảnh trạng bây chừ con, Và lo săn sóc các đàn bò của con; Vì sự giàu có không lưu tồn mãi mãi, Và mũ triều thiên há còn đến đời đời sao?*  
Châm 27:23-24

✦ Nợ nần là điều nguy hiểm.

*Hỡi con, nếu con có bảo lãnh cho kẻ lân cận mình, Nếu con giao tay mình vì người ngoại, Thì con đã bị lời miệng mình trói buộc, Mắc phải lời của miệng con. Hỡi con, bởi vì con đã sa vào tay kẻ lân cận con, Hãy làm điều này và giải cứu mình con: Hãy đi hạ mình xuống, nài xin người lân cận con; Chớ để cho hai mắt con ngủ, Hoặc mí mắt con chợp lại; Hãy giải cứu mình khỏi người như con hoàng dương thoát khỏi tay thợ săn, Như con chim thoát khỏi tay kẻ đánh rập.*  
Châm 6:1-5

*Chớ đồng bọn cùng những kẻ giao tay nhau, Hoặc cùng kẻ bảo lãnh nợ: Nếu con không có gì trả, Cớ sao con muốn chúng đoạt lấy cái giường con đi?*  
Châm 22:26-27

✦ Làm việc chăm chỉ là điều có giá trị.

*Hỡi kẻ biếng nhác, người sẽ nằm cho đến chừng nào? Bao giờ người sẽ ngủ thức dậy? Ngủ một chút, chợp mắt một chút, Khoanh tay nằm một chút, Thì sự nghèo khổ của người sẽ đến như kẻ đi rảo, Và sự thiếu thốn của người tới như người cầm binh khí.*  
Châm 6:9-11

*Ai cày đất mình sẽ được vật thực dư dật;  
Còn ai theo kẻ biếng nhác thiếu trí hiểu.*  
Châm 12:11

*Trong các thứ công việc đều có ích lợi;  
Nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu thốn.*  
Châm 14:23

✦ Giúp đỡ cho người nghèo là điều đáng trọng.

*Ai nhạo báng người bần cùng sỉ nhục Đấng tạo hóa mình;  
Ai vui mừng về tai họa sẽ chẳng được thoát khỏi bị phạt.*  
Châm 17:5

*Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ,  
Người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại.*  
Châm 21:13

*Chớ bóc lột kẻ nghèo, bởi vì họ nghèo, Cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi của thành; Vì Đức Giê-hô-va sẽ bình vực duyên cớ của họ, Và đoạt lấy sự sống của kẻ có cướp lột họ.*

Châm 22:22-23

*Người công bình xét cho biết duyên cớ của kẻ nghèo khổ;  
Còn kẻ ác không có trí hiểu để biết đến.*

Châm 29:7

► Các kết luận...

- ✦ Sự giàu có được ban cho cả người công bình lẫn gian ác.

*Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới.*

Châm 3:9-10

*Người thành thực sẽ được phước lành nhiều;  
Còn kẻ nào vội làm cho giàu ắt sẽ chẳng khỏi bị phạt.*

Châm 28:20

*Thà người nghèo khổ ăn ở cách thanh liêm,  
Còn hơn là kẻ giàu có theo đường tà vạy.*

Châm 28:6

- ✦ Sự nghèo khổ cũng đến với người công bình lẫn người gian ác.

*Thà ít của mà có sự công bình,  
Hơn là nhiều hoa lợi với sự bất nghĩa cặp theo.*

Châm 16:8

*Kẻ nào cày ruộng mình sẽ ăn bánh no nê;  
Còn ai theo kẻ biếng nhác sẽ được đầy sự nghèo khổ.*

Châm 28:19

- ✦ Sự giàu có quá đổi và sự nghèo khổ cùng cực đều không được ưa chuộng trong Châm-ngôn.

*Tôi có cầu Chúa hai điều; Xin chớ từ chối trước khi tôi thác: Xin dang xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá; Chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàu sang; Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng, E khi no đủ, tôi từ chối Chúa, Mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai? Và lại kéo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp. Và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chẳng.*

Châm 30:7-9

■ Lẽ thật từ Truyền Đạo...

*Ta chẳng từ điều gì mất mình ước ao, cũng chẳng căm điều gì lòng mình ưa thích; vì lòng ta vui vẻ vì mọi công lao của ta; và đó là phần ta đã được trong mọi công lao ta. Đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm, và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó; kìa, mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi, chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời.*

Truyền đạo 2:10-11

▶ Sự ban cho của Đức Chúa Trời là tốt lành.

*Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình. Lại, ai nấy phải ăn, uống, và hưởng lấy phước của công lao mình, ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời.*

Truyền đạo 3:12-13

*Hễ Đức Chúa Trời ban cho người nào giàu có, của cải, làm cho người có thể ăn lấy, nhận lãnh kỷ phần, và vui vẻ trong công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời; nhân người sẽ ít nhớ những ngày của đời mình; vì Đức Chúa Trời ứng đáp người bằng sự vui mừng trong lòng người.*

Truyền đạo 5:19-20

▶ Đời này chỉ là tam thời.

*Nếu một người sanh trăm con trai, và sống nhiều năm cho đến cao niên trường thọ, mà lòng chẳng được hưởng phước, và chết chẳng được chôn; ta nói đứa con sảo còn hơn người ấy; vì đứa con sảo ra hư không, lại trở về sự tối tăm, và tên nó bị sự u ám vùi lấp. Nó không thấy mặt trời, cũng không biết đến; nó có được phần an nghỉ hơn người kia. Người dẫu sống đến hai ngàn năm, mà không hưởng được chút phước nào, cuối cùng cả thảy há chẳng về chung một chỗ sao?*

Truyền đạo 6:3-6

*Vả, trong những ngày của đời hư không mà loài người trải qua như bóng, ai biết điều gì là ích cho mình? Vì ai có thể nói trước cho người nào về điều sẽ xảy ra sau mình ở dưới mặt trời?*

Truyền đạo 6:12

▶ Giàu có không đem lại sự thỏa mãn.

*Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc; kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi. Điều đó cũng là sự hư không. Hễ của cải thêm nhiều chừng nào, kẻ ăn cũng thêm nhiều chừng nấy. Chủ của cải được ích gì hơn là xem thấy nó trước mặt chẳng? Giác ngủ của người làm việc là ngon, mặc dầu người ăn ít hay nhiều; nhưng sự chán lắc làm cho người giàu không ngủ được. Có một tai nạn dữ mà ta đã thấy dưới mặt trời: Ấy là của cải mà người chủ dành chứa lại, trở làm hại cho mình, hoặc vì có tai họa gì, cả của cải này phải mất hết; nếu người chủ sanh được một con trai, thì để lại cho nó hai tay không. Minh lọt ra khỏi lòng mẹ trần trông thế nào, ắt sẽ trở về thế ấy, và về các huê lợi của sự lao khổ mình, chẳng có vật gì tay mình đem theo được.*

Truyền đạo 5:10-15

- Càng có nhiều tiền thì bạn càng muốn nhiều hơn.
- Càng có nhiều tiền thì bạn càng ít được thỏa mãn.
- Bạn càng có nhiều tiền, thì càng có nhiều người, kể cả chính phủ, đi theo sau nó.
- Càng có nhiều tiền thì bạn càng nhận ra rằng nó không đáp ứng nhu cầu thực sự của bạn.
- Càng có nhiều tiền thì bạn càng lo lắng.
- Càng có nhiều tiền thì bạn càng làm tổn thương chính mình.
- Càng có nhiều tiền thì bạn càng mất nhiều.
- Càng có nhiều tiền thì bạn sẽ để lại càng nhiều.

*Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của người.*  
Truyền đạo 12:13

### **Các Tiên tri trong lịch sử Y-sơ-ra-ên**

*Có nước nào thay đổi thân của mình, mặc dầu ấy chẳng phải là thân không? Nhưng dân ta đã đổi vinh hiển mình lấy vật vô ích! Hỡi các tầng trời, hãy lấy làm lạ về sự đó; hãy kinh hãi gớm ghê, hãy rất tiêu điều, Đức Giê-hô-va phán. Dân ta đã làm hai điều ác: Chúng nó đã lừa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được.*

Giê 2:11-13

#### ■ Những điều dân Y-sơ-ra-ên đã làm...

- ▶ Các thầy tế lễ thì vô đạo đức.

*Vì trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn, đều tham lam; từ kẻ tiên tri cho đến thầy tế lễ, đều làm sự giả dối.*

Giê 6:13

*Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các người, hỡi các thầy tế lễ khinh dễ danh ta! Các người lại nói rằng: Chúng tôi có khinh dễ danh Ngài ở đâu? Các người dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, rồi các người nói rằng: Chúng tôi có làm ô uế Ngài ở đâu? Ấy là ở điều các người nói rằng: Bàn của Đức Giê-hô-va đáng khinh dễ. Khi các người dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các người dâng một con vật què hoặc đau, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Thử dâng nó cho quan trấn thủ người, thì người há đẹp lòng và vui nhận cho người sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Các người đã làm điều đó, nay ta xin các người hãy nài xin ơn Đức Chúa Trời, hầu cho Ngài làm ơn cho chúng ta, thì Ngài há sẽ nhận một người nào trong các người sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ước gì trong các người có một người đóng các cửa, hầu cho các người không nhen lửa vô ích nơi*



*bàn thờ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta chẳng lấy làm vui lòng nơi các người, và ta chẳng nhận nơi tay các người một của dâng nào hết.*

Mal 1:6-10

▶ Dân sự thì thờ hình tượng.

*Xứ nó đầy bạc và vàng, của cải vô cùng; xứ nó đầy những ngựa, xe cộ vô số. Xứ nó chan chứa những hình tượng, họ thờ lạy đồ tay mình làm ra, đồ ngón tay mình tạo nên. Kẻ hèn sẽ bị khuất, người sang sẽ bị hạ mình; vậy Chúa đừng tha họ! Người khá vào nơi vàng đá, ẩn mình trong bụi đất, đặng tránh.*

Ê-sai 2:7-8

*Vì trong ngày đó, ai nấy sẽ bỏ thần tượng mình bằng bạc bằng vàng, là đồ các người đã dùng chính tay mình làm mà phạm tội.*

Ê-sai 31:7

▶ Họ áp bức người nghèo.

*Dân trong đất làm sự bạo ngược, phạm sự trộm cướp, khuấy rối kẻ nghèo nàn thiếu thốn, và ức hiếp người trú ngụ cách trái phép.*

Ê-xê-chi-ên 22:29

*Này, đây là sự gian ác của em gái mây là Sô-đôm và các con gái nó: ở kiêu ngạo, ăn bánh no nê, và ở nề cách sung sướng; nó lại không bỏ sức cho tay kẻ nghèo nàn và thiếu thốn. Chúng nó đã trở nên kiêu ngạo, phạm những sự gớm ghiếc trước mặt ta; nên ta đã trừ chúng nó đi, vừa khi ta thấy mọi điều đó. Sa-ma-ri chưa phạm đến phân nửa tội mà mây đã phạm; mây đã thêm nhiều sự gớm ghiếc hơn nó, và bởi những sự gớm ghiếc mây đã phạm, thì chị em mây còn được kể là công bình. Mây xét đoán chị em mây, ấy là mây chuốc lấy sự xấu hổ mình. Vì có tội lỗi mây còn là đáng gớm hơn chúng nó, thì chúng nó là công bình hơn mây. Vậy, mây cũng hãy mang như chịu hổ, vì mây đã làm cho chị em mây được kể là công bình!*

Ê-xê-chi-ên 16:49-52

*Khôn thay cho những kẻ mưu sự gian ác và toan sự tội lỗi trên giường mình, và làm ra vừa lúc sáng ngày; vì chúng nó có quyền về sự đó ở trong tay! Chúng nó tham đất ruộng và cướp đi, tham nhà cửa và lấy đi. Chúng nó ức hiếp người ta và nhà họ, tức là người và sản nghiệp họ nữa. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này ta toan tính nghịch cùng họ hàng này một tai vạ mà các người không thể thoát khỏi cổ, và các người sẽ không ngược đầu lên mà đi; vì ấy là kỳ hoạn nạn.*

Mi-chê 2:1-3

*Vì các người hiếp đáp kẻ nghèo và đòi họ nộp thuế lúa mì, vậy nên những nhà bằng đá vuông này mà các người đã xây nên, các người sẽ không ở được. Các người đã trồng những vườn nho ngon ngọt, nhưng sẽ không uống rượu nó. Vì ta biết tội ác các người nhiều là bao nhiêu, tội lỗi các người lớn là bao nhiêu, các người là kẻ hiếp đáp người công bình, nhận lấy của hối lộ, ở nơi cửa thành làm công lễ thắng của những kẻ nghèo.*

A-môt 5:11-12

- ▶ Họ kiêu ngạo về sự giàu có của mình.

*Người đã được giàu có bởi sự khôn ngoan và thông sáng của mình; đã thu chứa vàng bạc trong kho tàng người; bởi sự thông thạo và sự buôn bán mình thì người đã làm cho sự giàu có mình tấn tới. Vậy lòng người đã đem lên vì có sự giàu có của người. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Vì lòng người tự cao lên bằng lòng Đức Chúa Trời, cho nên, này, ta sẽ khiến những người ngoại quốc hung bạo hơn hết trong các dân, nổi dậy nghịch cùng người; chúng nó sẽ rút gươm nghịch cùng sự khôn sáng hoa mỹ người, và làm ô uế sự vinh hiển người.*

Ê-xê-chi-ên 28:4-7

*Hỡi những bò cái của Ba-san, hãy nghe, bay ở trên núi của Sa-ma-ri; hiệp đáp kẻ nghèo nàn, hành hạ kẻ thiếu thốn, nói cùng chúa chúng nó rằng: Hãy đem đến, chúng ta cùng uống! Chúa Giê-hô-va đã dùng sự thánh khiết Ngài mà thề rằng: Này, những ngày sẽ đến trên các người, người ta sẽ dùng móc bắt lấy các người, dân sót lại của các người sẽ bị bắt lấy bởi những lưỡi câu. Các người sẽ đi ra bởi những nơi sút mẻ, mỗi người đi thẳng trước mặt mình, và các người sẽ ném mình vào Ha-môn, Đức Giê-hô-va phán vậy.*

A-môt 4:1-3

*Các người nằm ngủ trên giường ngà và duỗi dài trên ghé dài mình; ăn những chiên con chọn ra trong bầy và những bò con mập trong chuồng. Thật, các người hát bài bầy bạ họa theo đàn cầm, bày vẽ ra những đồ nhạc khí cho mình như vua Đa-vít. Các người uống rượu trong những chén lớn, dùng dầu rất quý xức cho thơm mình, mà không lo đến tai nạn của Giô-sép!*

A-môt 6:4-6

- ▶ Họ bỏ qua điều trong yếu của sự thờ phượng.

*Từ nơi Đức Giê-hô-va có lời phán cùng Giê-rê-mi rằng: Hãy đứng nơi cửa nhà Đức Giê-hô-va, tại đó hãy rao lời này: Các người, là người Giu-đa hết thấy, là những kẻ do các cửa này vào dâng thờ lạy Đức Giê-hô-va, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vậy: Hãy sửa lại đường lối và việc làm của các người; thì ta sẽ khiến các người ở trong xứ này. Chớ nhờ cậy những lời dối trá rằng: Chính đây là đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va. Vì nếu các người sửa lại kỹ càng đường lối và việc làm của mình, nếu các người làm trọn sự công bình giữa người và kẻ lân cận nó; nếu các người không hiệp đáp khách lạ, kẻ mồ côi, người góa bụa, và không làm đổ máu vô tội trong nơi này; cũng chẳng đi theo các thần khác để làm hại mình, thì ta sẽ khiến các người ăn ở trong nơi này và trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các người từ thuở xưa cho đến đời đời.*

Giê 7:1-7

*Đức Giê-hô-va phán: Muôn vàn của lễ các người nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đầu. Khi các người đến châu trước mặt ta, ai khiến các người giày đạp hành lang ta? Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích*

*cho ta nữa! Ta gớm ghét mùi hương, ngày trắng mới, ngày sa-bát cùng sự rao nhóm hội; ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật, lòng ta ghét những ngày trắng mới và kỳ lễ các người, là nặng nề cho ta, ta lấy làm mệt mà gán lầy. Vậy nên, khi các người giơ tay, thì ta che mắt khỏi các người. Khi các người cầu nguyện rờm rà, ta chẳng thêm nghe. Tay các người đầy những máu. Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta. Đừng làm dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, bình vực lẽ của người góa bụa.*

Ê-sai 1:11-17

■ Điều dân Y-sơ-ra-ên phải làm...

- ▶ Than khóc về tội lỗi.

*Vậy nên người khá bảo chúng nó rằng: Đây là dân chẳng nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và không chịu nhận sự dạy dỗ. Sự chân thật mất rồi, đã dứt khỏi miệng chúng nó. Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cắt tóc mà ném cho xa đi; hãy cất tiếng thảm sâu trên các gò trọi! Vì Đức Giê-hô-va đã chê chối lia bỏ dòng dõi này, mà Ngài tức giận.*

Giê 7:28-29

*Hỡi các thầy tế lễ, hãy nịt lưng và than khóc. Hỡi các người là kẻ làm việc ở bàn thờ, hãy thở than. Hỡi kẻ chức dịch của Đức Chúa Trời ta, hãy đến mặc áo bao gai mà nằm cả đêm! Vì của lễ chay và lễ quán không được vào trong nhà Đức Chúa Trời các người!*

Giô-ên 1:13

*Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời này, là bài ca thương mà ta sẽ làm về các người!*

A-môt 5:1

- ▶ Tìm kiếm sự công bình cho người nghèo.

*Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách, hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trở tránh những kẻ cốt nhục mình, hay sao? Bấy giờ sự sáng người sẽ hùng lên như sự ban mai, người sẽ được chữa lành lập tức; sự công bình người đi trước mặt người, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau người. Bấy giờ người cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng; người kêu, Ngài sẽ phán rằng: Có ta đây! Nếu người cất bỏ cái ách khỏi giữa người, không chỉ tay và không nói bậy; nếu người mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khó, thì sự sáng người sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm người sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa người; làm cho người no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương người, người sẽ như vườn năng tưới, như nước chẳng hề khô vấy.*

Ê-sai 58:6-11

*Ta sẽ đem vật gì châu trước mặt Đức Giê-hô-va và quỳ lạy trước mặt Đức Chúa Trời rất cao? Ta sẽ đến trước mặt Ngài với những của lễ thiêu và với những bò con giáp niên sao? Đức Giê-hô-va há có thích những hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu sao? Ta há nên dâng con đầu lòng của ta vì sự phạm pháp ta, và trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? Hỡi người! Ngài đã tỏ cho người điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi người há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời người sao?*

Mi-chê 6:6-8

- ▶ Hãy khiêm nhường và dâng hiến rộng rãi.

*Đức Giê-hô-va phán như vậy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình; Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy.*

Giê 9:23-24

*Các người hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các người khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các người, đổ phước xuống cho các người đến nỗi không chỗ chứa chẳng! Ta sẽ vì các người ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các người; và những cây nho các người trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy. Mọi nước sẽ xưng các người là có phước, vì các người sẽ là đất vui thích, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.*

Mal 3:10-12

- ▶ Hãy tin cậy lời hứa của Đức Chúa Trời về sự hồi phục.

*Bấy giờ ta sẽ kết với chiên ta một giao ước hòa bình. ta sẽ làm cho những thú dữ trong đất dứt đi, đặng dân ta có thể ở yên ổn trong đồng vắng và ngủ trong rừng. Ta sẽ làm cho chúng nó với các miền chung quanh đồi ta nên nguồn phước. Ta sẽ khiến mưa sa nơi mùa thuận tiện, ấy sẽ là cơn mưa của phước lành. Cây ngoài đồng sẽ ra trái, và đất sẽ sanh hoa lợi. Chúng nó sẽ ở yên trong đất mình, và sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta đã bẻ gãy những đòn của ách chúng nó, và đã giải cứu chúng nó ra khỏi tay những kẻ bắt chúng nó phục dịch. Chúng nó sẽ chẳng làm môi của các dân ngoại nữa; những loài thú của đất sẽ chẳng nuốt chúng nó nữa; chúng nó sẽ ở yên ổn, chẳng ai làm cho sợ hãi. Ta sẽ sắm vườn có danh tiếng cho chúng nó, chúng nó sẽ không chết đói trong đất mình nữa, và cũng không còn chịu sự hổ nhục của các nước nữa. Chúng nó sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng nó, ở cùng chúng nó, và biết nhà Y-sơ-ra-ên chúng nó là dân ta, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Bay là chiên của ta, là chiên của đồng cỏ ta; bay là loài người và ta là Đức Chúa Trời bay, Chúa Giê-hô-va phán vậy.*

Ê-xê-chi-ên 34:25-31

- ▶ Hoàn thành mục đích cứu chuộc của Đức Chúa Trời.

Về phần ta, ta biết việc làm và ý tưởng chúng nó; kỳ đến mà ta sẽ nhóm các nước và các thứ tiếng; chúng nó sẽ đến và thấy sự vinh hiển ta. Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ; những kẻ trong vòng họ đã tránh khỏi nạn, thì ta sẽ sai đến khắp các nước, tức là đến Ta-rê-si, Phun, Lút là dân có tài bắn cung, Tu-banh và Gia-van, cho đến trong các cù lao xa, là nơi chưa hề nghe danh tiếng ta, và chưa từng thấy sự vinh hiển ta. Bấy giờ chúng sẽ rao truyền sự vinh hiển ta ra trong các nước. Đức Giê-hô-va phán: Các dân ngoại sẽ đem hết thầy anh em các người cỡi ngựa, xe, kiệu, la, lạc đà một gu, từ các nước mà đem đến núi thánh ta, là Giê-ru-sa-lem, dâng dâng họ cho Đức Giê-hô-va làm của lễ, cũng như con cái Y-sơ-ra-ên đem của lễ trong đồ đựng sạch sẽ mà vào đền thờ Đức Giê-hô-va vậy. Đức Giê-hô-va phán: Ta lại từ trong đám họ lựa kẻ làm thầy tế lễ và làm người Lê-vi. Đức Giê-hô-va phán: Vì như trời mới đất mới mà ta hầu dựng, sẽ cứ còn trước mặt ta thế nào, thì dòng giống và danh hiệu các người cũng sẽ cứ còn thế ấy. Đức Giê-hô-va phán: Từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát nọ đến ngày Sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lạy trước mặt ta.

Ê-sai 66:18-23

## Chúa Giê-xu Với Vấn Đề Của Cải

### Cuộc đời của Chúa Giê-xu

- Xuất thân từ một gia đình nghèo .

Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Mô-i-se, Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa, như đã chép trong luật pháp Chúa rằng: Hễ con trai đầu lòng, phải dâng cho Chúa, lại dâng một cặp chim cu, hoặc chim bồ câu con, như luật pháp Chúa đã truyền

Lu 2:22-24

- Những người theo Ngài thuộc nhiều thành phần khác nhau.

Đi một đỗi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ, con Xê-bê-đê, với em là Giăng, đương vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người; thì họ để Xê-bê-đê, cha mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê, mà theo Ngài.

Mác 1:19-20

Bấy giờ, Đức Chúa Jê-sus lại trở về phía mé biển; cả dân chúng đến cùng Ngài, rồi Ngài dạy dỗ họ. Ngài vừa đi qua thấy Lê-vi, con A-phê, đương ngồi tại sở thu thuế, thì phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người đứng dậy theo Ngài. Đức Chúa Jê-sus đương ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều người thu thuế và kẻ có tội đồng bàn với Ngài và môn đồ Ngài; vì trong bọn đó có nhiều kẻ theo Ngài rồi.

Mác 2:13-15

*Có một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Jê-sus ăn tại nhà mình. Vậy, khi đã vào nhà người Pha-ri-si thì Ngài ngồi bàn. Và, có một người đàn bà xấu nét ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Jê-sus đương ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Jê-sus, khóc, sa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi; lại hôn chân Ngài, và xức dầu thơm cho. Người Pha-ri-si đã mời Ngài, thấy vậy, tự nghĩ rằng: Nếu người này là đáng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đàn bà xấu nét.*

Lu 7:36-39

■ Một chức vụ lưu động.

*Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng: Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Jê-sus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.*

Lu 9:57-58

■ Một sứ mạng có chủ đích.

*Đức Chúa Jê-sus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dỡ ra, gập chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta để truyền tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh thánh mà các người mới vừa nghe đó.*

Lu 4:16-21

- ▶ Một sứ mạng thuộc linh.
  - Đề rao giảng Tin Lành.
- ▶ Cho nhiều tầng lớp xã hội.
  - Đáp ứng những nhu cầu sâu xa.
- ▶ Sứ mạng của Chúa Giê-xu có tính chất toàn cầu.
  - Chúa Giê-xu đã đến không chỉ vì những người địa phương mà Ngài đã đến vì mọi người trên toàn cầu.
- ▶ Sự thương xót của Ngài có tính triệt để.
  - Hôm nay là ngày cứu rỗi, không phải là đoán phạt.

### **Sự cám dỗ của Chúa Giê-xu**

*Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jê-sus đến nơi đồng vắng, dặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Jê-sus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi;*

vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ người, thì: Các đấng ấy sẽ nâng người trong tay, Kéo chân người vấp nhằm đá chằng. Đức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Người đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời người. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng người sắp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho người hết thấy mọi sự này. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ Sa-tan, người hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Người phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời người, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.

[bib:Phu 6 13](#) Ma quỷ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.

Mat 4:1-11

- Cả ba lần cám dỗ đều có liên quan đến của cải vật chất.
- Sự bền đỗ về thuộc linh là quan trọng hơn sự thịnh vượng về vật chất.
  - ▶ Sự lôi cuốn của thế gian thật là mạnh.
  - ▶ Quyền năng của Lời Chúa có hiệu nghiệm đầy đủ.

### Sự giảng dạy của Chúa Giê-xu

*Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!*

Mat 5:3

- Phước lành được dành cho những người thiếu thốn cùng cực.

*Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các người chẳng được phần thưởng gì của Cha các người ở trên trời. Vậy, khi người bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các người, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi người bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha người, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho người.*

Mat 6:1-4

- Không nên phô trương về sự mộ đạo.

*Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;*

Mat 6:11-12

- Đức Chúa Cha là Đấng ban cho chúng ta những nhu cầu thuộc thể.
  - ▶ Chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời đáp ứng nhu cầu của mình, chứ không đáp ứng lòng tham.
- Đức Chúa Cha cũng đáp ứng nhu cầu thuộc linh.

*Các người chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mọt, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào gạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi*

*chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào gạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải người ở đâu, thì lòng người cũng ở đó.*

Mat 6:19-21

■ Hai kho báu...

- ▶ Chúng ta có thể cất giữ của báu tạm thời nhưng không thể ngăn sâu mối ten rét làm hư.
  - Chủ nghĩa duy vật chất không chỉ sai mà còn lố bịch.
- ▶ Chúng ta có thể cất giữ những của báu đời đời không thể bị mất.
  - Lòng rộng rãi không phải là một hy sinh lớn; mà nó đem lại lợi ích cho bản thân.

*“Người nào cho đi những gì mình không thể giữ để thu lại cái không thể mất thì không phải là người dại.”*

Jim Elliot

*“Tôi chỉ coi mọi thứ có giá trị khi nó đem lại ích lợi trong cõi đời đời.”*

John Wesley

■ Hai chân lý...

- ▶ Cách chúng ta sử dụng tiền bạc cho thấy chúng ta đang để lòng vào đâu.
- ▶ Cách chúng ta sử dụng tiền bạc quyết định nơi mà tâm lòng chúng ta sẽ hướng đến.
  - Tiền bạc đưa đường dẫn lối.
  - Tâm lòng hướng theo.

*Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt người sáng sủa thì cả thân thể người sẽ được sáng láng; nhưng nếu mắt người xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong người chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao!*

Mat 6:22-23

■ Hai cái nhìn...

- ▶ Cận thị: Chăm về những sự thuộc về đất.
  - Quan tâm đến việc chúng ta sẽ ra sao trong một vài năm tới.
- ▶ Viễn thị: Hướng đến kho báu trong cõi đời đời.
  - Quan tâm đến tình trạng của mình trong một vài triệu năm tới.

*Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các người không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.*

Mat 6:24

■ Hai người chủ...

- ▶ Tiền bạc được đặt lên ngôi.
  - Cuộc đời bị lãng phí vào việc theo đuổi sự giàu có trên đất.
- ▶ Đức Chúa Trời ở trên ngôi.



- Đòi sống được dành cho việc tìm kiếm sự giàu có trên thiên đàng.

*Vậy nên ta phán cùng các người rằng: Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời: Chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thu trữ vào kho tàng, mà Cha các người trên trời nuôi nó. Các người há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Và lại, có ai trong vòng các người lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các người lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào; chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các người, dầu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thế ấy thay, huống chi là các người! Ấy vậy, các người chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các người ở trên trời vốn biết các người cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các người mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.*

Mat 6:25-34

■ Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời.

- ▶ Cửa cái đời này chỉ làm tăng sự lo lắng.
- ▶ Cửa báu đời đời mới bảo đảm sự an toàn.

*Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các người đã bằng lòng cho các người nước thiên đàng. Hãy bán gia tài mình mà bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát. Vì của báu các người ở đâu, thì lòng cũng ở đó.*

Lu 12:32-34

■ Hãy tin cậy tình yêu của Đấng Christ.

- ▶ Quý vị có một Đấng chăn giữ bảo vệ mình.
- ▶ Quý vị có một người Cha vui lòng ban mọi sự cho quý vị.
- ▶ Quý vị có một vị Vua luôn cung cấp mọi nhu cầu cho quý vị.

*Ấy vậy, hễ điều chi mà các người muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.*

Mat 7:12

■ Hãy đáp ứng nhu cầu của người khác giống như đáp ứng nhu cầu của riêng mình.

*Đức Chúa Jêsus bèn ngược mắt ngó môn đồ, mà phán rằng: Phước cho các người nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các người! Phước cho các người hiện đương đói, vì sẽ được no đủ! Phước cho các người hiện đương khóc*

*lóc, vì sẽ được vui mừng! Phước cho các người khi vì có Con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các người, bỏ tên các người như đồ ô uế! Ngày đó, hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các người trên trời sẽ lớn lắm:*

*Bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy. Song, khốn cho các người là người giàu có, vì đã được sự yên ủi của mình rồi! Khốn cho các người là kẻ hiện đương no, vì sẽ đói! Khốn cho các người là kẻ hiện đương cười, vì sẽ để tang và khóc lóc! Khốn cho các người, khi mọi người sẽ khen các người, vì tổ phụ họ cũng xử với các tiên tri giả như vậy!*

Lu 6:20-26

- Chúa Giê-xu nói tiên tri về những sự thay đổi lớn.
  - ▶ Trong cõi đời đời, nhiều người sẽ thấy mình ở trong một tình trạng đối lập với tình trạng của họ trên đất.
- Chúa Giê-xu hứa ban thưởng lớn.
  - ▶ Những người theo Đấng Christ sẵn lòng chịu khổ trong hiện tại để kinh nghiệm sự vinh hiển trong tương lai.

*Thà các người lấy của mình có mà bỏ thí, thì mọi điều sẽ sạch cho các người. Song khốn cho các người, người Pha-ri-si, vì các người, nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau, còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời, thì các người bỏ qua! Ấy là các việc phải làm, mà cũng không nên bỏ qua các việc khác.*

Lu 11:41-42

- Chúng ta dâng phần mười như Lời Chúa truyền.
- Chúng ta hãy sống với sự yêu thương mà sự công bình của Đức Chúa Trời đòi hỏi.

*Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Jê-sus; Ngài xây lại cùng họ mà phán rằng: Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta. Và, trong các người có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao? E khi đã xây nền rồi, không làm xong được, thì mọi người thấy liền chê cười, và rằng: Người này khởi công xây, mà không thể làm xong được! Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác, mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn cùng chăng sao? Bằng chẳng nổi, khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa. Như vậy, nếu ai trong các người không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta.*

Lu 14:25-33

- Chúa Giê-xu đòi hỏi một tình yêu vượt trội.
  - ▶ Trong tương quan so sánh với Đấng Christ thì chúng ta ghét những người mà mình yêu.
  - ▶ Điều này làm thay đổi nhận thức của chúng ta.

- Chúa Giê-xu đòi hỏi lòng trung thành tuyệt đối.
  - ▶ Qua thập tự giá của Đấng Christ chúng ta chết đối với con người của mình.
  - ▶ Điều này làm thay đổi thứ tự ưu tiên của chúng ta.
    - Chúng ta là những công nhân đang xây dựng một công trình.
    - Chúng ta là những chiến sĩ đang chiến đấu trong một cuộc chiến.
- Chúa Giê-xu đòi hỏi sự từ bỏ hoàn toàn.
  - ▶ Vì có Đấng Christ, chúng ta phải từ bỏ mọi sự mình có.
  - ▶ Điều này làm thay đổi tài sản của chúng ta.

*Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liêu mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì có ta và đạo Tin lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư?*

Mác 8:34-37

- Chúng ta không sống để được thỏa mãn trong đời này.
- Chúng ta sống để nhận được trong đời sau.

*Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, quì trước mặt Ngài, mà hỏi rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Jê-sus phán rằng: Sao người gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời. Người biết các điều răn: Đừng phạm tội tà dâm; đừng giết người; đừng trộm cướp; đừng làm chứng dối; đừng làm gian; hãy hiếu kính cha mẹ. Người thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Đức Chúa Jê-sus ngó người mà yêu, nên phán rằng: Người còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Song nét mặt người nầy rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã, vì có nhiều của lắm. Bấy giờ Đức Chúa Jê-sus ngó xung quanh mình, mà phán cùng môn đồ rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào! Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Jê-sus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: Vậy thì ai được cứu? Đức Chúa Jê-sus ngó môn đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế; vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: Này, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo thầy. Đức Chúa Jê-sus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các người, chẳng một người nào vì ta và Tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bất bớ, và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rớt; có kẻ rớt sẽ nên đầu.*

Mác 10:17-31

- Chúa Giê-xu đòi hỏi phải đầu phục tất cả để có được sự cứu rỗi.
  - ▶ Sự cứu rỗi không phải là vấn đề thay đổi ở bên ngoài.
  - ▶ Sự cứu rỗi suy cho cùng là vấn đề biến đổi từ bên trong.
  - ▶ Chúa Giê-xu không chỉ là một người thầy đáng kính.
  - ▶ Ngài là Chúa tối cao.
- Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta ban phát với tinh thần hy sinh bởi vì Ngài yêu chúng ta.
  - ▶ Chúa Giê-xu yêu người giàu đến mức bảo cho họ biết về chân lý.
- Chúa Giê-xu đưa ra mệnh lệnh chứ không phải những điều để xem xét.
  - ▶ Là người theo Đấng Christ, chúng ta không cân nhắc các giải pháp.
  - ▶ Là người theo Đấng Christ, chúng ta phải vâng lời.
- Chúa Giê-xu không muốn tước mất sự vui thích của chúng ta, Ngài muốn làm cho chúng ta được thỏa mãn với của báu của Ngài.
  - ▶ Chúng ta muốn đầu tư vào những điều không dự đoán trước được?
  - ▶ Hay là chúng ta muốn có được khoảng tiết kiệm không hề cạn kiệt?
- Lòng yêu của cái cuối cùng sẽ cướp mất khỏi chúng ta sự vui mừng mà chúng ta được dựng nên để vui hưởng.
  - ▶ Mắt anh ta đã mù.
  - ▶ Gương mặt anh ta buồn bã.
  - ▶ Tay anh ta có đầy đủ.
- Chúng ta cần phải nhận biết bản chất hư hoại của tài sản.
  - ▶ Chúng ta thường cho rằng sự giàu có là một phước lành.
  - ▶ Chúng ta có đồng ý rằng giàu có thường là một sự ngăn trở không?
- Sự cứu rỗi là điều không thể đổi với mọi người nếu không nhờ ân điển của Đức Chúa Trời.
  - ▶ Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho chúng ta.
    - Đức Chúa Trời không bán sự cứu rỗi cho chúng ta.
    - Đức Chúa Trời không trao đổi sự cứu rỗi với chúng ta.
  - ▶ Đức Chúa Trời giúp chúng ta có sự hy sinh.
- Chúa Giê-xu giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích của chính mình và tài sản của chúng ta.
  - ▶ Chúng ta được tự do để đi bất cứ nơi đâu Ngài kêu gọi.
  - ▶ Chúng ta được tự do dâng hiến bất cứ điều gì Ngài yêu cầu.
- Chúa Giê-xu liên hiệp mọi người lại với nhau để vui thích và khích lệ lẫn nhau khi họ từ bỏ chính mình vì cố Ngài.
  - ▶ Hội Thánh sẽ không còn là một ý tưởng trừu tượng.
  - ▶ Sự hy sinh không còn là một thuật ngữ thích hợp nữa.

- ▶ Thế giới này không còn là một ngôi nhà xứng hợp nữa.

*Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ri-cô, đi ngang qua phố. Tại đó, có một người tên là Xa-chê, làm dầu bọn thâu thuế, và giàu-có. Người đó tìm xem Đức Chúa Jêsus là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm, mà mình lại thấp. Vậy, Xa-chê chạy trước, trèo lên cây sung, để ngó thấy Đức Chúa Jêsus, vì Ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Jêsus đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Xa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Xa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ai nấy thấy vậy, đều làm bầm rằng: Người này vào nhà kẻ có tội mà trọ! Song Xa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Áp-ra-ham. Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.*

Lu 19:1-10

- Nền tảng của sự cứu rỗi: Ân điển của Chúa.
- Kết quả của sự cứu rỗi: Lòng rộng rãi và sự công bằng.

*Đức Chúa Jêsus ở tại làng Bê-tha-ni, trong nhà Si-môn là kẻ phung. Ngài đương ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào, đem một cái bình bằng ngọc, đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Jêsus. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng: Sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Vì có thể bán dầu đó được hơn ba trăm đơ-ni-ê, mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy, họ oán trách người. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để mặc người; sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta. Vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được; nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xúc xác ta trước để chôn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người.*

Mác 14:3-9

- Đây được coi là phân đoạn ủng hộ ...
  - ▶ Sự phung phí của cải.
  - ▶ và không quan tâm đến người nghèo.
- Chúa Giê-xu không xem nhẹ sự công bằng xã hội.
- Ngài phê phán chủ nghĩa xét đoán.
- Trường hợp duy nhất trong lịch sử cứu chuộc nói về một món quà hậu hĩ.
- Hành động bình thường của lịch sử cứu chuộc là lòng rộng rãi nhất quán.

*Nhưng nơi ngươi chẳng nên có kẻ nghèo nàn, vì Đức Giê-hô-va sẽ quả hẳn ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy làm sản nghiệp, miễn ngươi chăm chỉ nghe theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, cẩn thận làm theo các điều răn mà ta truyền cho ngươi ngày nay.*

Phục 15:4-5

*Vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu người mà rằng: Khá sẽ tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khó ở trong xứ người.*

Phục 15:11

*Đoạn, đến thành Giê-ru-sa-lem; Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc, và ghé những kẻ bán bồ câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: Há chẳng có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các người đã làm thành cái hang trộm cướp.*

Mác 11:15-17

- Đền thờ là nơi để bày tỏ sự thánh sạch của Đức Chúa Trời.
  - ▶ Đức Chúa Trời không muốn con người lợi dụng sự thờ phượng để kiếm lợi.

*Vì nếu các người sửa lại kỹ càng đường lối và việc làm của mình, nếu các người làm trọn sự công bình giữa người và kẻ lân cận nó; nếu các người không hiệp đáp khách lạ, kẻ mô côi, người góa bụa, và không làm đổ máu vô tội trong nơi này; cũng chẳng đi theo các thần khác để làm hại mình, thì ta sẽ khiến các người ăn ở trong nơi này và trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các người từ thuở xưa cho đến đời đời. Nay, các người cậy những lời phỉnh phờ chẳng có ích gì. Các người há chẳng trộm cướp, giết người, phạm tội tà dâm, thê dối, dâng hương cho Ba-anh, đi theo thần khác, là thần mình không biết hay sao? Rồi các người đến châu ta trong nhà này, là nơi được xưng bằng danh ta, và nói rằng: Kia, chúng tôi được thả rồi! Hầu cho các người được phạm mọi sự gồm ghiếc ấy. Vậy thì các người xem nhà này, là nơi được xưng bằng danh ta, như hang trộm cướp sao? Nay, ta, chính ta, xem thấy mọi điều đó, Đức Giê-hô-va phán vậy.*

Giê 7:5-11

- Đền thờ còn là nơi bày tỏ mục đích của Đức Chúa Trời.
  - ▶ Đức Chúa Trời muốn dùng sự thờ phượng để bày tỏ vinh quang trên toàn thế giới.

*Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài; tức là hết thầy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế, và cầm vững lời giao ước ta, thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Cửa lễ thiêu và hy sinh họ dâng trên bàn thờ ta, sẽ được nhận lấy; vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.*

Ê-sai 56:6-7

*Kể đó, họ sai mấy người thuộc về phe Pha-ri-si và đảng Hê-rôt đến, để bắt lỗi Ngài trong lời nói. Vậy, mấy người ấy đến, thưa Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là người thật, không sợ gì ai; vì thầy không xem bề ngoài người ta, nhưng dạy đạo Đức Chúa Trời theo mọi lẽ thật. Có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không? Chúng tôi phải nộp hay là không nộp? Nhưng Ngài biết sự giả hình của họ, thì phán rằng: Các người thử ta làm chi? Hãy đem cho ta xem một đồng đơ-ni-ê. Họ đem cho Ngài một đồng, Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng: Của Sê-sa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Vật chi của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, còn vật chi*

*của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Họ đều lấy làm lạ về Ngài.*  
Mác 12:13-17

- Hãy nộp thuế cho chính quyền.
- Hãy đặt lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời.

*Trong lúc dạy dỗ, Ngài lại phán rằng: Hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là kẻ ưa mặc áo dài đi chơi, thích người ta chào mình giữa chợ. muốn ngồi cao nhưt trong các nhà hội cùng trong các đám tiệc, nuốt các nhà đàn bà góa, mà làm bộ đọc lời cầu nguyện dài. Họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa. Đức Chúa Jêsus ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dâng, coi dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền; cũng có một mù góa nghèo kia đến bỏ hai đồng tiền ăn một phần tư xu. Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mù góa nghèo này đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thấy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mù này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình.*

Mác 12:38-44

- Chúa Giê-xu đánh giá cao sự dâng hiến vượt trên khả năng của chúng ta.
- Tinh thần dâng hiến được đánh giá bằng sự tự bỏ mình hơn là số lượng thực tế.
- Lòng chân thành được đo lường qua tinh thần tự bỏ mình hơn là sự tự đề cao qua sự mộ đạo.

### **Các ẩn dụ của Chúa Giê-xu**

- Gần 1/3 các ẩn dụ của Chúa Giê-xu đề cập trực tiếp vấn đề tiền bạc và của cải.
  - ▶ Chúa Giê-xu dùng tiền bạc để minh họa cho sự giải thích về nước Đức Chúa Trời.
  - ▶ Một nhận thức đúng đắn về nước thiên đàng làm thay đổi cách sử dụng tiền bạc của chúng ta.
- Ẩn dụ về hai người mắc nợ

*Có một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Jêsus ăn tại nhà mình. Vậy, khi đã vào nhà người Pha-ri-si thì Ngài ngồi bàn. Và, có một người đàn bà xấu nét ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Jêsus đương ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Jêsus, khóc, sa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi; lại hôn chân Ngài, và xức dầu thơm cho. Người Pha-ri-si đã mời Ngài, thấy vậy, tự nghĩ rằng: Nếu người này là đáng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đàn bà xấu nét. Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Thưa thầy, xin cứ nói. Một chủ nợ có hai người mắc nợ: Một người mắc năm trăm đơ-ni-ê, một người mắc năm chục. Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Si-môn thưa rằng: Tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức*

*Chúa Jêsus phán rằng: Người đoán phải lắm.  
Lu 7:36-43*

- ▶ Chúa Giê-xu quan tâm đến người có tội.
- ▶ Ngài quan tâm những người sống ngoài lề xã hội.

■ **Ân dụ về hạt giống rơi trong bụi gai**

*Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai, là kẻ đã nghe đạo; song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang, và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo, và trở nên không trái.*

Mác 4:18-19

- ▶ Cửa cái có thể ngăn cản không cho con người vào nước Đức Chúa Trời.

■ **Ân dụ về kho báu ẩn giấu và hạt châu tốt**

*Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, khi đã tìm được một hạt châu quý giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hạt châu đó.*

Mat 13:44-46

- ▶ Họ đã tìm được một điều mà có mất tất cả để được nó cũng đáng.
- ▶ Chúng ta đã tìm được một Đấng mà dầu có mất tất cả mọi sự cũng xứng đáng.
  - Việc từ bỏ cả gia tài để được Đấng Christ không phải là một sự hy sinh.
  - Từ bỏ gia tài để được Đấng Christ là việc làm khôn ngoan.

■ **Ân dụ về người Sa-ma-ri nhơn lành**

*Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào tay kẻ cướp, nó giết lột hết, đánh cho mình mảy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Và, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương; bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, người tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đấng người. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy.*

Lu 10:29-37

- ▶ Điểm chính yếu của câu chuyện...
  - ✦ Đây không chỉ là câu chuyện nói về sự giúp đỡ người khác.
  - ✦ Đây là câu chuyện nói về việc cần phải có một tâm lòng mới.



- ▶ Tấm lòng thương xót...
  - ✦ Thấy được tình yêu mà Đức Chúa Trời đòi hỏi .
    - Tình yêu trọn vẹn dành cho Đức Chúa Trời
    - Tình yêu không vị kỷ đối với người khác.
  - ✦ Giữ chặt tình yêu mà Đức Chúa Trời ban cho .
    - Chúng ta cần nhận ra sự nghèo khó của mình.
    - Chúng ta cần tiếp nhận sự thương xót của Ngài.
  - ✦ Ban phát tình yêu mà Đức Chúa Trời mong muốn.
    - Tình yêu của Ngài thúc đẩy chúng ta.
      - Chúng ta quan tâm đến người nghèo không phải bởi mặc cảm tội lỗi thúc đẩy.
      - Chúng ta quan tâm đến người nghèo do được thúc đẩy bởi Phúc âm.
    - Tình yêu của Ngài thật rộng lớn.
      - Lòng thương xót không hạn chế người được yêu.
      - Lòng thương xót không hạn chế tình yêu dành cho một người.
    - Tình yêu của Ngài đòi hỏi phải trả giá.
      - Sự thương xót từ Đức Chúa Trời đòi hỏi phải dấn mạo hiểm .
      - Sự thương xót từ Đức Chúa Trời đòi hỏi sự hy sinh lớn.
      - Sự thương xót của Đức Chúa Trời đem lại phần thưởng lớn.

■ **Ân dụ về người giàu mà dại**

*Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thế nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nay, việc ta sẽ làm: Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.*

Lu 12:16-21

- ▶ Người này có lòng tham .
- ▶ Người này bị thiên đót bởi đòi hỏi ngày càng có nhiều của cải hơn.
- ▶ Ông ta là người ích kỷ.
  - Ông ta tích trữ của cải cho bản thân mình.
  - Ông ta tách của cải khỏi Đức Chúa Trời.
- ▶ Người này bị lên án...
  - Không phải vì ông ta giàu có.
  - Mà là vì sự thần tượng hóa của cải của ông.

■ **Ân dụ về yến tiệc lớn**

*Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng: Hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi. Song họ đồng tình xin kiếu hết. Người thứ nhất nói rằng: Tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi coi; xin cho tôi kiếu. Kẻ khác rằng: Tôi có mua năm cặp bò, phải đi xem thử; xin cho tôi kiếu. Kẻ khác nữa rằng: Tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được. Đầy tớ trở về, trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nổi giận, biểu đầy tớ rằng: Hãy đi mau ra ngoài chợ, và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đui, què vào đây.*

Lu 14:17-21

- ▶ Nước Trời thuộc về người ít được mong đợi nhất.
- ▶ Nước Trời thuộc về người ít được gắn kết nhất.
- ▶ Việc quá chú tâm vào những của báu ở trên đất rất dễ làm cho quý vị bỏ quên kho báu đời đời.

■ **Ân dụ về người quản gia bất trung.**

*Chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Vì con đời này trong việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn con sáng láng. Còn ta nói cho các ngươi: Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh để chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa.*

Lu 16:8-13

- ▶ Một kết luận cơ bản...
  - Dùng của cải đời này để đạt được mục đích đời đời.
- ▶ Hai khả năng lựa chọn...
  - Chúng ta có thể làm nô lệ cho tiền bạc (và sử dụng Đức Chúa Trời theo mục đích riêng của mình).
  - Hoặc chúng ta làm tôi Đức Chúa Trời (và dùng tiền bạc để hoàn thành sứ mạng của Ngài).
- ▶ Ba điều cần suy nghĩ...
  - Sự trung tín của chúng ta đối với nhiệm vụ nhỏ cho thấy chúng ta thích hợp để được giao nhiệm vụ lớn.
  - Thái độ của chúng ta đối với của cải vật chất thể hiện sự đáng tin cậy của chúng ta cùng với sự giàu có thuộc linh.
  - Cách chúng ta quản lý tài sản người khác phản ánh trách nhiệm của chúng ta cùng với những khả năng của mình.

■ **Ân dụ về người giàu xấu nét và La-xa-rô**

*Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng*

*chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi Âm phủ Nguyên-văn là Hadès, theo ý người Gờ-réc là nơi người chết ở đang bị đau đớn, ngược mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người; bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tố tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đựng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc người còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn người phải bị khổ hình. Và lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với người, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.*

Lu 16:22-26

- ▶ Nguyên nhân gốc rễ:
  - ✦ Sự vô tín: Người giàu thiếu đức tin nơi Đức Chúa Trời.
- ▶ Sự tương phản:
  - ✦ Đức Chúa Trời đáp ứng nhu cầu của người nghèo với lòng thương xót.
  - ✦ Ngài đình tội những ai bỏ mặc người nghèo.
- ▶ Hậu quả đời đời: nếu trong sự vô tín, chúng ta sống hoang phí và bỏ mặc người nghèo thì ...
  - ✦ Trần thế sẽ là thiên đàng của chúng ta.
  - ✦ Và địa ngục là số phận đời đời của chúng ta.
- ▶ Một lựa chọn rõ ràng:
  - ✦ Tiếp tục với lối sống bỏ mặc người nghèo.
    - Quan tâm đến người nghèo không phải là một tùy chọn thêm trong sự cứu rỗi.
    - Việc chăm sóc cho người nghèo là bằng chứng phải có của sự cứu rỗi.
  - ✦ Hãy thành thật ăn năn, tin cậy Đức Chúa Trời và quan tâm đến người nghèo.
    - Hãy lắng nghe Lời Chúa cách khiêm nhường.
    - Làm theo Lời Chúa cách nhanh chóng.

## ■ Ấn dụ về các ta-lâng

*Người chỉ nhận một ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lật trong chỗ mình không rải ra; nên tôi sợ mà đi giấu ta-lâng của chúa ở dưới đất; đây này, vật của chúa xin trả cho chúa. Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dốt và biếng nhác kia, người biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lật trong chỗ ta không rải ra; vậy thì người phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời. Vậy, các người hãy lấy ta-lâng của người này mà cho kẻ có mười ta-lâng. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.*

Mat 25:24-30

- ▶ Chúng ta phải có trách nhiệm đối với thời gian, khả năng và của cải mà

Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta.

- ▶ Chúng ta phải sẵn sàng chờ ngày trở lại của Chúa.
  - Chúng ta sẽ bị bắt gặp đang ngồi yên trên của cải vì có mình?
  - Hay là chúng ta sẽ được nhìn thấy đang sử dụng của cải vì có Chúa?

#### ■ Chiên và dê

*Kể đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rửa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các ngươi này bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.*

Mat 25:41-46

- ▶ Người công bình chuyển sự quan tâm của họ đối với Đấng Christ thành sự phục vụ nhu cầu vật chất cho dân của Ngài.
  - Họ sẽ được vào thiên đàng.
- ▶ Người không công bình xây bỏ Đấng Christ bằng cách làm ngơ trước nhu cầu của dân sự Ngài.
  - Họ sẽ đi địa ngục.

## DÂN SỰ ĐỨC CHÚA TRỜI THỜI TÂN ƯỚC VÀ VẤN ĐỀ CỦA CẢI

### Sách Công Vụ Các Sứ Đồ

- Có phải Hội Thánh đặt ra tiền lệ không?
- Hay là Hội Thánh chỉ cho thấy các nguyên tắc ?
- Hãy xem xét cả hai cách tiếp cận...

*Vả, những người ấy bên lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.*

Công 2:42-47

- Không phải là một nền kinh tế công sản .
- Mà là một cộng đồng đức tin.
  - ▶ Được đặc trưng bởi sự hiệp một hữu hình.
  - ▶ Và lòng rộng rãi tự nguyện.

*Người thầy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố thí. Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta. Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho người: Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng.*  
 Công 3:3-7

- Một sứ mạng thuộc linh...
- Cho mọi tầng lớp xã hội .

*Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kẻ mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ; và hết thấy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ; rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy có Giô-sép mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Lê-vi, quê hương tại Chíp-rơ, có một đám ruộng, bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ.*  
 Công 4:32-37

- Họ chia sẻ với nhau những của cải của mình một cách không ích kỷ.
- Họ rao giảng Phúc âm cách dạn dĩ.
- Họ quan tâm lẫn nhau với tinh thần hy sinh.
  - ▶ Không một ai bị thiếu thốn.

*Nhưng nơi người chẳng nên có kẻ nghèo nàn, vì Đức Giê-hô-va sẽ quả hẳn ban phước cho người trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời người ban cho người nhận lấy làm sản nghiệp.*  
 Phục 15:4

- ▶ Thể hiện tinh thần an ủi, khích lệ.

*Nhưng có một người tên là A-na-nia, thuận với vợ là Sa-phi-ra, bán gia sản mình, và đồng mưu với vợ, giữ lại một phần tiền giá bán; rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phi-e-rơ bèn nói với người rằng: Hỡi A-na-nia, sao quý Satan đã đầy dẫy lòng người, đến nỗi người nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu người chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của*

*ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào, ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. A-na-ria nghe nói bấy nhiêu lời, thì ngã xuống và tắt hơi; phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy khâm liệm thầy người và đem đi chôn.*

*Công 5:1-6*

- Họ coi trọng bề ngoài thuộc linh hơn là thẩm quyền thuộc linh.
  - ▶ A-na-ria và Sa-phi-ra: Sự thánh khiết giả vờ.
  - ▶ Ba-na-ba: Lòng tốt đầy hy sinh.
- Họ thiếu lòng kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời.
  - ▶ Sợ hãi vì lừa dối.
  - ▶ Sợ hãi vì không tin cậy.
  - ▶ Sợ hãi vì không vâng lời.

*Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hê-lê-nít phàn nàn nghịch cùng người Hê-bơ-rơ, vì những người góa bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hằng ngày. Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thầy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy đầy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên, là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo đạo Giu-đa; và trình bảy người đó cho các sứ đồ; các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa.*

*Công 6:1-7*

- Cộng đồng đức tin chăm lo cho các thành viên của mình.
  - ▶ Không để cho một ai thiếu thốn.
- Cộng đồng đức tin chỉ định các lãnh đạo.
  - ▶ Người chăm lo nhu cầu đời sống.
  - ▶ Người hỗ trợ mục vụ giảng dạy.
  - ▶ Người hiệp nhất thân thể của Đấng Christ.

*Si-môn thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho, mà nói rằng: Cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng: Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời! Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này; vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, hãy ăn năn điều ác mình, và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho. Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác.*

Công 8:18-23

- Đức Chúa Trời không phải là phương tiện để thu lợi vật chất.
- Hãy coi chừng mỗi nguy từ những động cơ sai lầm.
  - ▶ Quý vị đang sống vì danh của ai?
- Hãy coi chừng mỗi nguy của quyền năng bị hiểu sai.
  - ▶ Quyền năng Thánh Linh phải được sử dụng vào sự cầu nguyện và truyền bá Phúc âm.
- Hãy coi chừng mỗi nguy của đức tin đặt không đúng chỗ.
  - ▶ Câu hỏi tối hậu: Tâm lòng của quý vị hướng vào đâu?
- Những nhận xét bổ sung trong Công Vụ Các Sứ Đồ...
  - ▶ Số lượng Cơ đốc nhân giàu có tăng lên.

*Có một người trong bọn đó nghe chúng ta, tên là Ly-đi, quê ở thành Thi-a-ti-ơ, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, lắng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. Khi người đã chịu phép báp têm với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng: Nếu các ông đã đoán tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi, mà ở lại đó; rồi người ép mời vào.*

Công 16:14-15

*Trong bọn họ có nhiều người tin theo, với mấy người đàn bà Gờ-réc sang trọng, và đàn ông cũng khá đông.*

Công 17:12

*Tại đó, người gặp một người Giu-đa, tên là A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới từ nước Y-ta-li đến đây với vợ mình là Bê-rít-sin, bởi vì vua Cơ-lốt có chỉ truyền mọi người Giu-đa phải lánh khỏi thành Rô-ma; Phao-lô bèn hiệp với hai người. Vì đồng nghề, nên Phao-lô ở nhà hai người mà làm việc chung nhau; vả, nghề các người đó là may trại.*

Công 18:2-3

- Họ được công nhận về lòng rộng rãi của mình.

*Tại thành Gióp-bê, trong đám môn đồ, có một người đàn bà tên là Ta-bi-tha, nghề là Đô-ca; người làm nhiều việc lành và hay bố thí.*

Công 9:36

*Trong thành Sê-sa-rê, có một người tên là Cọt-nây, làm đội trưởng của đội binh gọi là Y-ta-li. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, người hay bố thí cho dân, và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi.*

Công 10:1-2

*Cọt-nây trả lời rằng: Đã bốn ngày nay, nhằm giờ thứ chín, tôi đương ở nhà cầu nguyện, thì thành linh có một người mặc áo sáng lòa, hiện ra trước mặt tôi, mà phán*

rằng: *Hỡi Cọt-nây, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm, Đức Chúa trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi.*

Công 10:30-31

- Họ nổi tiếng về lòng hiếu khách.

*Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện.*

Công 12:12

*Nhưng người Giu-đa đầy lòng ghen ghét, rủ máy đứa hoang đường nơi đường phố, xui giục đoàn dân gây loạn trong thành. Chúng nó xông vào nhà của Gia-sôn, tìm bắt Phao-lô và Si-laặng điệu đến cho dân chúng. Tìm không được, bèn kéo Gia-sôn và máy người anh em đến trước mặt các quan án trong thành mà la lên rằng: Kìa những tên này đã gây thiên hạ nên loạn lạc, nay có đây, và Gia-sôn đã chứa chúng! Chúng nó hết thấy đều là đồ nghịch mạng Sê-sa, vì nói rằng có một vua khác, là Jêsus. Bấy nhiêu lời đó làm rối động đoàn dân và các quan án. Song khi các quan án đòi Gia-sôn và các người khác bảo lãnh rồi, thì tha cho ra.*

Công 17:5-9

*Phao-lô ra khỏi đó, vào nhà một người tên là Ti-ti-u Giút-tu, là kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, nhà người giáp với nhà hội.*

Công 18:7

- ▶ Có sự căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Hội Thánh và nền văn hóa thiên về vật chất ở chung quanh Hội Thánh.

*Nó theo Phao-lô và chúng ta, mà kêu la rằng: Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quí rằng: Ta nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ mà truyền mầy ra khỏi người đàn bà này. Chính giờ đó, quí liền ra khỏi. Song le các chủ nằng thấy mình chẳng còn trông được lợi lộc nữa, bèn bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước mặt các quan, rồi điệu đến các thượng quan, mà thưa rằng: Những người này làm rối loạn thành ta; ấy là người Giu-đa, dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy, hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Rô-ma. Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghiêm nhặt. Được lệnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùm.*

Công 16:17-24

*Phần nhiều kẻ đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Có lắm người trước theo nghề phù phép đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ; người ta tính giá sách đó, cộng là năm muôn đồng bạc. Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra, càng ngày càng được thắng.*

Công 19:18-20



Lúc đó, có sự loạn lớn sanh ra vì có đạo Tin lành. Một người thợ bạc kia tên là Ê-mê-triu, vốn dùng bạc làm khám nữ thần Ê-anh, sinh nhiều lợi cho thợ làm công, bèn nhóm những thợ đó và kẻ đồng nghiệp lại, mà nói rằng: Hỡi bạn ta, các người biết sự thanh lợi chúng ta sanh bởi nghề này; các người lại thấy và nghe nói, không những tại thành Ê-phê-sô thôi, gần suốt hết cõi A-si nữa, rằng tên Phao-lô này đã khuyển đảo và trở lòng nhiều người, mà nói rằng các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là chúa. Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp mình phải bị gièm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Ê-anh bị khinh rẻ nữa, và nữ thần ta bị tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi A-si cùng cả thế giới đều tôn kính chẳng.

Công 19:23-27

- ▶ Sự túng thiếu đang gia tăng tại Giê-ru-sa-lem cần được sự dâng hiến giúp đỡ từ các Hội Thánh tại các vùng khác.

Trong những ngày đó, có mấy người tiên tri từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành An-ti-ốt. Trong bọn có một người tên là A-ga-bút đứng dậy, bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất; thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong đời Cơ-lốt trị vì. Các môn đồ bàn định, mỗi người tùy sức riêng mình, gởi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giu-đê; môn đồ cũng làm thành việc đó, nhờ tay Ba-na-ba và Sau-ơ, gởi tiền ấy cho các trưởng lão.

Công 11:27-30

Vả, đã lâu năm nay tôi đi vắng, rồi mới về bố thí cho bốn quốc tôi và dân của lễ.

Công 24:17

## Gia-cơ

- Có lẽ là thư tín Cơ đốc đầu tiên đã đưa ra cách giải quyết triệt để đối với sự nghèo thiếu và của cải.

Anh em nào ở địa vị thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng mình, kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, nắng xãng, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn: kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm.

Gia 1:9-11

- Sự giàu có ở đời này chỉ là tam thời.

Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.

Gia 1:27

- Hội Thánh được đặc trưng bởi sự quan tâm đầy hy sinh đối với những người

đang túng thiếu.

- Hội Thánh được đặc trưng bởi sự phân rẽ rõ ràng với cách sống của thế gian.

*Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp, vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa; nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp, mà nói rằng: Mời ngồi đây, là chỗ tử tế; lại nói với người nghèo rằng: Hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta, thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này: Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này dựng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kẻ tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? Mà anh em lại khinh để kẻ nghèo! Há chẳng phải kẻ giàu đã hà hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? Há chẳng phải họ phạm thượng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em sao?*

Gia 2:1-7

- Chúng ta bị chinh phục bởi vinh quang của Đấng Christ.
  - ▶ Chúng ta xem sự siêu việt của Ngài trên cả sự giàu có.
  - ▶ Chúng ta nhớ sự hy sinh cho những người thiếu thốn.
- Chúng ta bị nắm bắt bởi ân điển của Đấng Christ.
  - ▶ Đấng Christ làm thay đổi địa vị của chúng ta trong đời này.
  - ▶ Đấng Christ biến đổi các tiêu chuẩn của chúng ta trong đời này.
- Chúng ta hoàn toàn làm theo luật pháp của Đấng Christ.
  - ▶ Chủ nghĩa thiên vị không tôn trọng con người.
  - ▶ Chủ nghĩa thiên vị không tôn kính Đức Chúa Trời.
- Chúng ta hiểu rõ về sự xét đoán của Đấng Christ..
  - ▶ Mọi lời nói của chúng ta sẽ bị xét đoán.
  - ▶ Mọi hành động của chúng ta sẽ bị xét đoán.
- Chúng ta là sự phản ảnh về sự thương xót của Đấng Christ.
  - ▶ Vì chúng ta đã nhận được sự thương xót cho nên chúng ta bày tỏ sự thương xót.
  - ▶ Nếu chúng ta không thể hiện lòng thương xót, tức là chúng ta tỏ ra rằng mình không nhân được sự thương xót.

*Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chẳng? Đức tin đó cứu người ấy được chẳng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phân xác, thì có ích gì chẳng? Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói: Người có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của người không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho người đức tin bởi việc làm của ta. Người tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, người tin phải; ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ.*

Gia 2:14-19

- Đức tin trong lòng chúng ta được chứng minh qua kết quả của đời sống mình.
- Những người tuyên bố mình là Cơ đốc nhân nhưng không giúp đỡ cho những anh em tín hữu của mình đang thiếu thốn là những người chưa thực sự được cứu.
  - ▶ Những hành động thương xót không phải là phương tiện để được cứu rỗi.
  - ▶ Những hành động thương xót là bằng chứng về sự cứu rỗi.
- Cuối cùng, đức tin không có việc làm là đức tin vô ích .
  - ▶ Đức tin không chỉ đơn thuần là sự chấp nhận về mặt lý trí .
  - ▶ Đức tin không đơn giản là sự đáp ứng về mặt cảm xúc.
  - ▶ Đức tin có liên quan đến sự vâng phục hoàn toàn .

*Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi; anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết; anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu; anh em chẳng được chi, vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy.*

Gia 4:1-4

- Làm bạn với thế gian...
  - ▶ Đến từ những ước muốn tội lỗi của xác thịt.
  - ▶ Được thúc đẩy bởi sự ham muốn những thú vui của thế gian.
  - ▶ Kết quả là sự bất trung về thuộc linh với Đức Chúa Trời.
- Làm bạn với Đức Chúa Trời ...
  - ▶ Đến từ mong muốn đầy nhân từ của Đức Chúa Trời.
  - ▶ Được thúc đẩy bởi mong ước tìm sự thỏa mãn đời đời.
  - ▶ Kết quả là sự vâng phục thâm quyền của Đức Chúa Trời.

*Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu. Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.*

Gia 4:13-17

- Chúng ta có thể quá say mê về thế giới vật chất đến nỗi ...
  - ▶ Trở nên mù lòa với thực tại thuộc linh .

- Đức Chúa Trời là Đấng tể trị trên sự sống và sự chết của chúng ta...
  - ▶ Trên mọi hoạt động và sự thành công của chúng ta.

*Hỡi anh em là kẻ giàu có! Hãy khóc lóc, kêu la, vì có hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải anh em bị mục nát, áo xống bị mối mọt ăn ròi. Vàng bạc anh em bị ten rét, ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rớt! Kìa, tiền công con gặt gặt ruộng anh em, mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh. Anh em đã sống trên thế gian ăn uống vui sướng và xa xỉ, anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết; anh em đã luận tội và đã giết người công bình, mà người chẳng cự lại.*

Gia 5:1-6

- Đức Chúa Trời sẽ xét đoán kẻ tội lỗi.
  - ▶ Về sự chất chứa của cải...
    - Của báu trên đất sẽ đem đến sự đau khổ cho họ trong cõi đời đời.
  - ▶ Về sự lừa dối người làm công...
    - Họ tích lũy của cải trong khi mọi người đang chết.
  - ▶ Vì sống trong sự sung túc ích kỷ ...
    - Họ quá no đủ và thiếu sự quan tâm.
  - ▶ Vì áp bức người khác...
    - Sự áp bức người khác sẽ dẫn đến sự định tội cho họ.
- Đức Chúa Trời sẽ giải cứu người trung tín.

## Phao Lô

- Phao Lô trước khi tin Chúa: Thành đạt.

*Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa, tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, thì thuộc phe Pha-ri-si; về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ Hội thánh; còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được.*

Phil 3:4-6

- Phao Lô sau khi tin Chúa: Hoạn nạn.

*Năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lỏa lỏ.*

2 Cô 11:24-27

## ■ Ga-la-ti

*Các người ấy chỉ dặn dò tôi phải nhớ đến kẻ nghèo nàn, là điều tôi cũng đã ân cần làm lắm.*

Ga 2:10

- ▶ Xen lẫn giữa những lập luận về thần học mà Phao Lô trình bày trong thư Ga-la-ti là mối quan tâm đến nhu cầu của người nghèo.

*Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị đổ dành chẳng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì, nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thầy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh để đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhưt là cho anh em chúng ta trong đức tin.*

Ga 6:1-10

- ▶ Bốn kẻ thù của cộng đồng thuộc linh...
  - Tự cho mình là trung tâm.
  - Tự cho mình là công bình .
  - Tự mãn.
  - Tự trọng .
- ▶ Năm yếu tố cơ bản của cộng đồng thuộc linh...
  - Giúp đỡ nhau sửa chữa lỗi lầm.
  - An ủi nhau trong hoạn nạn.
  - Chia sẻ cho nhau về tài vật một cách rộng rãi.
  - Hãy gieo trong Thánh Linh để gặt hái sự sống đời đời.
  - Chi tiêu tài vật một cách không ích kỷ (đặc biệt là cho Hội Thánh).

## ■ 1 và 2 Tê-sa-lô-ni-ca

*Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình, và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi; vì chúng tôi không có ăn ở sai bậy giữa anh em, chưa từng ăn dung của ai, nhưng đêm ngày làm lưng khó nhọc, để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dung, nhưng muốn làm gương cho anh em, để anh em bắt chước. Khi chúng tôi*

*ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng: nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa. Và, chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra.*

2 Tê 3:6-12

- ▶ Tránh những người lười biếng .
- ▶ Hãy làm việc để có vật thực mà ăn.

## ■ 1 Cô-rinh-tô

*Anh em được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi, anh em đã khởi sự cai trị; thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em! Vì chúng Đức Chúa Trời dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như kẻ sau rút mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì có Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ; chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ; anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; khi bị rửa sả, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục; khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ; chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người, cho đến ngày nay.*

1 Cô 4:8-13

- ▶ Phao Lô đối lập sự thịnh vượng của những người lãnh đạo ở đó với sự nghèo túng của ông.
- ▶ Qua sự khác biệt này, Phao Lô khẳng định uy tín của ông.

*Trong thư tôi viết cho anh em, có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm, đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời này, hay là kẻ tham lam, kẻ chắt bóp, kẻ thờ hình tượng, vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rửa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với người thế ấy. Vì chúng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao? Còn như kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em.*

1 Cô 5:9-13

- ▶ Hội Thánh cần phải kỷ luật...
  - Những trường hợp phạm tội gian dâm.
  - Những trường hợp tham lam về tài sản.
- ▶ Cơ đốc nhân phải ăn năn...
  - Hoặc bị đuổi khỏi Hội Thánh.
  - Hoặc mất nước thiên đàng.

*Tôi nói vậy, nào phải chỉ theo thói người ta quen nói đâu? Luật pháp há chẳng*

nói như vậy sao? Vì chúng có chép trong luật pháp Môi-se rằng: Người chớ khóp miệng con bò đang đập lúa. Há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Quả thật Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Phải, ấy là về chúng ta mà có chép rằng ai cày ruộng phải trông cây mà cày, ai đập lúa phải trông cây mình sẽ có phần mà đập lúa. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em, mà muốn thu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải một việc quá lẽ đâu? Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi? Dầu vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự, hầu cho khỏi làm ngăn trở Tin lành của Đấng Christ chút nào. Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dâng trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin lành thì được nuôi mình bởi Tin lành. Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thư này chẳng phải để đòi quyền ấy lại; vì tôi đành thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cơ khoe mình này đi. Ví bằng tôi rao truyền Tin lành, tôi chẳng có cơ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi; còn không rao truyền Tin lành, thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó, thì được thưởng; lại nếu tôi không vui lòng mà làm, thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng Tin lành, thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng Tin lành.

1 Cô 9:8-18

- ▶ Phao Lô khẳng định rằng những người gieo ra phước hạnh thuộc linh trong Hội Thánh cần được nhận lại ơn phước vật chất của Hội Thánh.
- ▶ Nhưng Phao Lô từ chối đặc quyền này tại Cô-rinh-tô bởi vì ông tin rằng như vậy thì tốt hơn cho Phúc âm.
  - Phao Lô không muốn bị lệ thuộc.
  - Phao Lô muốn là một người không thể bị chê trách.

Trong khi tôi truyền lời cáo dụ này, chẳng phải khen anh em, vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn mà làm cho mình dở hơn. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp Hội thánh, thì sanh ra sự phân rẽ; tôi cũng hơi tin điều đó. Vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là Tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn; bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nả mà ăn bữa riêng mình, đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ. Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ Hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc này tôi chẳng khen đâu.

1 Cô 11:17-22

Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cơ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyên, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán. Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Hỡi anh em, vậy thì lúc anh

*em hội lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. Ví bằng có ai đói, hãy ăn tại nhà mình, hầu cho anh em không nhóm lại để mà chuốc lấy sự đoán xét.  
Còn các việc khác, lúc tôi đến sẽ đoán định.*

1 Cô 11:27-34

- ▶ Việc dự tiệc thánh đòi hỏi phải quan tâm đến thân thể của Chúa (tức là Hội Thánh).
  - Một số người ăn uống quá độ và say sưa.
  - Một số khác lại bị đói.
- ▶ Tham dự tiệc thánh mà bỏ mặc người nghèo là điều không đúng.
  - Anh em ăn uống sự xét đoán cho mình.
  - Anh em liều bỏ sự sống của mình.

*Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.*

1 Cô 13:3

- ▶ Nếu không có tình yêu của Đấng Christ thì việc từ bỏ mọi điều mình có cũng không có ý nghĩa gì.

*Về việc góp tiền cho thánh đồ, thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các Hội thánh xứ Ga-la-ti. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khất tỳ sức mình chắt lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Khi tôi đến, tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm thơ tôi đi, đặng đem tiền bố thí của anh em đến thành Giê-ru-sa-lem. Ví bằng việc đấng chính mình tôi phải đi, thì những kẻ ấy sẽ đi với tôi.*

1 Cô 16:1-4

- ▶ Việc dâng hiến hằng tuần để giúp cho những người đang thiếu thốn tại Hội Thánh Giê-ru-sa-lem

## ■ 2 Cô-rinh-tô

*Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị một tiếng chê bai nào. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trọng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn thiếu thốn, khốn khổ, đôn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiêng ăn; bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn, nhân từ, bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình, bởi lời chân thật, bởi quyền phép Đức Chúa Trời, cầm những khí giới công bình ở tay hữu và tay tả; dầu vinh dầu nhục, dầu mang tiếng xấu, dầu được tiếng tốt; ngó như kẻ phình đở, nhưng là kẻ thật thà; ngó như kẻ xa lạ, nhưng là kẻ quen biết lắm; ngó như gần chết, mà nay vẫn sống; ngó như bị sửa phạt, mà không đến chịu giết; ngó như buồn rầu, mà thường được vui mừng; ngó như nghèo ngặt, mà thật làm cho nhiều người được giàu có; ngó như không có gì cả, mà có đủ mọi sự!*

2 Cô 6:3-10



*Tôi đã rao giảng Tin lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên, vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng? Tôi đã nhận lương hưởng, vết lầy của Hội thánh khác đặt giúp việc anh em. Khi tôi ở cùng anh em, gặp phải lúc thiếu thốn, thì không lụy đến ai cả; vì các anh em ở xứ Ma-xê-đoan đến, đã bù lại sự thiếu thốn cho tôi. Không cứ việc gì, tôi đã giữ mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa. Như chắc rằng sự chân thật của Đấng Christ ở trong tôi, thì trong các miền xứ A-chai không ai cất lầy sự tôi khoe mình đó được. Sao vậy? Vì tôi không yêu anh em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết!*

2 Cô 11:7-11

*Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu.*

2 Cô 8:9

- ▶ Chúng ta dâng hiến theo sự dư dật của ân điển.
  - ✦ Chúng ta dâng hiến cách sẵn lòng.
    - Chúng ta dâng hiến dựa trên sự ban phước của Đức Chúa Trời.
    - Chúng ta dâng (ít nhất là) theo khả năng của mình.
  - ✦ Chúng ta dâng cách rời rông.
    - Sự dâng hiến rời rông cho Đức Chúa Trời ...
      - Đưa đến kết quả là nhận được sự ban cho nhiều hơn từ Đức Chúa Trời.
    - Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đầy đủ...
      - Và Ngài ban cho chúng ta dư thừa để giúp đỡ cho người khác.
  - ✦ Chúng ta dâng cách vui lòng.
    - Chúng ta không bị Chúa ép buộc phải dâng.
    - Chúng ta được tự do dâng hiến.
- ▶ Chúng ta dâng hiến như là một sự bày tỏ về Phúc âm.
  - ✦ Chúng ta hy sinh những quyền lợi của mình vì những người khác.
  - ✦ Chúng ta sử dụng tài sản của mình cho người khác.
- ▶ Chúng ta dâng hiến để thúc đẩy sự bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời.
  - ✦ Sự dâng hiến hiệp nhất con cái Đức Chúa Trời lại với nhau.
    - Chúng ta dâng hiến cách đều đặn cho Hội Thánh.
    - Hội Thánh chịu trách nhiệm chuyển giao sự dâng hiến của chúng ta.
  - ✦ Việc dâng hiến tôn vinh sự tốt lành của Đức Chúa Trời.

## ■ Rô-ma

- ▶ Chúng ta ban phát một cách rộng rãi bên trong thân thể của Đấng Christ.

*Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.*

Rô 12:8

- ▶ Chúng ta giúp đỡ cách không ích kỷ bên ngoài thân thể của Đấng Christ.

*Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đổ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.*

Rô 12:20-21

- ▶ Chúng ta đóng góp cách sẵn lòng cho chính quyền.

*Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Và, các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Người muốn không sợ quyền phép chẳng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng; vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho người. Song nếu người làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô có; người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì có lương tâm. Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính.*

Rô 13:1-7

- ▶ Chúng ta phải cẩn trọng với nợ nần.

*Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp.*

Rô 13:8

- Ít nhất, chúng ta cũng nên tránh việc mắc nợ trong điều kiện bình thường.
- Ít nhất, chúng ta nên nhanh chóng trả nợ.

- ▶ Việc đóng góp tiền bạc của các Hội Thánh là hình ảnh về sự hiệp một trong Hội Thánh.

*Vậy nếu tôi có thể đi xứ Tây Ban Nha được, thì mong rằng sẽ tiện dàng ghé thăm anh em; sau khi được chút thỏa lòng ở với anh em rồi, thì nhờ anh em sai đưa tôi qua xứ ấy. Nay tôi qua thành Giê-ru-sa-lem đặng giúp việc các thánh đồ. Vì người xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Giê-ru-sa-lem đang nghèo túng. Họ vui lòng làm sự đó, và cũng mắc nợ*

*các người đó nữa; vì nếu người ngoại đã có phần về của cải thiêng liêng người Giu-đa, thì cũng phải lấy của cải thuộc về phần đời mà giúp cho người Giu-đa. Vậy khi tôi làm xong việc ấy, và giao quả phước này cho họ rồi, tôi sẽ ghé nơi anh em dừng đi đến xứ Tây Ban Nha.*

Rô 15:24-28

- Việc dâng hiến rất quan trọng đối với mỗi thông công trong Hội Thánh địa phương cũng như toàn cầu.

## ■ Phi-lê-môn

*Nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi. Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này: sẽ trả cho anh, - còn anh mắc nợ tôi về chính mình anh thì không nhắc đến.*

Phile 1:18-19

## ■ Cô-lô-se

*Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.*

Côl 3:5

- ▶ Tham lam là thờ hình tượng.
- ▶ Tiền bạc có thể là...
  - Một thần tượng.
  - Hoặc là công cụ.

## ■ Ê-phê-sô

*Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đừng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn.*

Êph 4:28

- ▶ Có 3 cách để có của cải...
  - Chúng ta có thể ăn cắp để có của cải.
  - Chúng ta làm việc để có của cải.
  - Chúng ta làm việc để có của cải để rồi ban phát.

*Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời.*

Êph 5:5

- ▶ Tham lam là thờ hình tượng.
- ▶ Tham lam là đánh mất nước thiên đàng.

## ■ Phi-líp

*Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.*

Phi-líp 4:11-13

- ▶ Sự thỏa lòng chỉ tìm thấy trong Đấng Christ bất kể có của cải hay không.
  - Trong lúc thiếu thốn, chúng ta học được sự nhịn nhục và tin cậy.
  - Trong lúc giàu có, chúng ta học được sự khiêm nhường và phụ thuộc.

*Vậy, tôi đã nhận được hết, và đương dư dật; tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Ép-ba-phô-đích mà anh em gửi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận, và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jê-sus Christ. Nguyên xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, đời đời vô cùng! A-men.*

Phi-líp 4:18-20

- ▶ Sự ban phát trong Hội Thánh đem đến sự vinh hiển cho Đấng Christ.

## ■ Thư tín mục vụ (1 Ti-mô-thê, 2 Ti-mô-thê, Tít)

*Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nét na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quý giá, nhưng dùng việc lành, theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa.*

1 Ti 2:8-10

- ▶ Vẻ đẹp trong sự thờ phượng là sự giản dị, (chứ không đòi hỏi phải chi phí tốn kém).
- ▶ Thái độ trong sự thờ phượng phải khiêm nhường, (chứ không phải gây sự chú ý cho bản thân).

*Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã; lại đừng ham tiền bạc;*

1 Ti 3:2-3

*Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trang, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa.*

1 Ti 3:8

- ▶ Các lãnh đạo trong Hội Thánh phải tôn kính Đức Chúa Trời qua việc sử dụng tiền bạc của họ.

*Vả, có nhiều người, như là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục, hay nói hư không và phỉnh dối, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mỗi lợi đáng bị mà dạy điều không nên dạy, và phá đổ cả nhà người ta.*

Tít 1:10-11

*Vì người ta đều tư kỹ, tham tiền, khoe khoang, xác xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời,*

2 Ti 3:2-4

*Hãy kính những người đàn bà góa thật là góa. Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời, Người thật góa ở một mình, đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bên lòng cầu nguyện nài xin.*

*Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi, thì dầu sống cũng như chết. Hãy nhắc lại những điều đó cho họ, hầu cho họ không chỗ trách được. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, như là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.*

1 Ti 5:3-8

- ▶ Trước hết, gia đình của góa phụ phải chăm lo cho họ.
- ▶ Rồi, góa phụ sẽ được Hội Thánh chăm lo.

*Cho được ghi tên vào sổ đàn bà góa, thì người đàn bà phải đủ sáu mươi tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi, phải là người được tiếng khen vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn, và làm đủ các việc phước đức.*

1 Ti 5:9-10

- ▶ Hội Thánh phải bày tỏ ân điển của Đấng Christ với các góa phụ.
- ▶ Các góa phụ phải bày tỏ vẻ đẹp của Đấng Christ trong Hội Thánh.

*Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết; nhưng có bệnh hay gạn hỏi, cãi lầy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, gièm chê, nghi ngờ xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy. Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo,*

*chúóc lấy nhiều điều đau đón.*  
1 Ti 6:3-10

- ▶ Cách thức để được lợi lớn...
  - ✦ Phải thỏa lòng với những sự cản dưng mà mình có.
  - ✦ Phải cảnh giác với sự đòi hỏi quá mức.
    - Quý vị sẽ không mang được gì theo mình.
    - Nó sẽ lấy mất sự thỏa lòng của quý vị.
    - Quý vị sẽ đánh mất mục đích của Đức Chúa Trời dành cho mình.
- ▶ Con đường đưa đến sự hủy hoại...
  - ✦ Tham tiền bạc.
  - ✦ Ham muốn sự giàu có.
    - Một đời sống tự hủy hoại.
    - Một đời sống tự làm tổn thương.
- ▶ Kế hoạch cho người giàu...
  - ✦ Tránh tự mãn.
  - ✦ Tránh tự cho mình là trung tâm.
  - ✦ Hãy tin cậy Đức Chúa Trời.
    - Ngài ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.
    - Hãy dưng của cải Chúa ban để đem lại niềm vui cho người khác nữa.
    - Hãy đầu tư của cải vào sự đòi đời của quý vị và những người khác.

### Các thư tín khác

#### ■ Hê-bơ-rơ

- ▶ Sự vui mừng vượt trội hơn tài sản.

*Hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó, anh em đã được soi sáng rồi, bền chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đón: phần thì chịu sỉ nhục, gặp gian nan, như làm trò cho thiên hạ xem, phần thì chia khổ với những kẻ bị đối đãi đồng một cách. Vì anh em đã thương xót kẻ bị tù, và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quý hơn hàng còn luôn. Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình.*

Hê 10:32-36

- ▶ Sự thỏa lòng vượt trội hơn của cải.

*Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lia người đâu, chẳng bỏ người đâu. Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?*

Hê 13:5-6

## ■ 1 Phi-e-rơ

- ▶ Phụ nữ cần phải giản dị.

*Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt; nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời.*

1 Phi 3:3-4

- ▶ Các trưởng lão cần phải thật thà.

*Tôi gởi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ, và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra: hãy chặn bậy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy.*

1 Phi 5:1-3

## ■ 2 Phi-e-rơ

- ▶ Lòng tham gắn liền với sự không thật thà.

*Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ.*

2 Phi 2:3

- ▶ Lòng tham gắn liền với sự gian dâm.

*Cặp mắt chúng nó đầy sự gian dâm, chúng nó phạm tội không bao giờ chán, đổ dành những người không vững lòng, chúng nó có lòng quen thói tham dục: ấy là những con cái đáng rửa sả.*

2 Phi 2:14

## ■ Giu-đe

- ▶ Hãy cảnh giác với những người lãnh đạo tham lợi tài chính.

*Khốn nạn thay cho chúng nó, vì đã theo đường của Ca-in, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am; và bị hư mất về sự phản nghịch của Cô-rê.*

Giu-đe 11

## Giăng

*Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.*

1 Giăng 2:15-17

- Hãy cảnh giác với sự mê đắm lạc thú.
- Hãy cảnh giác với sự kiêu căng về của cải.

*Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được! Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.*

1 Giăng 3:16-18

- Tình yêu thương của Đức Chúa Trời thúc đẩy những hành động vì có những anh em đang ở trong thiếu thốn.
- Nếu chúng ta làm ngơ, tức là chúng ta không biết đến tình yêu của Đức Chúa Trời.

*Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh ăn ở trung tín trong mọi điều làm cho các anh em, và cũng cho các anh em ở trọ nữa. Các anh em đã làm chứng về sự nhân từ của anh ở trước mặt Hội thánh. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. Ấy vì danh Đức Chúa Jêsus Christ mà các anh em ra đi, và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết. Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thế ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật.*

3 Giăng 5-8

- Hãy nhận ra sự giúp đỡ với lòng hiếu khách này.
- Hãy ghi nhớ phước lành đơn giản này...

*Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thanh vượng trong mọi sự, và được khoẻ mạnh phần xác anh cũng như đã được thanh vượng về phần linh hồn anh vậy.*

3 Giăng 2

- Bài học từ Hội Thánh Sy-miêc-nơ: Có khả năng đây là một Hội Thánh nghèo về vật chất nhưng giàu có về mặt thuộc linh.

*Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của người (dầu người giàu có mặc lòng), và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quý Sa-tan. Người chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nay, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các người vào ngục, hầu cho các người bị thử thách; các người sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho người mảo triều thiên của sự sống.*

Khải 2:9-10



- Bài học từ Hội Thánh Lao-đi-xê: Tuy giàu về vật chất nhưng \_\_\_\_\_ nghèo \_\_\_\_\_ về thuộc linh.

*Ta biết công việc của người; người không lạnh cũng không nóng. Ước gì người lạnh hoặc nóng thì hay! Vậy, vì người hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả người ra khỏi miệng ta. Và, người nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song người không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù, và lòa lổ. Ta khuyên người hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho người trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho người được mặc vào và điếu xấu hổ về sự trần truồng người khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt người, hầu cho người thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quả trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi. Nay, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.*

Khải 3:15-20

- Sự sụp đổ của thành Ba-by-lôn sống theo chủ nghĩa vật chất ...

*Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn, và sự vinh hiển người chiếu rọi rõ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng: Ba-by-lôn lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi! Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hốc của mọi tà thần, hang hốc của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó.*

Khải 18:1-3

- ▶ Nổi tiếng về sự thờ lạy hình tượng.
- ▶ Cùng với lối sống xa hoa.
- ▶ Được đặc trưng bởi tình trạng vô đạo đức.

- Lời kêu gọi dân Đức Chúa Trời ...

*Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kéo các người dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chẳng; vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Các người hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác; hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng: Ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà góa, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Vậy cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa; vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực.*

Khải 18:4-8

- ▶ Hãy tránh xa chủ nghĩa duy vật chất!
- ▶ Đức Chúa Trời ghê tởm điều đó!

■ Bức tranh về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời ...

*Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và say đắm trong cuộc xa xỉ với nó, thấy khói của sự cháy nó thì sẽ vì nó khóc lóc thở than. Sợ phải cùng chịu hình khổ với nó, nên chúng đứng xa mà rằng: Khốn thay! Khốn thay! Ba-by-lôn là thành lớn, là thành cường thịnh kia! Trong một giờ mà sự phán xét người đã đến rồi!*

*Các nhà buôn trên đất cũng vì nó khóc lóc rầu rĩ, vì không ai mua hàng hóa mình nữa: Hàng hóa là vàng, bạc, ngọc, châu, vải gai mịn, màu tía, lụa, màu điều; các hạng gỗ thơm; các thức đồ bằng ngà voi, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá hoa; nhục quế, sa nhân, hương, dầu thơm, nhũ hương, rượu, dầu, bột mì mịn, lúa mì, bò, cừu, ngựa, xe, tôi mọi và linh hồn người ta nữa. Các thứ trái mà lòng người mơ ước đó đã mất đi rồi, mọi sự rực rỡ sang trọng đó cũng đã hư mất khỏi người; người ta sẽ không hề tìm thấy nữa. Các nhà buôn đó đã nhờ Ba-by-lôn làm nên giàu, sẽ đứng cách xa, vì e phải chia khổ cùng nó; họ sẽ than khóc và buồn rầu, mà rằng: Khốn thay! Khốn thay! Thành lớn kia, đã từng mặc vải gai mịn, màu tía và màu điều, rực rỡ những vàng ngọc cùng hạt châu! Trong một giờ, sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết! Phàm những lái tàu, những người đi biển, và thủy thủ, những kẻ buôn bán trên mặt biển, đều đứng cách xa; khi thấy khói của sự cháy thành thì cùng kêu lên rằng: Có thành nào đã được như thành lớn này ư?*

Khải 18:9-18

- ▶ Sự giàu có bị xóa sạch.
- ▶ Sự giàu có không còn nữa.

■ Niềm vui của dân Đức Chúa Trời ...

*Chúng lấy bụi rắc lên đầu mình, thương khóc than vãn, mà rằng: Khốn thay! Khốn thay! Thành lớn này đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ, đã hóa thành một chỗ hoang vu! Hỡi trời, hãy vui mừng về việc nó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri, cũng hãy mừng rỡ đi; vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các người trong khi Ngài xét đoán nó.*

Khải 18:19-20

*Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng: A-lê-lu-gia! A-lê-lu-gia là tiếng Hê-bơ-rơ, nghĩa là ngợi-khen Đức Giê-hô-va Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình: Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tội tử Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng: A-lê-lu-gia! Luồng khói nó bay lên đời đời. Hai mươi bốn trưởng lão cùng bốn con sinh vật bèn mọp xuống thờ lạy Đức Chúa Trời, là Đấng ngồi trên ngai, mà rằng: A-men, A-lê-lu-gia! Lại có tiếng từ ngai đến rằng: Hết thấy các*

*ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy  
ngợi khen Ngài!*  
Khải 19:1-5

- ▶ Sự vui mừng không thể tìm thấy trong sự giàu có.
- ▶ Sự vui mừng đời đời chỉ được tìm thấy qua sự thờ phượng.

## CÁC KẾT LUẬN

### Bản chất của Đức Chúa Trời

*“Hãy nói cho tôi biết bạn nghĩ gì về tiền bạc thì tôi có thể cho bạn biết bạn  
nghĩ gì về Đức Chúa Trời.”*  
Billy Graham

- Đức Chúa Trời là Đấng sở hữu tối cao của mọi vật còn chúng ta là những người quản lý của Ngài.
  - ▶ Quyền sở hữu của Đức Chúa Trời ...
    - Ngài có thâm quyền.
    - Ngài có những đòi hỏi.
    - Ngài tin cậy.
    - Ngài nghiêm khắc.
    - Ngài rộng lượng.
    - Ngài không có mặt.
    - Ngài sẽ trở lại.
  - ▶ Vai trò quản lý của chúng ta...
    - Chúng ta phải chịu trách nhiệm.
    - Chúng ta phải trung tín.
    - Chúng ta phải chuyên tâm.
    - Chúng ta phải kính sợ.
    - Chúng ta phải làm việc.
    - Chúng ta phải khôn ngoan.
    - Chúng ta phải sẵn sàng.
- Đức Chúa Trời là quan án thương xót đối với mọi dân, và chúng ta là những đầy tớ của Ngài.

- ▶ Trong sự thương xót của Ngài,...
  - Đức Chúa Trời quan tâm đến người nghèo.
  - Đức Chúa Trời binh vực người yếu thể.
- ▶ Trong sự công bình của Ngài,...
  - Đức Chúa Trời ban phát tài sản và của cải cho mọi dân tộc.
  - Đức Chúa Trời đình tội những người giàu có nhưng bỏ mặc người nghèo.
- ▶ Là đầy tớ của Ngài,...
  - Mục đích của chúng ta không phải là một đời sống xa xỉ trong trần gian này.
  - Mục đích của chúng ta là yêu mến Đức Chúa Trời.
- Của cải vật chất là món quà Đức Chúa Trời ban cho dân Ngài để thực hiện mục đích của Ngài.
  - ▶ Của cải được Đức Chúa Trời ban cho với mục đích hưởng thụ ...
    - Sự công bình và sự giàu có có thể cùng tồn tại, ít nhất là trong một thời gian.
    - Sự hào phóng là một ngoại lệ, không phải là điều phổ biến.
  - ▶ Của cải được Đức Chúa Trời ban cho nhằm mục đích chia sẻ ...
    - Cho người thiếu thốn.
    - Giữa các dân tộc.
- Những lời hứa về sự thịnh vượng trong Cựu ước cần được hiểu trong bối cảnh của giao ước.
  - ▶ Trong Cựu ước...
    - ✦ sự vâng phục Đức Chúa Trời giúp cho một số người nhận được của cải trên đất.
      - Đức Chúa Trời hứa ban của cải vật chất cho người vâng phục.
      - Ngài hứa ban của cải cho người chịu khó làm việc.
    - ✦ Đức Chúa Trời ban của cải để xây dựng một nơi nhằm bày tỏ vinh quang của Ngài giữa các dân tộc.

*Tân ước tiếp tục duy trì những nguyên tắc lớn của Cựu ước và Do-thái giáo giữa hai thời kỳ giao ước ngoại trừ một điều: sự giàu có vật chất không hề (trong Tân ước) được hứa ban thưởng cho sự vâng phục thuộc linh hoặc công khó. Sự ban thưởng vật chất cho tinh thần ngoan đạo không hề xuất hiện trong lời dạy của Chúa Giê-xu mà rõ ràng là ngược lại.*

Craig Blomberg

- ▶ Trong Tân ước...
  - Sự vâng phục Đức Chúa Trời buộc một số người phải từ bỏ của cải trên đất.
  - Đức Chúa Trời ban của cải để hình thành một dân nhằm đem sự vinh hiển của Ngài đến cho các dân tộc.

### **Tình trạng tội lỗi của con người**

- Trong tay của con người tội lỗi, sự giàu có là điều nguy hiểm.

- ▶ Sự giàu có trong một thế giới tội lỗi đưa đến ...
    - ✦ Sự bất công.
      - Chúng ta bỏ quên người nghèo.
    - ✦ Vô đạo đức.
      - Chúng ta quên lẽ thật.
    - ✦ Thờ hình tượng.
      - Chúng ta quên Đức Chúa Trời của mình.
  - ▶ Sự giàu có trong một thế giới tội lỗi đã làm cho một số người giàu khó trở thành Cơ đốc nhân.
- Trong đời sống của con người tội lỗi thì sự tham lam rất trầm trọng.
- ▶ Lòng tham cũng đa dạng...
    - ✦ Tham lam: Ham muốn những gì mình không có.
    - ✦ Chiếm hữu: Cố giữ những gì mình có.
  - ▶ Lòng tham dẫn đến sự suy đồi ...
    - ✦ Ai thèm khát dục vọng là người phạm tội tà dâm.
    - ✦ Ai nói dối là kẻ giết người.
    - ✦ Kẻ nào tham lam là người thờ lay hình tượng.
  - ▶ Lòng tham đem đến sự hư mất.
- Cả chủ nghĩa duy vật chất và chủ nghĩa khổ hạnh đều là những xuyên tạc về ý định của Đức Chúa Trời đối với của cải vật chất.
- ▶ Chủ nghĩa khổ hạnh xem tiền bạc của cải là tội lỗi.
    - ✦ Chủ nghĩa khổ hạnh đánh đồng ngoan đạo với sự nghèo khổ.
    - ✦ Trong chủ nghĩa khổ hạnh,...
      - Sự tự bỏ mình biến thành tự đề cao.
      - Tính giản dị cực đoan trở thành một tiêu chuẩn vượt trội.
    - ✦ Chúa Giê-xu sống giản dị nhưng Ngài không phải là một người khổ hạnh.
  - ▶ Chủ nghĩa duy vật chất xem tiền bạc và của cải vật chất là thứ đem lại mọi thỏa mãn.
    - ✦ Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta để yêu con người và sử dụng của cải.
    - ✦ Chủ nghĩa duy vật chất yêu của cải và sử dụng con người.
    - ✦ Chủ nghĩa duy vật chất...
      - Làm cho chúng ta không thấy được sự nghèo khó về thuộc linh của mình.
      - Đem đến cho chúng ta nhiều nỗi băn khoăn lo lắng.
      - Dẫn chúng ta đến sự phù phiếm khôn cùng.

- Đưa chúng ta vào sự tự mãn .
- Làm cho chúng ta rơi vào bẫy tự cho mình là trung tâm.
- Làm chúng ta xao lãng mục đích của mình.
- Lừa dối chúng ta trong Hội Thánh của mình.
- Ngăn cản không cho chúng ta vào thiên đàng.

### Sự đầy đủ của Đấng Christ

- Sự nhập thể của Đấng Christ là nền tảng của sự rộng lượng trong Hội Thánh.
  - ▶ Chúng ta thấy sự nghèo khó của Ngài trong thế giới.
    - Ngài từ bỏ mọi quyền lợi của Ngài.
    - Ngài ban cho chúng ta mọi sự Ngài có.
  - ▶ Chúng ta là dân sự của Ngài trong thế giới.
    - Chúng ta từ bỏ quyền lợi của mình.
    - Chúng ta ban cho người khác những gì mình có.
- Khi Chúa Giê-xu cứu chúng ta về phương diện thuộc linh thì Ngài cũng biến đổi chúng ta về phương diện vật chất .
  - ▶ Chúa Giê-xu đã khóa lấp tội lỗi của chúng ta.
  - ▶ Ngài biến đổi đời sống chúng ta.
    - Chúng ta sống và ban cho một cách đầy hy sinh không phải vì chúng ta mắc nợ Đấng Christ.
    - Chúng ta sống và ban cho với tinh thần hy sinh bởi vì chúng ta có Đấng Christ ở cùng .
    - Chúng ta không bị thúc đẩy bởi mắc cảm tội lỗi .
    - Chúng ta luôn luôn được thúc đẩy bởi ân điển .

### Sự cần thiết của đức tin

- Đức tin trong Đấng Christ đòi hỏi sự phó dâng tất cả cho Ngài.
  - ▶ Đối với một vài người thì điều này có nghĩa là phải bán mọi gia tài mình có để mở mang vương quốc của Chúa.
  - ▶ Đối với mọi người thì điều này có nghĩa là hãy dùng mọi tài sản mình có để mở mang vương quốc của Chúa.
    - Ngài là Chúa trên mọi quyết định của chúng ta.
    - Chúa Giê-xu là Chúa trên mọi đồng tiền chúng ta chi tiêu.
- Đức tin trong Đấng Christ đưa đến kết quả là lòng rộng rãi đối với mọi người.
  - ▶ Đức tin trong Đấng Christ đã hòa giải chúng ta với Đức Chúa Trời .
    - Chúng ta không còn sống vì của báu trên đất nữa.
    - Chúng ta yêu thích của báu đời đời.
  - ▶ Đức tin trong Đấng Christ cũng hòa giải chúng ta lại với nhau .
    - Chúng ta không còn sống một cách ích kỷ nữa.
    - Chúng ta hiện nay sống với lòng rộng rãi.

- Dù có nói gì đi nữa thì những người bỏ mặc người nghèo cũng không phải là con dân của Chúa.
  - ▶ Kết quả của đức tin là sự quan tâm đến người nghèo.
  - ▶ Đối với những ai không quan tâm đến người nghèo...
    - ✦ Hãy ăn năn tội lỗi của mình.
    - ✦ Hãy chạy đến cùng Cứu Chúa.
      - Lắng nghe Lời Ngài cách khiêm nhường.
      - Làm theo Lời Ngài cách nhanh chóng.
  
- Đức Chúa Trời muốn Cơ đốc nhân sống giản dị và ban cho với tinh thần hy sinh.
  - ▶ Sống giản dị...
    - Chúng ta phải chú trọng đến sự tiết độ.
    - Chúng ta hạn chế tiêu dùng.
  - ▶ Ban cho với tinh thần hy sinh...
    - Chúng ta chia sẻ của cải của mình.
    - Chúng ta bán của cải của mình.
    - Chúng ta hy sinh của cải của mình.
  
- Đức Chúa Trời muốn Hội Thánh kinh nghiệm sự hiệp một thông qua lòng rộng rãi tự nguyện.
  - ▶ Sự hiệp một ...
    - Chúng ta bày tỏ vinh quang của Đấng Christ cho cộng đồng bằng việc chăm lo cho người nghèo trong Hội Thánh địa phương.
    - Chúng ta bày tỏ vinh quang của Đấng Christ cho thế giới qua việc chăm lo cho người nghèo trong Hội Thánh toàn cầu.
  - ▶ Lòng rộng rãi tự nguyện...
    - Chúng ta không ban cho vì nghĩa vụ.
    - Chúng ta ban cho cách vui lòng.

### Sự khản cấp của cõi đời đời

- Việc sử dụng tiền bạc và của cải vật chất của Cơ đốc nhân mang lại những hậu quả đời đời.
  - ▶ Đức Chúa Trời sẽ đoán xét chúng ta trong cõi đời đời tùy theo việc làm của mình, bao gồm cả việc chúng ta sử dụng tài sản.
    - Việc làm KHÔNG PHẢI là nền tảng hoặc phương tiện cần thiết để chúng ta được xưng công bình.
    - Việc làm LÀ bằng chứng cần thiết về sự xưng công bình của chúng ta.
    - Cơ đốc nhân không thể nói rằng: “Tôi đã được cứu, vì vậy tôi có quyền làm mọi điều tôi muốn trên đất và tôi sẽ có mọi điều tôi muốn trên thiên đàng.”
  - ▶ Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho chúng ta trong cõi đời đời tùy theo việc làm của mình, kể cả việc sử dụng của cải.
    - Khi chúng ta sống vì sự vinh hiển đời đời của Đức Chúa Trời ...
    - Thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự tốt đẹp đời đời.

- Cơ đốc nhân không thể nói rằng: “Miễn sao tôi được vào thiên đàng thì đó mới là điều quan trọng nhất.”
- Việc sử dụng tiền bạc và của cải vật chất của Cơ đốc nhân bày tỏ những giá trị đòi hỏi.
  - ▶ Thế gian sử dụng tiền bạc để chứa những vật có giá trị tạm thời trên đất.
    - Giá trị: Sự thỏa mãn tam thời .
  - ▶ Cơ đốc nhân dùng tiền bạc để mở rộng kho báu đời đời.
    - Giá trị: Sự cứu rỗi đời đời .
- Việc sử dụng tiền bạc và của cải vật chất của Cơ đốc nhân là hình bóng về sự cứu chuộc đời đời.
  - ▶ Hướng đến sự tạo dựng mới ...
    - Một nơi đoàn tụ thiên liêng .
    - Nơi phục hồi về mặt vật chất .
  - ▶ Với tư cách là người được dựng nên mới, ...
    - Chúng ta sử dụng tài vật mình có để chia sẻ Phúc âm cho số đông đang hư mất.
    - Chúng ta sử dụng tài vật của mình để bày tỏ Phúc âm cho số đông đang đói khát.
- Việc sử dụng tiền bạc và tài sản của chúng ta thay đổi khi chúng ta nhận ra thế giới này không phải là nhà của mình.
  - ▶ Mục đích của đời sống trên đất là để chuẩn bị cho đời sống trong cõi đời đời.
  - ▶ Điều chúng ta cần nhớ...
    - Sự giàu có là chống qua .
    - Sự giàu có sẽ mai một.
  - ▶ Điều chúng ta cần nhận biết...
    - Chúng ta là những khách bộ hành trên đất.
    - Chúng ta là công dân của một đất nước khác.

## ÁP DỤNG

### Hai nền tảng...

- Đức Chúa Trời nêu ra những chân lý khách quan trong Kinh Thánh .
- Đức Chúa Trời ban cho những hướng dẫn thông qua Thánh Linh .

### Bốn lời khuyên...

- Đùng so sánh ...
  - ▶ Đời sống Đấng Christ là tiêu chuẩn của chúng ta.
- Đùng chán nản ...
  - ▶ Sự hiện diện của Đấng Christ là niềm hy vọng của chúng ta.
- Tránh sự thờ ơ ...
  - ▶ Sự vui mừng của Đấng Christ là tài sản của chúng ta.
- Tránh sự mơ hồ ...
  - ▶ Sự vinh hiển của Đấng Christ là mục tiêu của chúng ta.



## Mười áp dụng...

- Vâng phục Đấng Christ.
- Gắn bó với Hội Thánh.
- Làm việc cách khôn ngoan.
- Sống giản dị.
- Ban cho với tinh thần hy sinh.
- Dâng phần mười cách sẵn lòng.
- Giúp đỡ trong tinh thần gầy dựng.
- Tiết kiệm cách khiêm nhường.
- Hạn chế việc vay mượn.
- Đầu tư vào cõi đời đời.

## Vâng phục Đấng Christ.

*Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trủng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.*

Mat 9:35-38

- Thấy những gì Ngài thấy.
- Cảm nhận những gì Ngài cảm nhận.
- Nhận ra những gì Ngài biết.
- Hãy cầu xin theo những gì Ngài truyền bảo.
- Làm những gì Ngài bảo.

## Gắn bó với Hội Thánh.

- Chúng ta không cô đơn.
  - ▶ Học hỏi lẫn nhau.
  - ▶ Sống vì nhau.
- Chúng ta đang thực hiện một sứ mạng.
  - ▶ Một sứ mạng thuộc linh ...
    - Giảng Tin Lành.
  - ▶ Cho các tầng lớp xã hội ...
    - Đáp ứng những nhu cầu sâu xa.
- Chúng ta không xây dựng một vương quốc cho mình trên đất.
- Chúng ta mở mang nước Đức Chúa Trời trên đất.

## Làm việc cách khôn ngoan.

- Hãy làm việc chăm chỉ khi còn khả năng.

- Hãy làm giàu theo khả năng của mình.
- LƯU Ý: Kinh Thánh không bao giờ khuyến khích việc ngỉ hưu.
  - ▶ Chúng ta không để dành tiền để sống cách xa xỉ.
  - ▶ Chúng ta có thể để dành tiền nhằm sống thực hiện mục vụ.
  - ▶ Chúng ta không đặt hy vọng vào sự ngỉ hưu của mình.
  - ▶ Chúng ta đặt hy vọng vào sự tái lâm của Đấng Christ.

### Sống giản dị.

- Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đầy đủ ...
  - ▶ Hãy xác định nhu cầu cần dùng của mình.

*Cơ đốc nhân nên ban cho tất cả ngoại trừ những nhu cầu cần thiết cho đời sống – gồm có thực phẩm đơn giản, quần áo sạch, và đủ để thực hiện hoạt động của mình. . . Bất cứ Cơ đốc nhân nào giữ lại cho mình bất cứ thứ gì nhiều hơn nhu cầu cần thiết đơn giản cho cuộc sống là đang sống với một thái độ công khai chối bỏ Chúa. . . Người đó nhận cả sự giàu có và lửa địa ngục!*

John Wesley

- ✦ Ưu tiên cho những nhu cầu thiết yếu.
- ✦ Giảm thiểu những điều xa xỉ.
- ✦ Hãy đặt ra các câu hỏi ...
  - Tài sản nào cần phải được chia sẻ?
  - Tài sản nào cần phải được bán đi?
  - Tài sản nào cần phải hy sinh?
- Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhiều hơn là để chúng ta ban phát cho người khác.
  - ▶ Hãy tách riêng phần dư thừa ra.
    - Đức Chúa Trời ban cho chúng ta dư thừa không phải là để cho chúng ta có nhiều hơn.
    - Đức Chúa Trời ban cho chúng ta dư thừa để chúng ta có thể ban phát nhiều hơn.
- Hãy cảnh giác với chủ nghĩa duy lý.
  - ▶ Chúng ta có thể đoán xét bất cứ thứ gì.
  - ▶ Chúng ta cũng có thể thuộc linh hóa bất cứ điều gì.
- Đừng nhảm lẫn.
  - ▶ Chúng ta làm điều này không phải vì mọi thứ đều là xấu.
  - ▶ Chúng ta làm điều này vì có nhiều người đang thiếu thốn.
- Những chỉ dẫn chung...

- ▶ Hãy chi tiêu một cách có chủ ý.
  - Khi tiêu tiền, tôi đang hành động với tư cách là người sở hữu hay là người quản lý số tiền đó?
  - Kinh Thánh có yêu cầu tôi phải chi tiêu như vậy không?
  - Tôi có thể dâng số chi tiêu này như một của lễ cho Chúa không?
  - Đức Chúa Trời có khen ngợi tôi về khoản chi tiêu này khi người công bình sống lại không?
- ▶ Thỉnh thoảng cũng chi tiêu cách hào phóng.
- ▶ Nói cách chính xác.

### **Ban cho với tinh thần hy sinh.**

#### ■ Câu hỏi đầu tiên ...

- ▶ Quý vị đang ban cho dưới mức khả năng của mình, theo khả năng của mình hay vượt quá khả năng của mình?

*“Tôi không tin người ta có thể xác định mức chúng ta cần phải ban cho là bao nhiêu. Tôi e rằng luật an toàn duy nhất là ban cho nhiều hơn mức chúng ta có thể. Nói cách khác, nếu sự chi tiêu của chúng ta cho những tiện nghi, xa xỉ phẩm và giải trí, . . . đến mức tiêu chuẩn chung với những người có cùng thu nhập như mình thì có lẽ chúng ta ban cho quá ít. Nếu lòng tốt của chúng ta không ảnh hưởng đến chúng ta một chút nào thì tôi nói rằng chúng ta quá nhỏ. Có những điều mà chúng ta thích làm nhưng không thể làm bởi vì sự chi tiêu xuất phát từ lòng tốt của chúng ta loại bỏ chúng.”*

C.S. Lewis

- Sự ban cho với tinh thần hy sinh mang tính rộng rãi.
- Sự ban cho với tinh thần hy sinh có tính nhất quán.
- Sự ban cho với tinh thần hy sinh có tính tự nguyện.
- Sự ban cho với tinh thần hy sinh có tính vượt trội.
- Sự ban cho với tinh thần hy sinh mang tính vui lòng.
- Sự ban cho với tinh thần hy sinh mang tính thờ phượng.
- Sự ban cho với tinh thần hy sinh mang tính tương xứng.
- Sự ban cho với tinh thần hy sinh mang tính kín đáo.
- Sự ban cho với tinh thần hy sinh mang tính chân thật.
- Sự ban cho với tinh thần hy sinh luôn có mục đích.
  - ▶ Sự ban cho phải lấy Phúc âm làm trung tâm.
  - ▶ Hãy ban cho thông qua Hội Thánh.
  - ▶ Hãy dâng cho các Hội Thánh, những người, những tổ chức chính trực.
  - ▶ Hãy dâng cho các Hội Thánh, những người, những tổ chức đáng tin cậy.

- ▶ Hãy dâng cho các Hội Thánh, những người, những tổ chức có khả năng tồn tại lâu dài.
  - ▶ Hãy dâng hiến để thúc đẩy mục vụ có thể liên hệ được.
  - ▶ Hãy dâng hiến theo cách mà quý vị có thể kết nối qua mục vụ cá nhân.
- Câu hỏi cuối ...
- ▶ Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chấm dứt việc hỏi rằng mình có thể đề dành bao nhiêu và bắt đầu hỏi rằng việc đó cần bao nhiêu?

### **Dâng phần mười cách sẵn lòng.**

- Không có mệnh lệnh về việc dâng phần mười trong giao ước mới.
  - ▶ Mọi gương mẫu về dâng hiến trong Tân ước đều vượt trội hơn việc dâng phần mười.
  - ▶ “Dâng hiến theo ân điển” trong Tân ước mang tính hy sinh lớn hơn sự dâng hiến trong Cựu ước.
- Đây là một lời khuyên hữu ích, chứ không phải là một trách nhiệm có tính pháp lý.
  - ▶ Hãy bắt đầu dâng hiến với mức mười phần trăm cho Hội Thánh.
    - Đây là mức “sàn” của việc dâng hiến.
  - ▶ Rồi tăng dần mức dâng của quý vị với tỉ lệ lớn hơn tùy theo mức thu nhập tăng thêm của quý vị.
    - Không có mức “trần” trong việc dâng hiến.
- Năm lý do cho biết vì sao dâng phần mười là một lời khuyên hữu ích ...
  - ▶ Dâng phần mười thể hiện sự tôn trọng nguyên tắc Kinh Thánh.
    - Cựu ước đã nói rõ về việc dâng phần mười.
    - Chúa Giê-xu tán thành việc đó.
  - ▶ Dâng phần mười khẳng định quyền sở hữu của Đức Chúa Trời.
  - ▶ Dâng phần mười nhắc chúng ta về trách nhiệm quản lý của mình.
  - ▶ Dâng phần mười giúp chúng ta liên tục chiến đấu với chủ nghĩa duy vật chất.
  - ▶ Dâng phần mười trợ giúp chúng ta trong nỗ lực phá hủy lòng tham của mình.

### **Giúp đỡ với tinh thần xây dựng.**

- Việc giúp đỡ người nghèo là một trách nhiệm của Cơ đốc nhân.

*“Hãy bớt lại một chén cơm cho người đói; hãy giúp chiếc áo để dành trong tủ cho người không có áo; hãy đem đôi giày cũ cho người không có; hãy lấy số tiền tích trữ cho người thiếu thốn. Hãy thường xuyên giúp đỡ những người khác và đừng làm gì có hại cho họ.”*

Augustine

*“Đừng bảo tôi, như một người tốt đã làm ngày nay, rằng việc làm cho tất cả những người nghèo có được điều kiện sống tốt hơn là nghĩa vụ của tôi.”*

*Họ là người nghèo của tôi sao?”*  
Ralph Waldo Emerson

- Giúp đỡ người nghèo là một đặc trưng của Hội Thánh.

*“Những người Ga-li-lê vô thân không chỉ giúp cho người nghèo của họ mà còn cho người nghèo của chúng ta nữa; mọi người có thể thấy rằng dân của chúng ta thiếu sự trợ giúp.”*

Hoàng đế La-mã Julian, nhận xét về các Cơ đốc nhân

*“Chính sự chăm sóc những người thiếu thốn và hành động đầy yêu thương nhân từ của chúng ta đã gây ấn tượng cho những kẻ chống đối. Họ nói: ‘Hãy xem chúng yêu thương nhau làm sao!’”*

Tertullian

- Hãy tập trung.

- ▶ Ưu tiên cho Hội Thánh .
- ▶ Truyền bá phúc âm cho người hư mất .

- Hãy khôn ngoan.

- ▶ Chúng ta không nên trợ cấp cho người không có trách nhiệm .
- ▶ Chúng ta nên hỗ trợ cho người có trách nhiệm .

- Cần có mối liên hệ.

- ▶ Thể hiện trách nhiệm liên tục.
- ▶ Bày tỏ sự quan tâm cá nhân .
- ▶ Thể hiện sự cam kết lâu dài .

- Cần nhận biết sự đa dạng.

- ▶ Người ta nghèo vì nhiều lý do khác nhau .
  - Những lựa chọn tội lỗi
  - Có quan điểm không đúng Kinh Thánh
  - Gặp tai họa
  - Thiếu kỹ thuật
  - Không đồng đều về sức lực
- ▶ Chúng ta phải giúp cho người nghèo theo những cách khác nhau.

- Tránh sự thoái thác.

- ▶ “Tôi không làm gì hại người nghèo.”
  - Đức Chúa Trời muốn dân sự của Ngài giúp đỡ người nghèo.
- ▶ “Nhưng tôi chỉ là một người, tôi có thể làm gì được đây?”
  - Câu nói nghe có vẻ lô-gic: “Tôi không thể làm mọi việc vì vậy tôi sẽ không làm gì cả,” là xuất phát từ hố địa ngục.

- ▶ “Tôi chỉ có trách nhiệm giúp đỡ những người gần gũi với tôi thôi.”
  - Đúng, sự gần gũi là quan trọng.
  - Nhưng sự xa cách về thể xác không phải là lý do để phân rẽ thuộc linh.

### **Tiết kiệm cách khiêm nhường.**

- Có những lý do đúng để tiết kiệm ...
  - ▶ Chuẩn bị cho những chỉ tiêu trong tương lai.
  - ▶ Để cung cấp cho những hoàn cảnh được mong đợi (hoặc đôi khi bất ngờ) xảy ra.
- Có những lý do tiết kiệm không đúng ...
  - ▶ Tham lam
  - ▶ Sợ hãi.
  - ▶ Lo lắng.
  - ▶ Kiêu ngạo
- Hãy tiết kiệm theo cách bày tỏ sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời.
- Hãy tránh việc tích trữ theo kiểu mà nó thay thế cả Đức Chúa Trời.
- Trong việc tìm cách đáp ứng cho nhu cầu trong tương lai, chúng ta đừng quên nhu cầu cần thiết trong hiện tại.
- Câu hỏi cần xem xét...
  - ▶ Việc tiết kiệm của tôi đang làm tăng hay làm giảm sự phụ thuộc của mình vào Đức Chúa Trời?
  - ▶ Khoảng tiền tiết kiệm của tôi có phải để giúp sự mở mang nước Trời không?
  - ▶ Việc sử dụng những nguồn tài chính này để mở mang nước Trời giữa nhu cầu hiện tại thì có phải là khôn ngoan hơn không?

### **Hạn chế việc vay mượn.**

- Nếu quý vị chưa mắc nợ thì hãy tránh điều đó đi.
  - ▶ Nó gây ra lo lắng.
  - ▶ Nó phủ nhận thực tế.
  - ▶ Nó dẫn đến sự không thành thật.
  - ▶ Nó tạo thành thói quen.
  - ▶ Nó làm mất cơ hội để Đức Chúa Trời cung cấp thông qua những phương tiện khác hoặc đưa chúng ta vào một hướng khác.
  - ▶ Nó khóa chặt các nguồn lực có thể dùng để mở mang nước Trời.

*“Việc lâm vào cảnh nợ nần thực sự có nghĩa gì? Nó có nghĩa là Đức Chúa Trời không cung cấp cho nhu cầu của bạn. Bạn tin cậy Ngài, nhưng Ngài không cho bạn có tiền; nên bạn tự chu cấp cho mình bằng cách vay mượn. Chỉ cần chúng ta*

*đợi đến đúng thời điểm, Đức Chúa Trời không hề nói dối, Ngài cũng không bao giờ quên: Ngài hứa cung cấp mọi nhu cầu cho bạn.*  
Hudson Taylor

- Nếu quý vị đang mắc nợ thì hãy trả nợ đi.

### **Đầu tư vào cõi đời đời.**

*“Tôi đã nắm giữ nhiều thứ trong tay và rồi mất tất cả. Nhưng bất cứ điều gì tôi đặt vào tay Đức Chúa Trời thì tôi vẫn còn nó.”*  
Martin Luther

- Hãy biết rằng... Đức Chúa Trời hoàn trả khoản đầu tư của quý vị nhều hơn bất cứ ai.
- Hãy nhớ rằng...thế giới này không phải là nhà của chúng ta.

## **PHÚC ÂM VÀ SỰ THỊNH VƯỢNG**

*Chúa Giê-xu đã đến để cứu chuộc chúng ta khỏi quyền lực và sự cai trị của Sa-tan . . . Chúng ta phải cai trị như những vị vua trong đời sống. Điều đó có nghĩa là chúng ta có quyền cai trị trên cuộc đời của mình. Chúng ta phải cai trị, chứ không phải bị trị. Hoàn cảnh không cai trị trên quý vị. Sự nghèo đói không cai trị trên quý vị. Quý vị phải cai trị trên sự nghèo đói. Đau ốm và bệnh tật không cai trị trên quý vị. Quý vị phải cai trị trên sự đau ốm. Chúng ta phải cai trị như những vị vua trên đời sống bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, mà trong Ngài chúng ta có được sự cứu chuộc.*  
Kenneth Hagin

### **Định nghĩa “Phúc âm Thịnh vượng”...**

- Là một thần học tin rằng mục đích của Đức Chúa Trời là làm cho tín hữu được manh khỏe và giàu có trong đời này.
  - ▶ Chúng ta hưởng thụ sự dư dật .
  - ▶ Chúng ta sống giống như con cái của Vua.

### **Sự lừa dối của “Phúc âm Thịnh vượng”...**

- Sai lầm thường trực của nó là ...
  - ▶ Tách rời câu văn ra khỏi bối cảnh.

*Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự, và được khoẻ mạnh phần xác anh cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy.*

### 3 Giảng 2

- ✦ Có phải cầu nguyện bảo đảm được sự giàu có và sức khỏe không?

*Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời này, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bất bớ, và sự sống đời đời trong đời sau.*

Mác 10:29-30

- ✦ Có phải những người được hưởng lợi ích nói đến trong phân đoạn Kinh Thánh này phải trả giá không?

*Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bệnh tật ngươi,*

Thi Thiên 103:2-3

- ✦ Đó là lời ngợi khen hay là lời hứa được bảo đảm?

*Hỡi anh em, hãy lấy các đáng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Hỡi anh em, trước hết chớ có thể, chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thể; nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán. Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão Hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bệnh đoán, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện, có xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa, và đất sanh sản hoa màu.*

Gia-cơ 5:10-18

- ✦ Đức tin là nhịn nhục trong hoạn nạn.
  - Giống như nông dân...chờ mùa thu hoạch.
    - Tin cậy Đức Chúa Trời khi sự việc ở ngoài tầm kiểm soát.
    - Tôn vinh Đức Chúa Trời với việc có thể kiểm soát.
  - Giống như một tiên tri... nói ra sự thật.
  - Giống như Gióp... trông đợi nơi mục đích của Đức Chúa Trời.
- ✦ Đức tin là cầu nguyện khi sâu khổ.
  - Cầu nguyện khi tổn thương.



- Cầu nguyện lúc vui vẻ .
- Cầu nguyện với các trưởng lão.
- Cầu nguyện với Hội Thánh.
- Xung tội cùng nhau.
  - Tội lỗi trực tiếp gây ra một số bệnh tật.
  - Tội lỗi gián tiếp gây ra mọi bệnh tật.
- Cầu thay cho nhau.
  - Bí quyết của quyền năng và hiệu nghiệm trong cầu nguyện...
    - Hãy ước muốn theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
    - Hãy cầu xin những gì quý vị muốn.

■ Những điển hình chống lại thần học thịnh vượng...

- ▶ Cuộc đời và sự giảng dạy của Chúa Giê-xu .
  - Đó không phải là “Phúc âm về sức khỏe và giàu có”
  - Mà đúng hơn là vô gia cư và khổ nạn ”
  - Đức Chúa Trời có thể hoàn thành những mục đích cao hơn qua cái chết của chúng ta thay vì sự sống.

*Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Giờ đã đến, khi Con Người sẽ được vinh hiển. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hạt giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quý người.*

Giăng 12:23-26

- ▶ Cuộc đời và sự giảng dạy của Phao Lô .
  - Không phải là “phúc âm thịnh vượng”
  - Mà đúng hơn là “phúc âm đầy nghịch cảnh ”
  - Đức Chúa Trời có thể hoàn thành những mục đích cao hơn trong sự bệnh tật của chúng ta thay vì sự mạnh khỏe.

*Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chẳng, thì đã cho một cái giẫm xóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.*

2 Cô 12:7-10

*“Khi Phao Lô được đưa ra khỏi ngục tối của La-mã để đem đi chém đầu theo lệnh của bạo chúa Nero, thì có hai đại diện của con người được thấy qua sự việc đó, một người tốt nhất và một người xấu nhất. Một người sống vì sự thịnh vượng trên đất, còn người kia thì không. Một người thì sống trong sự thịnh vượng ở thiên đàng còn người kia thì không. Chúng ta nhớ bản chất của cả hai người, và đó là lý do tại sao chúng ta đặt tên cho con trai mình là Phao Lô và cho con chó là Nero.”*

Randy Alcorn

### Những nguy hiểm của “Phúc âm Thịnh vượng”...

- Nó làm cho chúng ta nhận thức sai về sự giàu có.
  - ▶ Có phải giàu có luôn luôn là một dấu hiệu về sự chấp nhận của Đức Chúa Trời không?
  - ▶ Có phải nghèo đói luôn luôn là dấu hiệu về sự từ bỏ của Đức Chúa Trời không?
- Nó bắt chước mục đích của sự giàu có.
  - ▶ Có phải Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhiều để chúng ta có được nhiều hơn?
  - ▶ Hay là để chúng ta có thể ban cho nhiều hơn?
- Nó cực tiểu hóa những nguy hiểm của sự giàu có.
  - ▶ Sự giàu có không chỉ là một phước lành của Vua; mà nó còn là một cản trở trên đường vào nước Trời.
  - ▶ Nó nuôi dưỡng ước muốn trở nên giàu trong khi Kinh Thánh cảnh cáo chúng ta chống lại ước muốn được giàu có.
- Nó phớt lờ sự thay đổi rõ ràng trong Kinh Thánh từ Cựu ước qua Tân ước.
  - ▶ Về mạng lịnh của Đức Chúa Trời ...
    - Cựu ước: Có nhiều lời hứa ban thưởng về vật chất cho sự vâng phục về mặt thuộc linh.
    - Tân ước: Không có lời hứa ban thưởng về vật chất cho sự vâng phục về mặt thuộc linh.
  - ▶ Về nơi thờ phượng...
    - Cựu ước: Đền thờ là công trình xây dựng.
    - Tân ước: Đền thờ là thân thể.
  - ▶ Về mục đích của sự ban phước...
    - Để các dân đến và nhìn ngắm vinh quang của Đức Chúa Trời.
    - Dân sự của Đức Chúa Trời đi ra và nói về vinh quang của Đức Chúa Trời.
- Nó khuyến khích lối sống xa hoa ích kỷ hơn là lòng rộng rãi không vị kỷ.
  - ▶ Rõ ràng là nó khuyến khích mọi người sống xa hoa.
  - ▶ Và đưa người ta đến chỗ bỏ mặc người nghèo.
- Nó khuyến khích những ham muốn xác thịt thay vì kêu gọi mọi người từ bỏ

xác thịt.

*Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì có ta mất sự sống, thì sẽ cứu.*

Lu 9:23-24

*Như vậy, nếu ai trong các người không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta.*

Lu 14:33

- Nó khuyến khích người ta lãng phí cuộc đời vào những điều không trường tồn.

*Các người chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào gạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào gạch khoét vách mà lấy. Vì chung của cải người ở đâu, thì lòng người cũng ở đó.*

Mat 6:19-21

- Nó đề cao sự ban cho của Đức Chúa Trời (tức là những điều chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời) trên cả sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (tức là của báu mà chúng ta có được trong Ngài).

*Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát*

Giăng 6:35

- Nó làm dụng Đức Chúa Trời bằng cách dùng Ngài làm một phương tiện để đạt được mục đích.
  - ▶ Thay vì tin cậy Đức Chúa Trời trong việc đáp ứng nhu cầu của mình thì chúng ta sử dụng Đức Chúa Trời để thỏa mãn những đòi hỏi của mình.
  - ▶ Thay vì đặt Đức Chúa Trời làm trung tâm trong sự cầu nguyện thì con người trở thành trung tâm của những lời cầu xin.
- Nó đã ngấm vào toàn bộ cộng đồng Cơ đốc giáo.
  - ▶ Điều này được thấy rõ ràng qua số dân ít ỏi của chúng ta.
  - ▶ Và qua số lượng mà chúng ta sở hữu.
- Nó xem nhẹ mục đích của sự hoạn nạn.
  - ▶ Cơ đốc nhân có thể gặp hoạn nạn bất kể sự công bình của họ.
  - ▶ Cơ đốc nhân có thể gặp hoạn nạn vì sự công bình của họ.
- Nó không nhận thức được sự cần thiết của sự hoạn nạn.

*Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đây tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi.*  
Giăng 15:20

*Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi là người nhà!*  
Mat 10:25

*. . . giục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đỗ trong đức tin, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời.*  
Công 14:22

*Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kẻ tự: Kẻ kẻ tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kẻ tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Và, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.*  
Rô 8:16-18

*Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì có danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em.*  
1 Phi 4:12-14

*Vả lại, hết thầy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ.*  
2 Ti 3:12

### **Phúc âm, Sự thịnh vượng, và Sự bắt bớ...**

- Lời cầu nguyện cho một Hội Thánh giàu có đang hưởng sự thịnh vượng ...

*Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! Vả, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù, và lòa lổ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt để đặt thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quả trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi. Nay, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn*

*bữa tối với người, và người với ta.*

Khải 3:15-20

- ▶ Xin Chúa hãy giúp chúng con tìm kiếm kho báu của mình trong Đấng Christ.
- ▶ Xin Chúa hãy giúp chúng con che đậy đời sống của mình trong Đấng Christ.
- ▶ Xin Chúa hãy giúp chúng con luôn chăm nhìn về Đấng Christ.
- ▶ Xin Chúa hãy giúp chúng con không xây khối Đấng Christ.

■ Lời cầu nguyện cho một Hội Thánh nghèo khổ đang đối diện sự bất bớ ...

*Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của người (dẫu người giàu có mặc lòng), và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Sa-tan. Người chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nay, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các người vào ngục, hầu cho các người bị thử thách; các người sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho người mảo triều thiên của sự sống.*

Khải 2:9-10

- ▶ Xin Chúa hãy giúp họ đức tin để chiến thắng sự sợ hãi.
    - Trong sự nghèo đói.
    - Trong sự bất bớ.
  - ▶ Xin Chúa hãy ban cho họ sự kiên trì và nhìn nhục .
  - ▶ Xin Chúa hãy ban cho họ nhẫn nại cho đến khi nhận được sự sống đời đời.
- Lời cầu nguyện cho tất cả chúng ta, giữa sự thịnh vượng, nghèo đói, hoặc bất bớ...
- ▶ Đức Chúa Trời ôi, xin cho chúng con dù sống trên đất nhưng luôn hướng về thiên đàng .

## SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐỌC THÊM

Nếu quý vị quan tâm đến việc nghiên cứu thêm về của cải và sự thịnh vượng, thì nên tìm đọc những nguồn tài liệu chúng tôi đề nghị dưới đây. Nhiều sách trong số này là nền tảng của những lẽ thật mà chúng ta khảo cứu trong các bài học của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý là mặc dù gợi ý đọc những sách này nhưng không phải là tiến sĩ Platt đồng ý với tất cả những điều được viết trong đó. Chúng tôi khuyên quý vị đọc và học hỏi từ những sách này, nhưng đồng thời khi đọc cũng cần khôn khéo gạt bỏ sự dạy dỗ đúng đắn từ các quan điểm của con người.

- ▶ Craig Blomberg, *Neither Poverty Nor Riches: A Biblical Theology of Possessions*
- ▶ Randy Alcorn, *Money, Possessions, and Eternity*
- ▶ Randy Alcorn, *The Treasure Principle*
- ▶ Tim Keller, *Counterfeit Gods*
- ▶ Tim Keller, *Ministries of Mercy*
- ▶ John MacArthur, *Whose Money Is It, Anyway? A Biblical Guide to Using God's Wealth*
- ▶ Ben Witherington, *Jesus and Money: A Guide for Times of Financial Crisis*
- ▶ Ron Sider, *Rich Christians in an Age of Hunger*
- ▶ Wesley Willmer, *A Revolution in Generosity*
- ▶ Steve Corbett and Brian Fikkert, *When Helping Hurts: Alleviating Poverty Without Hurting the Poor... and Ourselves*
- ▶ Gordon Fee, *The Disease of the Health and Wealth Gospels*
- ▶ D.R. McConnell, *A Different Gospel: Biblical and Historical Insights into the Word of Faith Movement*

## Đôi Nét Về Giáo Sư

Tiền sĩ David Platt, 30 tuổi, là một người tận tâm với Chúa và Lời Ngài. Mục vụ yêu thích của ông là môn đồ hóa — một khuôn mẫu đơn giản của Kinh Thánh để dạy dỗ Lời Chúa, hướng dẫn người khác và chia sẻ đức tin. Ông thường xuyên đi đây đó để dạy Kinh Thánh và huấn luyện các lãnh đạo Hội Thánh khắp nước Mỹ cũng như thế giới. Quê hương ở Atlanta nhưng ông và vợ là Heather sống ở New Orleans cho tới khi họ phải thay đổi chỗ ở do trận lụt sau cơn bão Katrina năm 2005.

David đã có hai bằng cử nhân và ba bằng cấp cao hơn. Ông đã tốt nghiệp cử nhân văn chương và cử nhân ngành báo chí tại đại học Georgia, và sau đó đã lấy bằng cao học về thần học (M.Div. và Th.M.) và tiến sĩ (Ph.D.) tại chủng viện thần học Báp-tít New Orleans. Ông đã hầu việc Chúa tại New Orleans Baptist Theological Seminary với cương vị trưởng nhà nguyện và phó giáo sư môn Giảng giải kinh và Biện giáo, cũng như là nhân sự truyền giáo tại Hội Thánh Báp-tít Edgewater ở New Orleans. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách như *Radical: Taking Back Your Faith from the American Dream*, *Radical Together: Unleashing the People of God for the Purpose of God* và *Follow Me*. Ông là người sáng lập của Radical (Radical.net), một mục vụ cung cấp nguồn tư liệu để giúp đỡ các Hội Thánh trong công tác môn đồ hóa muôn dân.

David và vợ là Heather sống tại Birmingham, Alabama cùng các con.